



Beste Gemeente,

We zijn blij dat de 22^e nadert en leven toe naar de komst van de familie van Trigt.

Graag willen we u/jou via deze nieuwsbrief enkele zaken meedelen.

Allereerst willen we als kerkenraad iedereen in de gemeente hartelijk bedanken voor de betrokkenheid, het gebed, de bemoedigende woorden en alle andere manieren waarop u/jij hebt meegeleefd tijdens de vacante periode. Dit was goed en geeft aan dat we een gemeente zijn die door Gods Woord en liefde is geïnspireerd en zich verantwoordelijk weet ook toen het een minder eenvoudige tijd was.

Er is door veel mensen veel werk verricht voor de komst van de familie van Trigt. Veel dank daarvoor.

Bevestiging en Intrede

In de morgendienst van 22 januari die begint om 9.30 uur zal ds. J.C. van Trigt worden bevestigd. Dit zal plaatsvinden door consulent ds. J. Holtslag. Na de dienst bent u/jij in de gelegenheid om ds. van Trigt en zijn vrouw de hand te schudden en hen welkom te heten in de gemeente.

In de middagdienst welke begint om 14.30 uur, zal de intrededienst zijn. In deze dienst zal ds. van Trigt officieel als verbonden predikant de eerste keer in de onze gemeente voorgaan. Aan het einde van de dienst zullen er dan een aantal toespraken zijn.

Welkom

We heten het gezin van Trigt van harte welkom in onze gemeente. Daar kunnen we zelf veel aan bijdragen. Allereerst gaat het om een open, vriendelijke en geestelijke houding. Een houding waarvan zonder enige twijfel uit op is te maken dat dit een tijd is waar we naar hebben verlangd.

Praktisch

Het is voor het eerst na lange tijd dat in onze gemeente de herderlijke zorg door één

predikant wordt verzorgd. Zoals bekend is er nog geen pastoraal werker gevonden. Om die reden willen we graag een aantal afspraken helder met u/jou communiceren.

In de periode die nu voor ons ligt, willen we als kerkenraad ds. van Trigt vooral de gelegenheid geven om de gemeente beter te leren kennen. Dit betekent dat er van u wordt gevraagd om de lijnen die er nu zijn te blijven respecteren. Als er vragen zijn, wendt u/jij zich dan in eerste instantie tot uw/jouw wijkouderling.

Wanneer er twijfel is of als u/jij ergens verder over wilt doorspreken en de wijkouderling is niet beschikbaar, neem dan contact op met de scriba (Br. Nico Bikker 601969).

Crisispastoraat, overlijdens, geboortes en huwelijk kunnen rechtstreeks aan ds. van Trigt worden doorgegeven en besproken worden. Alle andere vragen lopen via de wijkouderling.

Het bezoekwerk aan de ouderen in de gemeente zal in de toekomst anders vorm worden gegeven. Ook hier geldt, als er bezoek verwacht wordt stem dit dan af met de wijkouderling. De belijdeniscatechese neemt ds. van Trigt per direct over van ds. Holtslag.

Kennismaken

Op 29 januari is de gehele gemeente welkom in "de Hoven" om daar kennis te maken met de familie van Trigt. Daar zal niet iedereen met ds. en mw. van Trigt kunnen spreken maar we hopen dat dit dan op een later tijdstip plaatsvindt.

Voor oppas wordt gezorgd we willen er een gezellige morgen van maken met ontmoeting, muziek, zang en koffie met lekkere taart. Wilt u/jij zich ook opgeven voor het bakken van een taart? Zie ook de Zaaier.

We willen zo afsluiten met het schrijven van de wens dat we als gemeente een goede en gezegende tijd tegemoet gaan en bemoedigd mogen worden door en met elkaar.

Ga met God!

Hartelijke groet, uw/jouw kerkenraad