



JEMIMA

ISSN 0928-7442 • april 2017

Pagina 1

2 Samech in herinnering

Op woensdagmiddag 8 februari hebben wij afscheid moeten nemen van Samech. Hij woonde...

3 Pesach

Pesach betekent overslaan of voorbijgaan. Op de tode van de joodse maand Nisan moest elk gezin in Israël een...

4 Kezia 1999-2001

Zo'n 5 jaar na ons huwelijk lazen wij - woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg - in de Nieuwsbrief van Jemima...

5 Nooit enige hoop, maar toch...

Ik wil het hele team van Jemima, alle werkers, docenten en de administratie bedanken...

6 Even voorstellen

Mijn naam is Nader Musleh. Sinds vier maanden werk ik bij Jemima als fysiotherapeut op de...

7 Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus

Pasen 1990 kwam ik voor het eerst in contact met JEMIMA. We zongen in Israël met het Reiskoor...

JEMIMA NEWS

Nieuwsbrief van Stichting Jemima

NIEUW LEVEN

Toen we onlangs weer in Bethlehem waren, werd het na de koude maanden al beter weer. Je merkte het aan de natuur en aan de mensen. Ook de bewoners en het personeel van Jemima voelen zich zoveel beter bij de hogere temperaturen. Je ziet hun dagelijkse worsteling met hun ongemakken en soms zware handicaps.

En de natuur zie je ook weer ontluiken na zo'n koude periode. Dan besef je weer wat leven, overleven en nieuw leven is. Daar moest ik aan denken toen ik opnieuw de Hof van Gethsemane bezocht. De Hof waar de Heere Jezus in het stof kroop als een worm, omdat Hij wist dat Hij moest sterven om te betalen voor de zonden en nieuw leven te schenken. Door Zijn lijden, sterven en opstanding, werd

het mogelijk: nieuw leven voor Zijn kinderen. Dat is ook de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen die we in alle eenvoud trachten over te brengen op de bewoners van Jemima.



*Kees Bel,
voorzitter*



Financiële adoptie

Voor € 20,- per maand helpt u een bewoner van Jemima. Al onze bewoners hebben hulp nodig; zonder die hulp zullen zij op straat terecht komen of het niet overleven. Met uw hulp kunnen wij o.a. een deel van de benodigde voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen bekostigen. Helpt u mee? Zie voor meer informatie onze website www.jemima.nl.

Blijf het werk van Jemima steunen!

Op zoek

Ik zocht in de wereld en ik pijnigde mijn hersens tot het uiterste om te kunnen begrijpen hoe het mogelijk is dat het leven gaat zoals het gaat. Waarom zijn er zoveel mensen ziek en zwak, terwijl anderen zoveel kracht en macht hebben dat ze alles naar hun hand lijken te kunnen zetten!? Dit bracht me in verwarring en ik wist geen antwoord.

Tot ik in 2011 naar Jemima kwam en van een vriend een Bijbel kreeg, waar ik ernstig in ging lezen. Dat zette mij opnieuw aan het denken, maar wat veel belangrijker was: ik begon ook te voelen. Ik begon de liefde van Jezus te voelen.

En nu wil ik niet meer werken voor geld of voor eer, maar vind ik het fijn elke morgen in mijn auto naar m'n huis (Jemima) te rijden en daar contacten te leggen met nieuwe families, naar hen te luisteren, hun verdriet en blijdschap te delen en mijn best te doen om de bewoners te helpen. En wat voor mij als vrouw ook belangrijk is: mezelf te bewijzen in de mannencultuur van de Arabische wereld.

Het gebeurt hier maar al te vaak dat - als er iets verkeerd gaat in de familie - je als vrouw de schuld krijgt "omdat je werkt". We moeten onszelf bewijzen, als goede moeders, echtgenotes en huishoudsters, we moeten ons werk goed doen en ook nog alle familiebezoeken afleggen. Geen eenvoudige opgave, maar ik houd er wel van en beschouw het als een uitdaging. Natuurlijk doe ik weleens iets fout, maar daar blijf ik niet te lang bij stilstaan want ik moet verder. En daarvoor ontvang ik kracht van de Heere God. Hij geeft mij Zijn hand, iedere keer als ik bid in Zijn naam.



Jemima gaf mij een nieuw leven, nieuwe gedachten en een nieuw hart!

Lana Zoughbei

Samech in herinnering



Op woensdagmiddag 8 februari hebben wij afscheid moeten nemen van Samech. Hij woonde sinds zijn 11e levensjaar op Jemima en hij is 35 jaar geworden; hij is bij een noodlottig ongeval omgekomen. Samech is op 10 februari begraven. Hij had geen familie; Jemima was zijn familie. De Jemimafamilie hield van hem en gaf hem een liefdevolle verzorging.

Een troost voor allen is, dat wij geloven, dat Samech nu bij de Heere mag zijn. Samech hield van zingen en muziek maken. Hij klapte altijd enthousiast mee met zijn grote handen.

**Je bent in mijn hart.
Je bent ouder dan ik,
maar voor mij ben je als mijn derde kind.
Zo bijzonder ben jij voor mij
en dat weet je.**

**Altijd zag ik droefheid in je ogen.
Altijd weer probeerde ik te begrijpen wat je me wilde vertellen.
Het spijt me zo als ik dat niet kon.
Maar als je me wilde vertellen dat je van me hield,
weet dan dat ik nog meer van jou hield.
Als je me iets wilde vragen en ik begreep het niet,
weet dan hoeveel pijn me dat doet.
Als je me wilde vertellen dat je me miste,
weet dan dat ik jou voor altijd missen zal.**

**Alles van jou zal ik missen:
je ogen
de beweging van je handen
de manier waarop je at
hoe je liep
je glimlach.
Vergeef me dat ik je niet heb gekust die dag.
Vergeef me dat ik niet naast je stond.
Vergeef me alles,
vergeef me.**

**Nu ben je bij God en heb je een beter leven.
En jij bent mijn engel in de hemel.
Ik bid dat ik je weer mag zien,
om je te vertellen hoeveel ik van je houd.
Rust zacht, mijn lieveling.**

Rust zacht Samech

“Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.”

1 Korinthe: 5-7

Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus

De apostel Paulus vergelijkt het ons Paasfeest met het Joodse Pesachfeest.

- **Pesach:** Israël staat op uit het land van de dood, Egypte, het mag leven (Exodus 12).
- **Pasen:** Jezus, de gekruisigde, staat op van de dood. Hij is de levende Heiland (Mattheüs 28).

Dat oude verlossingsfeest had twee namen: Pesach en Feest van de ongezuurde broden, matses. De betekenis van deze twee namen gaat Hij dan op ons leven toepassen.

Pesach

Pesach betekent overslaan of voorbijgaan. Op de 10de van de joodse maand Nisan moest elk gezin in Israël een Paaslam kopen. Het moest op de 14de Nisan geslacht worden en het bloed ervan moest gestreken worden op de deurposten en bovendorpel van de huizen waarin men woonde. In de nacht waarop Israël zou worden uitgeleid uit Egypte -zou opstaan uit de dood- mocht het schuilen achter het bloed van het lam. In die nacht komt de engel des doods, die het oordeel van God komt voltrekken, voorbij. Als hij het bloed ziet slaat hij het huis over. God gaat voorbij aan het kwaad dat daarvoor ook door Israël was gedaan. Het is verzoend en vergeven. Het leven beheerst door het kwaad is voorbij; een nieuw, verlost leven is begonnen. Dat gebeuren betreft Paulus op Jezus. Hij zegt tot ons, die ons vertrouwen op God hebben gesteld: “Want ook ons Paaslam

is voor ons geslacht: Christus”. Dat slaat op Golgotha, waar Jezus werd gekruisigd en zo als Paaslam diende. Johannes vertelt dat Jezus gekruisigd werd op het moment dat in de Tempel het paaslam werd geslacht. U ziet hier dat wat op Pesach is geschied, voor ons beslissend is. Het betekent verlossing; we mogen een leven zonder God, beheerst door het kwaad, achter ons laten. In vertrouwen op Jezus een nieuw leven beginnen. Maar doen we dat ook? Omdat Paulus ontdekt had dat het in Korinthe aan dat vernieuwde leven nogal wat ontbrak, vertelt hij ook wat over de tweede naam van paasfeest.

Feest van de ongezuurde broden

Men moet op het feest matses eten; oorspronkelijk heet het “Brood van de haast”. Men had geen tijd om het brood te laten rijzen en daarom deed men geen oud, verzuurd deeg in het meel. “Kijk”, zegt Paulus, “dat oude deeg

-zuurdeeg- staat model voor het kwaad, voor zonde. Het is deeg dat tot bederf overgaat. Welnu, dat bederf is uit het verse deeg weggelaten. Matses bestaan alleen uit vers, onbedorven deeg. En dan maakt Paulus het beeld van het zuurdeeg praktisch: hij gaat over onze manier van leven praten. We moeten het oude deeg -het leven in “boosheid en slechtheid”- wegdoen. In de gemeente van Korinthe zag hij mensen leven in hoererij, geldgierigheid, oplichterij en afgodendienst. Dat past niet bij een leven met Jezus. We moeten dus het kwade afzweren, van het kwade afsterven. We moeten ons het nieuwe leven van Jezus eigen maken. Hij weet dat dit tijd nodig heeft. Het nieuwe moet in ons leven opgenomen worden. Opstandingsleven is daarom: dagelijks op Jezus ons vertrouwen stellen en hem stap voor stap navolgen.

C.J. van den Boogert

Kezia 1999-2001

Zo'n 5 jaar na ons huwelijk lazen wij -woonbegeleiders in de gehandicaptenzorg- in de Nieuwsbrief van Jemima, dat men wellicht wel wat ondersteuning in de begeleiding kon gebruiken. Baan en woning in Nederland opgezegd en ieder met een rugzak vol verwachting, geloof, maar ook avontuur- en reisdrang naar Beit Jala vertrokken.

Kort voor onze aankomst was een Duits echtpaar terug naar huis gegaan en zo was al snel duidelijk dat we huis Kezia -een huis dat toen nog ergens in het dorp Beit Jala stond- mochten gaan leiden. We kozen er gelijk heel bewust voor om samen met 5 enthousiaste vrijwilligsters uit Duitsland en Nederland mee te werken in het huis voor zeven jonge vrouwen en van daaruit te onderzoeken wat goed ging en wat beter kon. En zo ook het -grote-zus- huis Jemima te laten zien wat misschien mogelijk zou zijn in de toekomst en in het nieuwe gebouw, dat toen in aanbouw was.

Ondertussen leerden we het land en de cultuur kennen en wenden we aan het lagere tempo, de hitte, de cultuur en de soms interessante manier van werken en denken. Zo duurde het bijvoorbeeld even, voor we door hadden, dat het Arabische "Bukra" in theorie het woord voor "morgen" is, maar in praktijk meestal "over een week" of "ooit" betekent. Belangrijker vonden we echter, dat het huis meer en meer een "thuis" voor Fadia, Nabila, Khaula, May, Ruba, Nadia en Lubna zou worden en dat iedereen een zinvolle dag kreeg aangeboden, die bij hun mogelijkheden paste. Ook dat het normaler zou worden -voor de bewoonsters, voor ons, maar ook voor de inwoners van het dorp- dat we deelnamen aan de samenleving. Samen zondag naar de kerk in Bethlehem, Khaula leren om in het winkeltje tegenover Kezia zelf brood op te halen, Fadia bij de bovenbuurvrouw op de koffie te laten gaan, met Lubna bij de groenteboer appels halen voor onze zaterdagse "toefaha-cake" etc.

Zo was het even wennen, dat zelfs Ernst (als een man) met doof-blinde Nadia een uur ging wandelen om haar de kans te geven, haar energie kwijt te kunnen en meer structuur in haar dag en leven te krijgen. Het leidde soms tot meewarige blikken, maar ook onbegrip op bij de lokale bevolking. Dat mocht de pret niet drukken, want pret hadden we zeker met elkaar. Het was een leuke woning om in te werken en waarover we nog steeds anekdotes weten te vertellen aan onze huidige collega's in de zorg in Nederland. Hoe het er bij een tandarts in de wachtkamer aan toe kan gaan, maar ook hoe we daar in de winter rondom de gaskachels bij de gitaar liedjes zongen. Eindeloos veel hebben we in Kezia gezongen in het Nederlands, Engels en Arabisch. De meiden hadden het goed met elkaar en ondanks totaal verschillende en soms ernstige beperkingen, bleken ze samen tot best veel in staat.

Het was tevens de tijd, dat we in het begin nog rechtstreeks van Bethlehem naar Jeruzalem konden rijden met een "Sjeroet", maar we later via de velden van Efratha langs illegale weggetjes met een grote omweg en veel avontuur die kant op reisden. Op een gegeven moment stond er zelfs een tank voor Kezia (waardoor het overigens wel lekker rustig werd) en vlogen met regelmaat gevechtshelikopters boven Beit Jala. Vrijwilligers gingen onverwachts terug naar Nederland, terwijl we niet of nauwelijks nieuwe durfden te komen. Toen het geld voor dagelijks brood bijna op was, zond de Heere op een wonderlijke manier, een vrachtwagen van de United Nations vol olie, meel, rijst die Gaza niet in had gemogen. Onuitwisbare herinneringen, die ons nog meer leerden vertrouwen op Zijn Zorg. Zo mochten we dag na dag ervaren, dat de Heere God goed is, dat Hij Zijn beloftes houdt, dat Hij beschermt, trouw blijft en zorgde voor Jemima en voor ons.

Nu, ruim 15 jaar na onze terugkeer, volgen we het leven in Jemima nog steeds, halen we samen geregeld mooie herinneringen op, maar zijn we vooral de Heere God dankbaar, dat Hij het huis, de kinderen en medewerkers in Zijn Hand houdt, door alle stormen heen, die in al die jaren over het huis kwamen. Hij was erbij, Hij maakte een weg, Hij is een God, Die voorziet; zoals we zo vaak in Kezia samen hebben gezongen "Omdat Hij leeft, zijn we niet bang voor morgen" Omdat we weten - Hij heeft de toekomst En het leven is het leven waard, omdat HIJ LEEFT!

Shalom/Salaam uit Winterswijk,

Ernst & Lucie



Nooit enige hoop, maar toch...

Ik wil het hele team van Jemima, alle werkers, docenten en de administratie bedanken voor alle zorg die ze bieden aan mijn zoon Adrian. Na vijf jaar erop te hebben moeten wachten, zagen we Adrian in Jemima eindelijk zijn eerste stapjes zetten. Wat waren we blij toen we de video-opname daarvan zagen! En wat een schok was het! Want alle dokters hadden ons nooit iets anders verteld, dan dat hij nooit zou kunnen lopen en ze hadden ons nooit enige hoop gegeven. En nu zagen we hem lopen en

wat waren we blij! Zijn vader en ikzelf en alle familieleden die het zagen, we konden niet ophouden te huilen van blijdschap! Dit alles dankzij de zorg die Jemima aan Adrian biedt.

We willen u danken, telkens opnieuw, voor uw hulp aan Adrian en voor uw hulp aan alle andere kinderen in Jemima. We vertrouwen op u en op God.

Khulud Al-Yatem, moeder van Adrian



Khulud

Een van mijn leerlingen op Eber - het dagactiviteitencentrum van Jemima - is Khulud. Als docent vind ik het belangrijk om mijn kinderen liefde te geven, zodat ze zich thuis voelen en dat geldt zeker voor Khulud. Zij is een lief meisje met een ernstig autistische stoornis dat goede zorg, heel veel liefde en een duidelijk gestructureerd programma nodig heeft. Ik doe mijn best haar voldoende aandacht te geven en

biedt haar eenvoudige activiteiten aan zoals luisteren naar de muziek waar ze van houdt, wandelingetjes maken en snoezelen. Toch is het soms moeilijk het haar naar de zin te maken, vooral als ze gestrest raakt en boos wordt naar de begeleiders en andere bewoners. Dan omring ik haar met al mijn zorg en aandacht, zodat ze zich weer veilig voelt en kalmeert.

Martina Rabee

Elke maand weer spannend

Het is elke maand weer een spannend gebeuren. Wat gaat de koers doen tussen de Euro en de Israëliische Shekel (ILS)? Twee jaar geleden kregen wij voor elke Euro nog ILS 4,90. Nu twee jaar later ontvangen wij voor elke Euro nog slechts ILS 3,88. Wij hebben hierdoor in Beit Jala ongeveer 20% minder te besteden, ook al blijven onze inkomsten in Nederland op pijl. Tenzij - ja tenzij u uw bijdrage met 20% zou willen verhogen - zodat wij het werk in Beit Jala op het gewenste niveau kunnen voortzetten.

U kunt ons uiteraard ook zeer gelukkig maken, door ons te helpen meer sponsors te vinden. Wilt u uw familie en/of vrienden aansporen om ons te ondersteunen? Het werk mag van Jemima mag niet stoppen. Samen maken wij Jemima sterk. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw support.



Zonenergie

De goedkeuring is binnen! De gesponsorde zonnepanelen leveren sinds vandaag energie aan Jemima! De warmwatervoorziening werkte al veel langer, maar nu dus ook de energieopwekking voor de gebouwen. Hiermee verlagen we de hoge energiekosten aanzienlijk.



U hoeft niet op de volgende nieuws-

brief te wachten om het laatste nieuws over Jemima te lezen. U kunt ons volgen via onze website www.jemima.nl en via onze Facebookpagina, die u kunt vinden via [@beit.jemima](https://www.facebook.com/beit.jemima).

Even voorstellen

Mijn naam is Nader Musleh. Sinds vier maanden werk ik bij Jemima als fysiotherapeut op de afdeling "Rehabilitatie". Ik werk met kinderen met beperkingen en het is mijn taak om zaken als spiersouplesse, de werking van het cardiovasculaire systeem, de houding, het gevoelsbewustzijn, de gewichtsbeheersing, de spierspanning, het rolstoelgebruik, enzovoort, te verbeteren. Natuurlijk is elk kind anders en dus ook elke behandeling, maar de meeste kinderen hier hebben ernstige handicaps. Dat versterkt bij mij de hoop op het leven in de toekomst, in het Koninkrijk van de Here Jezus, wanneer zoals de Bijbel in Jes. 35:6 zegt dat "de lamme zal springen als een hert". Ik vind het heerlijk een glimlach op de gezichten van de kinderen te zien verschijnen als ik ze help lichamelijk en geestelijk beter te functioneren en met anderen te kunnen communiceren.

Ik dank Jemima voor haar hulp aan kinderen, ik dank de werkers die hun werk verrichten vanuit hun hart en met volledige inzet, ik dank alle vrijwilligers en de sponsors die het allemaal mede mogelijk maken en voor mezelf hoop ik dit werk met alle liefde en fijngevoeligheid te mogen blijven doen.

Nader Musleh, fysiotherapeut



Jemima's Herberg

In het prachtige Helenagebouw is een etage voor gasten beschikbaar. Onze herberg is voorzien van een woonkamer, keuken, badkamer, toilet en natuurlijk slaapkamers. De kosten voor een overnachting zijn laag gehouden. U kunt vanuit Jemima gemakkelijk per bus naar en van Jeruzalem reizen. Onze herberg is een ideale plaats om Jemima en de Arabische omgeving te leren kennen. Heeft u plannen om af te reizen naar Beit Jala? Reserveer tijdig voor onze herberg. Voor reserveringen en inlichtingen kunt u contact opnemen met Cor van Hengel. Tel. **06-54723604** of stuur een mail naar **info@jemima.nl**.



Spraak- en taalpatholoog

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Reem Jerashy, spraak- en taalpatholoog en ben in september 2016 bij Jemima komen werken. Ik werk met kinderen die moeite hebben anderen te begrijpen of om hun eigen gevoelens en gedachten naar anderen toe onder woorden te brengen, met kinderen die moeite hebben woorden correct of vloeiend uit te spreken, met kinderen die moeite hebben sociaal te communiceren en ten slotte met kinderen die slikproblemen hebben. Kinderen met een ernstige expressieve- of receptieve stoornis help ik door ze alternatieve, aanvullende communicatiemethoden aan te reiken.

Werken met ernstig gehandicapte kinderen is niet gemakkelijk, maar telkens als je ze ziet glimlachen of

vorderingen ziet maken, versterkt dat je hoop en motivatie om meer voor ze te kunnen doen.

Een plek in Jemima betekent voor veel kinderen de gelegenheid tot interactie met de wereld om hen heen en het gevoel niet anders te zijn dan andere kinderen. Ik wil de oprichter van Jemima (Ed en Heleen Vollbehr) en de sponsors bedanken voor het scheppen van deze mogelijkheden voor zoveel kinderen.

Reem Jerashy, spraak- en taalpatholoog



Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!

Pasen 1990 kwam ik voor het eerst in contact met JEMIMA. We zongen in Israël met het Reiskoor "Besorah" van de EO en hadden in Holland op diverse manieren geld verzameld voor dit huis. Omdat ik jarenlang kinderkoördinerend ben geweest, werd mij gevraagd mee te gaan naar Beit Jala om dit bedrag te overhandigen. Mijn hart is toen opengegaan voor het geweldige werk, dat in eerste instantie is opgepakt door Ed en Heleen Vollbehr. Daarna ben ik via het "Huis op de Berg" nog vele malen in aanraking gekomen met Rasha, met David, met Anan en zoveel andere bewoners en heb ik later als reis leider bijna jaarlijks met een aantal deelnemers een bezoekje gebracht aan het Kindertehuis. Steeds was ik onder de indruk van het schitterende werk, dat - mede door zoveel vrijwilligers - wordt verricht. Ook was ik in Apeldoorn bij de opname van "Nederland Zingt", waar Rasha - op verzoek van mijn broer Martin, die als programmamaker werkzaam is bij de EO - piano heeft gespeeld.

Op allerlei wijzen hebben we steeds in Holland gedaan wat we konden om geld te verzamelen en JEMIMA te steunen. Er waren hele leuke initiatieven bij, zoals: verkopen, collecten, sponsoring, statiegeldacties, kringloopwinkel



V.l.n.r. Bep Duijker, zuster Emmanuela, Anan en Gijs Zonnenberg (augustus 2005).

Sliedrecht enz., enz. Maar het fijnst was om steeds weer bij mijn Israëlpresentaties in den lande iets te vertellen over dit inmiddels steeds groeiende werk, wat onze aandacht blijft verdienen in voorbede en geldelijke ondersteuning. Ik ben vaak diep geroerd door de reacties van mensen, die daarop vervolgens weer iets bijdroegen voor dit fantastische doel of door jonge mensen die vervolgens geroepen werden als vrijwilliger naar Bethlehem te gaan. Ik wens alle lieve bewoners, vrijwilligers en andere medewerkers, bestuur enz. veel goeds toe, maar het meest van alles de Zegen van onze Hemelse Vader, Die Zelf alles gaf wat Hij had: Zijn eigen Zoon: Jezus Christus! Tenslotte: Grijp toch de kansen, door God U gegeven en wees een zegen!

Veel shalom, Gijs Zonnenberg, Sliedrecht.

Vrijwilligers

Jemima staat volop in de belangstelling bij mensen die een bijdrage willen leveren door als vrijwilliger naar Jemima te komen. Sommigen komen voor enkele maanden, anderen weer voor jaren. De een komt om stage te lopen, passend binnen hun opleiding. De ander heeft een baan opgezegd en zijn gekomen om hun expertise in te zetten voor Jemima. Wij zijn blij en dankbaar met hun aanwezigheid in Beit Jala. Wie wil ook als vrijwilliger naar Jemima komen? Meld je vroegtijdig aan.



Stagiairs: Denise Joosten, Louise Haaksema en Jaap Wolfert.

Overzicht van vrijwilligers voor dit moment of binnenkort: Roechama Mast, Ben Preick, Liesbeth Westerman, Emmie Bakker, Jessica Groenendijk, Noortje Hartman (MBO-stage), Anne van der Meij, Denise Joosten (HBO-stage), Louise Haaksema (HBO-stage), Jaap Wolfert (HBO-stage), Saskia Buist (MBO-stage) en Christian Visscher.

Agenda

Er zijn de komende periode weer diverse activiteiten gepland. Het doel van deze activiteiten is geld inzamelen voor Jemima. Enkele activiteiten voor zover nu bekend:

Verkoop van cakes in Barneveld op DV 7 april

Een **zangavond** rondom Pasen in Katwijk aan Zee

Een **presentatie** op een school in Hoogeveen

Een **rommelmarkt** Duiven

De **Jemimadag** op 23 september te Houten.

Nieuwsbrief ontvangen?

Hebt u de Jemima Nieuwsbrief gekregen of ergens meegenomen, maar wilt u hem voortaan zelf ontvangen? Dit kan per e-mail of per post. U kunt zich via de Jemima website aanmelden of per post. Zie de Colofon voor het postadres.

Maart

- 3 Eid (dagopvang Eber)
- 3 Lujain (dagopvang Eber)
- 06 Yaffa (dagopvang Eber)
- 23 Maram (Ruchama)
- 25 Qusay (dagopvang Eber)
- 26 Lujain Ra'ed (dagopvang Eber)
- 29 Adrian (dagopvang Eber)

April

- 6 Rahaf (dagopvang Lemuel)
- 6 Sameh (Lemuel)
- 28 Salam (Jachin)

Mei

- 1 Baha
- 11 Doha
- 23 Carmel (dagopvang Eber)

Juni

- 13 Fadia (dagopvang Eber)
- 14 Toleen (dagopvang Eber)

Oproep voor vrijwilligers

Onderhoudsman

We zijn op zoek naar een handige en ervaren onderhoudsman die bereid is om minimaal één jaar als vrijwilliger diverse onderhoudsklussen te verrichten Jemima. Dat zijn meestal bouwkundige en installatietechnische zaken vanuit het meerjaren-onderhoudsplan.

Werkmeester

Voor onze startende werkplaats van olifhoutproducten, keramische producten etc. zoeken we een enthousiaste en handige vrijwilliger die ook leiding kan geven aan een paar oudere bewoners die in deze werkplaats werken. Ook voor deze functie gaan we uit van minimaal één jaar verblijf in Jemima.

Algemeen: Een combinatie van beide functies is ook mogelijk. Voor beide functies geldt: gratis kost en inwoning in Jemima.

Fondswerving

Daarnaast zoeken wij een vrijwilliger in Nederland die ons kan helpen bij PR & Fondswerving. Ervaring en opleiding op dit terrein is noodzakelijk.

Inlichtingen de genoemde functies kunt verkrijgen door contact op te nemen met Kees Bel, onze voorzitter, mail keesbel@jemima.nl of telefonisch 06-41938146.

Onjuiste adressering

Na het verzenden van de Jemima Nieuwsbrief, ontvangen wij met regelmaat een aantal retourzendingen. Het is jammer dat u de Nieuwsbrief dan moet missen. Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres dan door aan ons secretariaat (info@jemima.nl). Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen in plaats van een gedrukte versie? Laat het ons weten. Bij voorbaat hartelijk dank.

Colofon

Jemima is een Christelijke instelling in Beit Jala (bij Bethlehem) in Israël (Westoever, Palestijnse Autoriteit) voor Arabische kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Contact Stichting Jemima

Email: info@jemima.nl
Internet: www.jemima.nl

Secretariaat Jemima

Vlinderparkweg 100
7423 SE Deventer
Tel. 0570-789 697 / 06-15020333

Postadres Jemima in Beit Jala

House Jemima, P.O. Box 1568
Jerusalem 9101402, Israël
Telefoonnummer: 00-972-2275 0044
Email: info@beitjemima.org
Internet: www.jemima.nl



Giften

Als u ons werk wilt steunen, kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL53 RABO 0367 5075 60 t.n.v. de Stichting Jemima, Nieuwerkerk aan den IJssel

Legaat

Indien u het werk van de Stichting Jemima testamentair wilt gedenken, gebruik dan de volgende formulering: "Ik verklaar te legateren aan de Stichting Jemima te Nieuwerkerk aan den IJssel de som van €....., vrij van rechten".

Publiciteit

Aanvragen voor presentaties, folders en/of Nieuwsbrieven s.v.p. bij ons secretariaat of info@jemima.nl

Inlichtingen

Algemeen en vrijwilligerswerk: info@jemima.nl
Financiële adoptie: adoptie@jemima.nl

Redactie

Jan Wannink

Vormgeving

www.studiospankracht.nl

Drukkerij

www.grafischcentrumdetoren.nl

Verhuizing

Wilt u ons bij verhuizing uw nieuwe adres doorgeven?

Psalmen zingen in Israël, D.V. 2018

70 jaar staat Israël!

O.a. in kerken op de Olijfberg en op de Thabor.
Ook bezoek aan: familie Dekker, Nazareth.
Het koor staat O.l.v. Peter Wildeman & Joost van Belzen.
Zondagsdiensten worden geleid door Dr. W. Silfhout.
Reisdata: D.V. 28 mei t/m 2 of 5 juni (keuze uit 6- of 9-daagse reis)

Twee opties:

- Samenhang van Psalmen in Israël (geen repetities in Nederland).
- Meezingen met het Christelijk Reiskoor. Thema: 'Psalmen zingen in de Joodse en Geneefse traditie'. Het reiskoor repeteert vanaf D.V. september 2017 in 5 regio's op zaterdagochtend. U zingt ook mee met de samenzingen in Israël.

www.psalmezangreis.nl en www.christelijkreiskoor.nl

Opbrengst drie concerten in Nederland en tijdens de reis t.b.v. Het Deputaatschap voor Israël en Jemima