

WELKOM

in de Open Deur Dienst

IK GELOOF
+ IN AMEIDE

Thema:

GELOVEN; MEER DAN EEN GEVOEL

nav. Job 42: 1 - 7 en
Johannes 14: 15-21

M.M.V.
prop. A.J.R. Treur
uit Vinkeveen

Organist &
Muziekteam

Zondag
17 november 2019

09:30 uur

Hervormde Kerk
Ameide

Inleidend muziekspel

Welkom en afkondigingen

De ouderling van dienst heet iedereen welkom, leest de afkondigingen voor en geeft de predikant een hand. Daarmee draagt hij de verantwoordelijkheid voor de dienst aan hem over. Ook wenst hij hem Gods zegen bij het leiden van de dienst.

Stil gebed

Een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst.

Votum en groet

Votum betekent 'wijding'. De predikant spreekt namens de gemeente uit dat wij alles voor deze dienst van God verwachten. Daarna spreekt hij een groet van God voor de gemeente uit. God belooft ons daarin Zijn zegen.

De volgende liederen zingen we staande (indien mogelijk)

Stil mijn ziel wees stil – Opwekking 717

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal
niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

Refrein

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein 2x

Ik rust in U alleen

Mijn hoop is op U Heer – Opwekking 337

Refrein:

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer, van U.
Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer, van U.

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

Refrein

Van U, Van U.

Groot en machtig is Hij – Opwekking 387

Refrein:

Groot en machtig is Hij.
Groot en machtig is Hij:
bekleed met sterkte, gehuld in luister.
Groot en machtig is Hij.

Prijs met mij de naam van God,
vier het feest met mij,
want Hij heeft ons vrijgekocht:
wat een Heer is Hij!

Refrein

Prijs met mij de naam van God,
vier het feest met mij,
want Hij heeft ons vrijgekocht:
wat een Heer is Hij!

Refrein 2x

Groot en machtig is,
groot en machtig is,
groot is machtig is Hij.

We lezen de tien geboden

Toen sprak God al deze woorden: 'Ik ben de Heere, jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte en uit de macht van de zonde heeft bevrijd.'

Je zult geen andere goden erkennen en dienen. Niets of niemand mag je net zoveel of meer liefhebben als God. Je zult geen beelden of verkeerde denkbeelden van God maken en die vereren. Jullie mogen geen verkeerde indruk wekken van wie God is. Je zult de Naam van God niet met onzuivere bedoelingen gebruiken. Vloek dus niet. God heeft een speciale dag gegeven om te rusten. Tijd nemen om God beter te leren kennen en Hem te dienen, zelf tot rust te komen en aandacht hebben voor elkaar, vindt God erg belangrijk. Het leven is veel meer dan werken en geld verdienen alleen.

Eer je vader en je moeder en verzorg hen goed, zeker als ze hulpbehoevend of ouder worden. Dan zal God je zegenen en zul je een goed leven hebben.

Je zult niemand vermoorden of blijven haten.

Je zult je man of vrouw niet ontrouw worden en je eigen huwelijk of dat van een ander, niet stuk maken. En wees ook trouw in andere relaties die je hebt.

Je zult niet stelen. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

Je zult niet liegen, de waarheid verdraaien of roddelen.

Je zult niet alles willen hebben dat van een ander is en niet jaloers op een ander zijn vanwege zijn relaties, status of bezit.

Samengevat betekent dit:

Je zult God liefhebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt, met je hoofd, met je hart en met je handen en je naaste zul je liefhebben als jezelf.

Samen zingen we:

Psalm 19 : 1 en 5

1. Het *ruime* hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods *eer en heerlijkheid*;
De *heldre* lucht en 't zwerk
Verkondigen Zijn werk,
En *prijzen* Zijn beleid.
Dus *kan ons* dag bij dag,
Tot *roem van* Gods gezag,
Zijn *wonderen* verhalen;
Dus *weet ons* nacht bij nacht
Zijn *onbegrensde* macht
En *wijsheid af te* malen.
5. Des *HEEREN* vrees is rein;
Zij *opent* een fontein
Van *heil, dat* nooit vergaat.
Zijn *dierb're* leer verspreidt
Een *straal van* billijkheid,
Daar *z' all'* onwaarheid haat.
Z' is 't *mensdom* meerder waard,
Dan 't *fijnste* goud op aard';
Niets *kan haar glans* verdoven;
Zij *streeft in* heilzaam zoet,
Tot *streling* van 't gemoed,
Den *honig ver te* boven.

Gebed

We danken voor deze dienst en vragen of God met Zijn Geest ons wil helpen bij het preken en luisteren. In dit gebed, en door deze dienst, klinkt steeds het woord 'amen'. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord stemt de gemeente in met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor aan geven.

Schriftlezing

Job 42: 1-7 (Bijbel in Gewone Taal)

1 Toen zei Job tegen de Heer: 2 Ik weet dat u alles kunt, voor u is alles mogelijk. 3 U vroeg: 'Hoe durf je aan mijn wijsheid te twifelen? Je praat over zaken waar je niets van weet!' U hebt gelijk, ik heb er geen verstand van. Ik praatte over dingen die ik niet begrijp. 4-6 U zei: 'Luister naar wat ik te zeggen heb. Ik ga je vragen stellen en jij moet antwoord geven.' Maar ik zwijg verder. Want vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen, maar nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven.' 7 Nadat de Heer tegen Job gesproken had, zei hij tegen Elifaz: 'Ik ben boos op jou en je twee vrienden. Want jullie hebben niet de waarheid gesproken over mij. Mijn dienaar Job heeft dat wel gedaan.'

Johannes 14: 15-21

(Bijbel in Gewone Taal)

15 Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. 16-17 En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. 18 Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. 19 Over een korte tijd zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven. En ook jullie zullen leven. 20 Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader in mij aanwezig is. En dat ik in jullie aanwezig ben en jullie in mij. 21 Je houdt van mij als je volgens mijn regels leeft. En als je van mij houdt, dan houdt de Vader van jou. En ook ik zal van je houden, en je laten zien wie ik echt ben.

(HSV)

1 Toen antwoordde Job de HEERE en zei: 2 Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. 3 Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. 4 Luister nu, en ik zal spreken! Ik zal U ondervragen: maak het mij bekend! 5 Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. 6 Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as. 7 Nadat de HEERE deze woorden tot Job gesproken had, gebeurde het dat de HEERE tegen Elifaz, de Temaniet, zei: Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.

(HSV)

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. 20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Collecte

Eerste collecte: Plaatselijke diaconale activiteiten

Tweede collecte: Onderhoud van de gebouwen

Samen zingen we:

Psalm 139 : 7 en 8

- | | |
|---|--|
| 7. Gij hebt mijn <i>gans gestel doorgrond</i> ,
Zelfs voor mijn <i>eersten levensstond</i> .
Ik ben <i>verbazend</i> voortgebracht.
Op 't <i>nagaan van</i> Uw wond're macht,
Sla ik <i>verrukt het oog naar</i> boven:
'k Zal U, mijn <i>Schepper, altoos loven</i> . | 8. Mijn ziel <i>bepeinst Uw wonderdaân</i> ,
Die <i>al 't begrip te boven</i> gaan.
Uw oog heeft <i>mijn gebeent'</i> verzeld,
Toen <i>ik, verborgen saâmgesteld</i>
Als een <i>borduursel, lag verscholen</i> :
Van mij was <i>niets voor U verholen</i> . |
|---|--|

Kindermoment

De kinderen van groep 4 t/m 6 mogen in de consistorie verzamelen voor de kindernevendienst in 't Jot. De andere kinderen mogen naar voren komen voor het kindermoment.

Kinderlied:

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig – Op Toonhoogte 541

Refrein:

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen

De bergen schiep Hij, rivieren erbij
De sterren die maakte Hij ook
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen

Refrein

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen

Refrein

Heb jij soms verdriet? 't is God die het ziet
Hij legt zijn handen op jou
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat Hij niet kan doen.
Er is niets dat Hij niet kan doen.

De preek over het thema: 'Geloven, meer dan een gevoel'

Luisterlied:

Vol ontzag – Christiaan Verwoerd

Ontzagwekkend is uw heiligheid.
Grenzeloos uw grote kracht
Onbetwistbaar soevereine God,
mijn hart is vol ontzag.

Fascinerend mooi is uw persoon.
Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt,
het Woord dat mensen raakt.

Refrein:

Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.
Ik sta vol ontzag voor U,
vol ontzag voor U,
niemand is aan U gelijk.

Uw barmhartigheid is eindeloos,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is Uw hart,
Uw trouw duurt voor altijd.

Uw genade is zo weergaloos.
Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet,
uw oordelen zijn recht.

Refrein 2x

Samen zingen we:

Ik zal er zijn - Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: 'Ik ben bij jou!'
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein:

'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

O naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

De kinderen komen weer terug van de kindernevendienst.

Dankgebed en voorbede

We danken God voor deze dienst en bidden Hem voor onze naasten en onszelf.

Collecte

Derde collecte: Pastoraat

Samen zingen we staande (indien mogelijk):

Hoe groot zijt Gij – Op Toonhoogte 334

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijn Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijn Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijn Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijn Gij, hoe groot zijt Gij!

Zegen

De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze woorden zijn een vaste wens en belofte van God: Hij gaat met ons mee.

Uitleidend muziekspel

U/jij bent van harte uitgenodigd om onder het orgel na te praten en elkaar te ontmoeten. Hier staat ook lekkere koffie, thee en fris voor u/jou klaar.