

SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË



Hartje zomer in Windhoek

'Dank U Vader voor deze zegen!' 'God is ons land niet vergeten!'

De eerste echte regenbuien van het regenseizoen leidden tot veel dank aan God op sociale media. Het is zo kurkdroog en de effecten zijn zo schadelijk voor mens en dier, dat regen leidt tot grote blijdschap en foto's van juichende mensen op Facebook. Ook wij waren blij verfrist en genoten van wolken en neervallende druppels op onze huid. Toch is er nog veel meer water nodig en blijven we bidden om overvloedige regen in dit droge land, waar de lucht weer strakblauw is.

December betekent voor de studenten van de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) dat hun lesjaar erop zit.

Op pagina 3 vertellen we meer over een vak over cultuurverschillen en wat dat losmaakte bij studenten. Joram is in december begonnen als Academic Dean (decaan) op NETS en druk bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar (zie pagina 2).

Onze meiden hebben zomervakantie. Dat betekent extra tijd om te spelen maar ook dat Daniëlle elke ochtend met hen het Nederlandse lesprogramma doet. Tegelijkertijd groep 3, 5 en 6 begeleiden met een avontuurlijke dreumes erbij is best een klus! (Pagina 4: Meidenhoekje)

In december namen we afscheid van onze GZB-collega's Daan en Judith van der Kraan. We gaan hen missen en wensen

hen alle goeds!

Ondertussen blijven de contrasten van Namibië ons verbazen. Het is allemaal zo verschillend: een stijlvolle trouwdienst in een kerk met Basters (zie pagina 2), een uren lange rouwdienst vol stevige dans en gezang met Damara-mensen, een hippe zondagse dienst van een multiculturele studentenkerk en een tweetalige gereformeerde kerk in het Engels en Portugees, waarin de Reformatie wordt herdacht. Dit alles bij elkaar is de kerk in Namibië!

In 2020 staat ons verlof gepland. Van half april tot half juni hopen naar Nederland te komen. We zien uit naar een goede tijd en mooie ontmoetingen!



Hartelijk dank voor uw gebed, meeleven en financiële steun in 2019! Graag willen we iedereen goede kerstdagen en een gezegend 2020 toewensen!

In deze nieuwsbrief:

Mensen in Namibië: Basters	2
Joram's nieuwe taak op NETS	2
Culturele conflicten in de klas!	3
Gedachten van NETS-studenten	3
Meebidden en danken	3
Meeleven en meegeven	4
Het Meidenhoekje	4

Mensen in Namibië

(3) De Basters

Namibië is een heel divers land, met veel verschillende bevolkingsgroepen. In de rubriek 'Mensen in Namibië' brengen we in elke nieuwsbrief één van die groepen in beeld. Na de Bushmen en de Ovambo dit keer de Rehoboth Basters.

Honderd kilometer ten zuiden van onze woonplaats Windhoek ligt een stadje met een bijbelse naam: Rehoboth. Joram ging er een tijdje geleden heen voor de huwelijksdienst van NETS-student Jonathan, die trouwde met Jenny.

Rehoboth is de woonplaats van de 'Basters.' Deze 'bastards' zijn de nakomelingen van Nederlanders die in de 17e eeuw in Zuid-Afrika aan wal gingen en kinderen kregen met lokale Khoikhoi-vrouwen. Deze kleurlingen hoorden nergens echt bij: te donker voor de blanken, te licht voor de zwarte bevolking. Zij vormden een nieuw volk, die in de 19e eeuw onder leiding van hun 'Kaptein' Hermanus van Wyk het huidige Namibië binnentrokken. Uiteindelijk vestigden ze zich in Rehoboth, wat zelfs een tijdje een onafhankelijke republiek geweest is. De Basters spreken als moedertaal het Afrikaans en zijn trots op hun eigen cultuur.

De Basters vormen ongeveer 3% van de bevolking van Namibië. De meesten van hen zijn christen en horen bij de Rynse Kerk of de Evangeliese Sendingkerk.



Gezins-selfie



Gezins-selfie onderweg naar Zuid-Afrika. Daar ontmoetten we GZB-collega's uit de regio voor een retraite. We deelden de hoogtepunten en moeilijke kanten van onze missie en mochten voor elkaar bidden. De meiden genoten van een leuk kinderprogramma.

Jorams nieuwe rol

Vanaf December heeft Joram naast het lesgeven een nieuwe taak op NETS. Hij wordt Academic Dean (decaan) en mag er in die rol aan bijdragen dat studenten op hun plek zitten en docenten met plezier hun werk doen. Dat betekent bijvoorbeeld het houden van intakegesprekken met nieuwe studenten, spreken met bestaande studenten over de voortgang van hun studie, met docenten meedenken over de inhoud van hun vakken en vergaderingen van het docententeam voorzitten. Een mooie nieuwe uitdaging, waarbij Joram als deel van het leiderschapsteam van het seminarie mede vorm kan geven aan de NETS-gemeenschap. Het is de bedoeling om in 2021 een Namibiër in te werken om de taak over te nemen.



NETS: Interculturele conflicten in de klas!



'Het was echt frustrerend. Het lukt gewoon niet om met ze te communiceren!'

Aan de Bachelor-studenten op NETS gaf Joram dit semester het vak 'Worldview and Intercultural Studies.' Het is een vak dat gaat over hoe de verschillen tussen culturen tot enorme spraakverwarring kan leiden. En over de vraag: hoe kunnen we in de samenleving, in de kerken en op NETS dan toch op een goede manier met elkaar omgaan?

Dat dit een erg belangrijk thema is, blijkt wel uit het feit dat de acht studenten die het vak volgen, bijna allemaal een andere culturele achtergrond hebben. Als je dan ook nog bedenkt dat hun docenten uit zes verschillende landen komen, is het duidelijk: genoeg potentiële spraakverwarring voorhanden! Want: heb je een hiërarchische of een platte cultuur, communiceer je direct of indirect, hoe belangrijk is de klok, en zijn gemeenschapsrelaties of individuele prestaties het belangrijkste?

Eén van de manieren waarop we hierover reflecteerden was door middel van een rollenspel. De groep werd opgedeeld in twee fictieve culturen, met elk hun eigen manieren van doen. Bijvoorbeeld: bij de 'Pandyas' zijn vrouwen het belangrijkste en zijn mensen erg teruggetrokken; de Chispa's zijn juist erg extravert en iedereen is er gelijk. Op het moment dat de twee groepen elkaars culturele gewoontes niet kennen, en met elkaar in contact komen, gaat er van alles mis. Dat leidde tot leuke reflectiegesprekken (zie het citaat bovenaan) en het gaf veel inzicht in cross-culturele misverstanden die er in Namibië zijn.

In dit vak bespraken we ook de andere kant van verschillen. De enorme diversiteit in de schepping laat iets zien van de grootheid van de Schepper zelf. Zijn liefde en heiligheid zijn veelzijdiger dan we ons kunnen voorstellen. En juist daarom ben ik er van overtuigd dat het evangelie van Jezus Christus de kracht heeft om grenzen te overbruggen, ook in Namibië!

NETS-studenten over dit vak:

'Vroeger dacht ik: sommige mensen doen gewoon moeilijk. Nu snap ik dat mensen dingen op een bepaalde manier doen vanwege cultuurverschillen.'

'Wat we leerden over omgaan met cross-culturele conflicten is erg behulpzaam in mijn eigen huwelijk (met iemand van een andere cultuur)!'

'De sleutel tot verandering is het evangelie. Als harten veranderen, gaan mensen dingen anders doen. Want racisme en tribalisme hebben te maken met je hart.'

'Kerken moeten echt een voorbeeld geven van hoe mensen van verschillende etnische achtergronden kunnen samenwerken en elkaar aanvullen.'



'In de hemel zal het zichtbaar zijn: de kerk is een eeuwige, multiculturele familie van mensen die één zijn door hun relatie met Christus. Daarom is het zo belangrijk dat christenen vandaag leren om hun broeders en zusters van andere culturen te leren liefhebben en accepteren.'

Gebed

We zijn erg blij met alle mensen die voor ons en Namibië bidden en met ons danken. Via onze website www.gzb.nl/oudshoorninafrika kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse gebedsmail.

Wilt u met ons danken voor:

- Gods bescherming en nabijheid in het afgelopen jaar.
- De eerste regen die gevallen is in dit droge land.
- Alle hoogtepunten van het afgelopen jaar op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS)

Wilt u met ons bidden voor:

- Eenheid in Christus voor alle verschillende mensen op NETS.
- Jorams nieuwe taak op NETS en alle voorbereidingen voor het nieuwe jaar.
- De Rehoboth Basters
- Ons gezin in Windhoek

Oudshoorninafrika

Voor meer informatie, aanmelden voor ons weblog of de gebeds-mail, en digitaal geven: www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Wij zijn ook te volgen via sociale media:

Facebook: oudshoorninafrika
Instagram: oudshoorninafrika
Youtube: oudshoorninafrika

Ons postadres is:
Fam. Oudshoorn
NETS
P.O.Box 158
Windhoek
Namibia

Contact met de
thuisfrontcommissie:
tfc.oudshoorninafrika@gmail.com



zending verbindt

Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (9), Tirza (8), Joëlle (5) en Elise (2) zijn in de zomer van 2018 door de GZB vanuit de Nieuwe Kerk in Utrecht, in samenwerking met gemeenten in Ameide/Tienhoven en Nijkerkerveen, uitgezonden naar Namibië. Aan de theologische opleiding NETS rusten ze Namibische christenen toe om zelf als discipel van Jezus te leven, de lokale gemeente op te bouwen en het evangelie te delen met anderen.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven, uw gebed en uw financiële ondersteuning! Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL91INGB0690762445 tnv GZB Driebergen o.v.v. TFC Joram en Daniëlle Oudshoorn.

Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

Het Meidenhoekje



Miriam staat met haar beste vriendin Velma op de kinderpagina van het GZB-magazine Alle Volken!



Joëlle (derde van rechts) had met haar kleuterschool een bijzonder optreden, waarbij ze moest zingen, dansen en een rijmpje opzeggen.



Elise vloog met haar zussen en ouders naar Zuid Afrika voor een GZB- retraite en vermaakte zich prima.



Tirza hield een spreekbeurt over de wever, een vogeltje dat prachtige nestjes bouwt in onze tuin.