

Herschrijving van het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal

Vorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Instellingswoorden

Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heere Jezus Christus waarmee Hij het Heilige Avondmaal heeft ingesteld en die de apostel Paulus ons doorgeeft in 1 Korinthe 11 (vers 23-28): 'Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. Wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Maar laat ieder mens zich zelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.'

Om dit Avondmaal tot versterking van ons geloof te vieren, worden wij op de volgende wijze geroepen onszelf te onderzoeken en het in gehoorzaamheid aan Christus te vieren tot Zijn gedachtenis.

Dit onderzoek bestaat uit drie delen:

Ten eerste: laten we van harte berouw hebben over onze zonden, waarmee we God en onze naaste kwetsen en laten we ons daarvan afkeren om ons voor God klein te maken. Want Gods toorn tegen de zonde is zo groot dat Hij de straf ervoor door de bittere en vreselijke kruisdood heeft voltrokken aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus.

Ten tweede: laten we ons hart onderzoeken of we op Gods belofte vertrouwen, dat onze zonden, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, volkomen vergeven zijn en dat de volkomen gerechtigheid van Christus ons als ons eigendom toegerekend en geschonken is.

Ten derde: laten we ons geweten onderzoeken of we ook oprecht bereid zijn voortaan God te dienen en in dankbaarheid voor Hem te leven. En ook of we alle vijandschap, haat en afgunst afleggen en van harte bereid zijn in liefde en eensgezindheid met onze naaste te leven.

Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, wordt uitgenodigd deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Wie het heil niet in Christus zoekt, maar bewust aan de zonde vasthoudt, dient niet deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Dit geldt voor hen:

Die afgoden, in welke vorm dan ook, in plaats van de Heere stellen of God op eigenwillige manier vereren;

die de Naam van God door vloeken of op andere wijze misbruiken;

die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan geloof hechten;

die God, Zijn Woord en de heilige sacramenten verachten;

die verdeeldheid veroorzaken en aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn;

die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten en zich niet met hen willen laten verzoenen;

die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren;

die hebzuchtig of verkwistend zijn;

die liegen, bedriegen of roddelen;
die zich overgeven aan verslaving en van het genot hun god maken.

Zolang zij in woord en wandel aan deze zonden vasthouden en daar niet de strijd tegen aanbinden, roepen zij Gods straf over zich af. Zij dienen zich van de tafel van de Heere te onthouden. Hiermee is echter niet bedoeld dat we alleen zonder zonde kunnen deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij zelf vinden dat we volkomen rechtvaardig zijn, maar wij komen omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom mogen wij, hoewel we tekortkomingen hebben en ons geloof niet volkomen is, er zeker van zijn, dat God ons in genade aanneemt en uitnodigt om versterkt te worden door de tekenen van brood en wijn.

Orde voor de viering van het Heilig Avondmaal in de morgendienst

Gedachtenis van Christus

In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: 'Doet dit tot Mijn gedachtenis', willen wij nu gedenken dat onze Heere Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is, om de toorn van God, die wij verdiend hadden, voor ons te dragen. Hij heeft voor ons de wet van God gehoorzaamd en de gerechtigheid vervuld. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed Zijn mond niet open toen Hij werd gescholden. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood van het kruis, om ons in Gods oordeel vrij te spreken. Hij heeft Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, om de schuldbrief van onze zonden daaraan te hechten. Zo heeft Hij de vloek van ons op zich genomen, om ons met Zijn zegen te vervullen. Hij heeft zich aan het kruis vernederd tot in de allerdiepste ellende en angst van de hel, toen Hij met een luide stem riep: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?', opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: 'Het is volbracht.'

Onderwijzing over de instelling van het Heilig Avondmaal

Om ons vast te doen geloven dat we delen in Zijn hartelijke liefde en trouw, heeft Christus ons het Avondmaal gegeven. Daarom nam Hij in de nacht voor Zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan Zijn discipelen en zei: 'Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.' Daarna nam Hij de drinkbeker, dankte en zei: 'Drink allen daaruit; deze drinkbeker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden; doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot Mijn gedachtenis.' Zo gedenken wij dat Hij voor ons Zijn lichaam en bloed overgaf in de dood, omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven.

Het Heilig Avondmaal toont ons duidelijk dat het eenmaal volbrachte offer van Christus het enige fundament is van onze redding. Want in Zijn dood heeft Hij, als het Lam van God, het oordeel van God over de zonde weggedragen en heeft Hij ons de Geest die levend maakt, geschonken. Door deze Geest worden we aan Hem verbonden en mogen we delen in de zegeningen die Hij verdiend heeft: het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Door die Geest worden wij ook als broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in echte en oprechte liefde verbonden. Zoals de apostel schrijft: 'Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood.' Deze eenheid wordt ook zichtbaar in de vele geperste druiven die tot één wijn worden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen.

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan Zijn tafel, waaraan wij een voorsmaak genieten van de bruiloft van het Lam. We zien met groot verlangen uit naar de wederkomst van Christus, als Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader.

Gebed

Barmhartige God en Vader, geef dat wij door de kracht van de Heilige Geest ons door dit Avondmaal hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus zullen toevertrouwen. Voed ons zo met brood en wijn, dat dat wij niet meer in onze zonden leven, maar Christus in ons en wij in Hem. Wij bidden U dat wij volkomen deel hebben aan het nieuwe verbond in Christus' bloed, zodat wij er niet aan zullen twifelen dat U voor eeuwig onze genadige Vader zijn zult, Die ons onze zonden nooit meer toerekent. U zorgt voor onze ziel en ons lichaam omdat wij uw lieve kinderen en erfgenamen mogen zijn. Geef ons ook Uw genade, dat wij getroost ons kruis opnemen, onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons in alle beproevingen met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel te verwachten, Die ons sterfelijk lichaam aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot Zich nemen zal.

(Hier kan de geloofsbelijdenis gelezen worden)

Wij bidden U dit in de Naam van Hem, Die ons heeft leren bidden:

Onze Vader...

Terwijl de tafel wordt klaargemaakt, wordt een lied gezongen

Nodiging (omhoog de harten):

Laten we niet bij het uiterlijke van brood en wijn blijven, maar onze harten naar boven richten, naar de hemel, waar Christus Jezus is, onze Voorspraak aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. (Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof). Zo zeker zullen we door de werking van de Heilige Geest met Zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij brood en wijn tot Zijn gedachtenis ontvangen.

Nodiging: Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

Gemeenschap van brood en wijn

Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar: Het brood dat wij breken....

En als hij de drinkbeker geeft: De beker van de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken...

Dankgebed en voorbeden

Orde van de voortzetting en dankzegging van de viering van het Heilig Avondmaal in de middagdienst

Apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen van een Psalm/Lied

Korte onderwijzing

Avondmaalsgebed

Nodiging (omhoog de harten): zie boven

Nodiging: zie boven

Gemeenschap van brood en wijn: zie boven

Lofprijzing en dankzegging met woorden uit: Psalm 103:1-4,8-12 en 22

Dankgebed voor het Heilig Avondmaal en gebed om verlichting met de Heilige Geest