

Orde van de voortzetting en de dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal in de avonddienst

Apostolische geloofsbelijdenis

Zingen van een Psalm/Lied

Korte onderwijzing

De Heere heeft Zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt ons om in geloof het brood en de wijn uit Zijn hand te ontvangen. In dankbare gehoorzaamheid geven we gehoor aan de woorden van de Heere Jezus Christus, die Paulus ons doorgeeft: 'Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt' (1 Korinthe 11:23-26). In het Avondmaal wordt ons duidelijk getoond dat het eenmaal volbrachte offer Van Christus het enige fundament is van onze redding. Hij heeft in Zijn lijden en sterven, als het Lam van God, het oordeel van God over de zonde weggedragen en heeft ons de Geest die levend maakt, geschonken. We worden door die Geest aan Hem verbonden en mogen delen in de zegeningen die Hij verdiend heeft: het eeuwige leven, de gerechtigheid en heerlijkheid. We worden door die Geest als broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in echte en oprechte liefde verbonden. Deze eenheid zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus, Die is opgestaan en leeft. Wij verkondigen Zijn dood totdat Hij komt en zien met groot verlangen uit naar bruiloft van het Lam. Om daar na de wederkomst van Christus voor altijd met Hem te zijn en Hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader.

Avondmaalsgebed

Almachtige God en barmhartige Vader, Wij bidden U dat U in dit Avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij met het lichaam en bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en verzadigd worden, opdat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven, en wij met elkaar als leden van een lichaam als broeders en zusters in hartelijke liefde verbonden worden. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, door Jezus Christus onze Heere.

Wij bidden U dit in de Naam van Hem, Die ons heeft leren bidden:

Onze Vader.....

Terwijl de tafel wordt klaargemaakt, wordt een Psalm/Lied gezongen

Nodiging (omhoog de harten)

Laten we niet bij het uiterlijke van brood en wijn blijven, maar onze harten naar boven richten, naar de hemel, waar Christus Jezus is, onze Voorspraak aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. (Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof). Zo zeker zullen we door de werking van de Heilige Geest met Zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij brood en wijn tot Zijn gedachtenis ontvangen.

Nodiging: Komt nu, want alle dingen zijn gereed.

Gemeenschap van brood en wijn

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

De beker van de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden

Lofprijzing en dankzegging met de woorden uit Psalm 103: 1-4, 8-13 en 22

Hij heeft ook Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgegeven en ons alles met Hem geschonken (Romeinen 8:32). Hiermee bevestigt God Zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door Hem van Zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met Hem verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven (Romeinen 8: 8-10). Daarom zullen mijn mond en hart de lof van de Heere verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid.

Dankgebed voor het Heilig Avondmaal en gebed om verlichting met de Heilige Geest

Barmhartige God en Vader, wij loven en danken U, dat U ons in dit Avondmaal de gemeenschap met uw Zoon geschonken hebt. Wij danken U dat U door dit Avondmaal het geloof in ons versterken wil. Wij bidden U dat wij door de Heilige Geest gedenken wat de Heere Jezus in Zijn dood en opstanding voor ons gedaan heeft en daardoor zullen groeien in het geloof en de gemeenschap met Hem. U loven en prijzen wij, hemelse Vader, want U schenkt ons Woord. Wij bidden U... (vrij gebed van de voorganger om verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het Woord)