

Meditatie n.a.v. Zacharia 9:9-11 en Mattheüs 21:1-11
Zondagmorgen 15-03-2020 Ameide en Tienhoven

Broeders en zusters in Christus,

Wie is Jezus voor u? Hoe zie jij Hem? Op deze vraag kunnen heel verschillende antwoorden loskomen. Die verschillen kunnen te maken hebben met het feit dat de Bijbel een veelkleurig beeld van de Heere Jezus laat zien. Het risico is dan wel dat je een eenzijdig beeld van Jezus krijgt. Die verschillende antwoorden van mensen kunnen ook voortkomen uit onwetendheid en gebrek aan feitelijke kennis. Dan hebben mensen wel een beeld van Jezus, maar vraag je door dan blijkt dat niet echt gebaseerd te zijn op de Bijbel, maar op dingen die ze van horen zeggen hebben of die ze zelf vermoeden. Maar zie je dan Jezus wel zoals Hij werkelijk is?

Maar je kunt je ook een beeld van Jezus vormen dat overeenkomt met je eigen behoeften en verlangens. Je ziet Jezus dan zoals je graag wil dat Hij is. Met het risico dat als Jezus toch anders is dan je hoopt en verwacht, je teleurgesteld bij Hem vandaan gaat. Het is juist dit punt waar het bij Jezus' intocht in Jeruzalem over gaat.

Want wat gebeurt er nu eigenlijk in de geschiedenis die we hebben gelezen? Als ik het kort samenvat dit: het optreden van de Heere Jezus in Israël is in een beslissende fase gekomen en op dit moment neemt Hij de regie in handen om Zijn ware identiteit te onthullen. In de voorafgaande drie jaren was Jezus door Israël getrokken om te verkondigen, om te leren en om tekenen en wonderen te doen. Dat was allemaal niet onopgemerkt gebleven. Steeds vaker stelden mensen de vraag: 'Wie is die Jezus'? Is Hij misschien de beloofde Messias? Zal Hij ons volk bevrijden van de onderdrukkers? Kortom: Jezus was steeds meer het gesprek van de dag geworden. Maar het wonderlijke was, dat Jezus steeds tegen de mensen zegt: 'Ik wil niet dat jullie aan anderen vertellen wie Ik ben'. Eigenlijk lijkt het wel of de Heere Jezus Zich ondanks zijn opvallende optreden wil verstoppen voor het grote publiek, alsof Hij bang is dat de massa met een verkeerd beeld van Hem aan de haal te gaan.

Welnu, als we in dat licht bezien wat Jezus nú gaat doen, dan merk je meteen dat Hij vanaf nu Zijn terughoudendheid laat varen. Hij neemt nu Zelf de regie om aan de inwoners van Jeruzalem te laten zien wie Hij werkelijk is en met welk doel Hij in de wereld gekomen is. Hij stuurt Zijn leerlingen er op uit om een ezel met veulen te gaan ophalen en uit de instructies die Hij meegeeft blijkt dat dat alles volgens plan zal gaan verlopen. Het is duidelijk dat de Heere Jezus van plan is Zijn ware identiteit bekend te maken. Een beslissing die meteen ook betekent dat Hij Zijn lot in handen van de mensen legt. En juist door dat te doen blijkt het plan van GóD, Zijn hemelse Vader, vervuld te worden. Het verlossingsplan van Zijn dood en opstanding, om ons mensen te redden van onze schuld en nood.

Jezus Zelf neemt dus de regie in handen om te laten zien wie Hij is. Maar wat wil ons dan laten zien? In elk geval drie dingen wil de Heere Jezus over Zichzelf aan ons duidelijk maken op dit moment.

Het eerste wat Jezus wil laten zien is, dat Hij de langverwachte Koning, de Messias is. Hoe doet Hij dat? Door Zijn leerlingen te vragen om een ezelin met een veulen te gaan halen, om op de rug van dat dier als Koning Jeruzalem binnen te trekken. En als de mensen in reactie op wat ze zien hun kleren uitspreiden op de weg, iets wat ook gebeurde toen Jehu koning werd, dan laat de Heere Jezus

dat gebeuren. Als teken dat Zijn intocht een koninklijke intocht is. Dat is dus het eerste: Jezus wil laten zien dat Hij de Koning is.

In de tweede plaats wil de Heere Jezus ook laten zien dat Hij inderdaad de door God gezonden en beloofde Koning is. Hoe doet Hij dat? Door op een ezelin met veulen de stad binnen te rijden. Een beeld dat de mensen in Jeruzalem nog nooit gezien hadden, maar wat ze toch kenden omdat het in de profetie van Zacharia getekend was. Je kunt dat lezen in Zacharia 9:9-11. Het is een belangrijke profetie over de komende Messias. En dat hebben de mensen in Jeruzalem vaak gelezen, maar ze zien het nu live gebeuren.

Mar in de derde plaats wil Jezus ook laten zien wat voor een sóort Koning Hij is. Hij komt namelijk niet met veel machtsvertoon op een sterk paard de stad binnen, maar op een ezelin. En zo maakt Hij duidelijk dat Hij zachtmoedig en nederig is. Hij zal uiteindelijke regeren als Koning, dat zeker, maar de weg daar heen is niet die van machtsvertoon en geweld, maar van lijden, sterven en vernedering. Het is dus een heel dubbel beeld dat de Heere Jezus oproept bij Zijn intocht in Jeruzalem: aan de ene kant die kleden op de weg, als teken van koninklijke waardigheid en aan de andere kant zo'n hobbende ezelin met een veulentje als aandoenlijk en bijna armoedig beeld van nederigheid.

Duidelijk is dat Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, maar wie Hij ten diepste is laat zich niet in één beeld vatten. En dat zal dus ook blijken. Want zien de mensen in Jeruzalem nu ook echt wie Jezus is? Nou, uit alles blijkt dat wat zij zien en vooral ook willen zien is: de intocht van de Koning met alles wat daarbij hoort, maar dat van de ezelin zien ze helemaal over het hoofd. Hoe komt dat? Dat heeft met hun Messiasverwachting te maken. Hij zal komen met macht en geweld om hen van de gehate Romeinen te bevrijden. Daarom zijn ze zo uitbundig, want Jezus gaat hun hooggespannen verwachting waarmaken. Dat geloven ze, maar daarbij zien ze over het hoofd dat het rijdier waarop Jezus zit niet het symbool van macht is maar juist van nederigheid. En binnen een mum van tijd komt de stad in rep en roer en zingen de mensen met Psalm 118 een welkomstlied voor de Koning, die komt in Gods Naam: Hosanna, zingen ze. Dat betekent: Heere, redt toch. Maar ook: geprezen zij God. En ze zingen uit volle boerst, want nu lijkt hun hoop in vervulling te gaan.

De mensen in Jeruzalem zien dus iets anders dan wat Jezus wil laten zien. Ze zien vooral wat ze willen zien. Maar hoe zit dat eigenlijk bij ons?

Laat ik om te beginnen zeggen, dat ik hoop dat we allemaal die betrokkenheid kennen op de Heere Jezus en dat je enthousiast bent over Hem, zoals de mensen in Jeruzalem. Want er waren er ook, die alleen maar knarsetanden als ze Jezus bezig zagen en dat was dus nog veel erger. Maar goed, ook als je door Jezus geboeid wordt en als je van Hem houdt, wil dat nog niet zeggen dat je Hem werkelijk ziet zoals Hij is! Want voor je het weet draag je een beeld van Jezus met je mee, dat aansluit bij je eigen verlangens, waardoor andere aspecten van wie Hij is geen of nauwelijks ruimte krijgen. Je kunt Jezus bijvoorbeeld als je Vriend zien die je veel vertrouwen, geborgenheid en rust geeft. Maar dat Jezus ook Koning is, die regeert over je leven of dat Jezus zegt 'neem je kruis op en volg mij' dat ligt helemaal buiten je gezichtsveld. En dan kan het 'hosanna' van vandaag, morgen zomaar omslaan in 'kruisig Hem'! Snapt u hoe dat werkt? Herken je het ook, in je leven?

Als je beseft wat hier gebeurt, wordt de intocht in Jeruzalem opeens een heel aangrijpend gebeuren. Heel dubbel ook! Want de Heere Jezus is inderdaad de Koning, lang verwacht en door God beloofd. De uitbundige vreugde is terecht en het Hosanna van Psalm 118 is Jezus op het lijf geschreven. Maar Hij is wel een Koning die zachtmoedig en nederig intocht doet op een ezelin. En daar kunnen de mensen in Jeruzalem niets mee en roepen van de weersomstuit 'kruisig Hem'. En wij? Zou u zo koning willen worden? Ik niet. Hij wel. Kortom: Hebben wij in het geloof door wat het geheim is van Jezus Christus? Dat Zijn geheim nu precies in dat dubbele, dat paradoxale beeld van de Koning die

binnen rijdt op een ezelin ligt. Als je ogen daarvoor geopend worden en je gaat het geloven met je hart, dan gaat er een hemel voor je open. Deze koning behaalt Zijn overwinning niet door machtsvertoon en geweld, maar door als een Lam dat de zonden draagt de weg naar het kruis in te slaan. En op het moment dat de Heere Jezus de ezelin bestijgt en de stad binnenrijdt, weet Hij dat dit het begin van het einde is. Het begin van het einde van Zijn aardse bediening, want die zal eindigen aan het kruis. Zo wil uw, jouw en mijn Koning zijn. Niet een koning die bezig is voor zichzelf, maar een Koning die Zich inzet voor Zijn volk. Dat was ooit de bedoeling van de koning van Israël. Daarvoor werd een koning gegeven. Eén om zich voor het volk in te zetten. Tot hun leven, tot hun behoud. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Nou geen één koning van Israël had dat volgehouden tot het einde. Ja, David die had een mooi begin gemaakt. Hij had gevochten tegen de vijanden. Hij had verlossing gebracht. Dat was een mooi begin geweest. Maar ach, u kent het einde. Toen was het hem ook naar het hoofd gestegen. Toen vocht hij niet meer, maar pleegde hij als koning overspel en ook nog moord op een zeer trouwe militair uit het leger. Want hij was per slot van rekening koning, die kon doen wat hij wilde, nietwaar? Niet één heeft het gehaald om koning van Israël te zijn tot het einde toe. En alleen maar te gaan voor het volk en verder niks. De Enige die het gered heeft, die gaat vandaag Jeruzalem binnen. De Heere Jezus en Hij houdt het tot op het einde toe vol op een geleende ezelin. Want Hij vraagt niks voor Zichzelf. Hij wil er alleen zijn als Redder en Koning voor ons, voor Israël. Zijn verhoging is een en al vernedering. Maar juist daarin is Hij zo groot. Vindt je niet? Veel groter dan u, jij en ik. Wat zijn wij dan klein! Hoe groot Hij ons ook maakt.

Ziet u Jezus gaan, te midden van die juichende mensen, zittend op een ezelin? Zie je dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, maar het Koninkrijk van de hemel, dat nu heel nabij is gekomen?! Zie je het? Geloof je het? Verheugen we ons erover? Straks gaat Hij met een kruis op Zijn rug en vernedert Hij Zich zo ongekend diep. Hij buigt Zich, ook onder onze zonde van onbuigzaamheid voor God en onder onze verkeerde denkbeelden en ideeën over het leven en over Hem. Om ons te redden, opdat in de Naam van Jezus alle knie zich buigen zou. Hij komt vandaag tot u, tot jou en mij en vraagt: Mag ik jouw Koning worden, uw Koning zijn en blijven? Wil je Hem voor het eerst of opnieuw met blijdschap verwelkomen in je leven? Héme verwelkomen als Koning! Hij vraagt: Zou je willen buigen voor Mij? Niet als de koning van je dromen en van jouw verlangens, maar als de Koning van Góds beloften. Niet als de Koning zoals wij Hem graag zien, maar als de Koning zoals God Hem ons geeft. En hoe kan dat beter, Hem verwelkomen, dan met die woorden van Psalm 118: 'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heere! Hosanna in de hemel!

De Heere Jezus rijdt als Koning binnen op een ezelin. Deze Koning past nooit helemaal in ons denken, maar hopelijk sluiten we Hem wel in ons hart! Bidt u mee: 'Doe intocht Here in mijn gemoed. Met uw genade en vergeving, met Uw liefde en ontferming. En maak mij nederig en zachtmoedig tot Uw lof en dienst bereid. Mijn Koning en mijn God! Amen