

Naam : _____

Datum : zondagmorgen 21 juni 2020

Dominee : Kerkelijk werker F.J.M. van Elk

Bijbelgedeelte : Efeze 6 vers 10 t/m 18 en vers 23

Thema : 'Spierballentaal, als geloven lastig'



STRIJD DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS

1 TIMOTHEUS 6 VERS 12A

DOET AAN DE GEHELE WAPENRUSTING GODS

EFEZE 6 VERS 11A



Wat is de bedoeling van de Wapenrusting van God? Wat kun je er als gelovige mee? (streep door wat je niet goed vindt).

Aanvallen

Verdedigen

Waarom is het schild van geloof een extra belangrijk onderdeel van de wapenrusting?

Er is heel veel ellende in onze wereld. Kun je voorbeelden geven?

Waarom krijgen de mensen de oorlogen, de armoede, de ruzies en de honger niet opgelost, denk je?

de Bijbel zegt dat er kwade machten zijn, die voor ons veel te sterk zijn. Hij geeft ons daarom beveiliging door de wapenrusting. Wat vind je daarvan? En wat zou je hierover nog meer tegen de Heere God willen zeggen? Bid daar samen met je vader of moeder nog voor.

Geestelijke wapenrusting



De geestelijke wapenrusting

Lezen Efeziërs 6 : 10 -18

1. Gordel der waarheid
2. Pantser der gerechtigheid
3. Voeten geschoeid met bereidwilligheid
4. Schild des geloofs
5. Helm des heils
6. Zwaard vd Geest: het Woord van God
7. Bidt in de Geest