

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 398:

Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
(2x)

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
(2x)

Ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
(2x)

Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
(2x)



***Fijn dat je er was vanmorgen, heb meege-
keken / meegeluisterd!***

Datum : zondagmorgen 2 augustus 2020
Dominee : Ds. J. Tadema
Bijbelgedeelte : 2 Koningen 3: vers 1 t/m 20



Zacharia 14 vers 9

Heb jij wel eens geulen of kanalen gegraven op het strand en kwam er dan ook water in??

Vind jij het ook moeilijk als je niet je zin krijgt; als je dingen moet doen, die je niet leuk vindt?

Geloof je dat de Heere God door de bijbel ook tegen jou spreekt?

Lees je daarom de bijbel en bid je elke dag. Zoek maar op Toonhoogte lied 440, je kent het vast wel.

Als het nu wel eens tegen zit, of je hebt verdriet, de Heere is door Zijn Heilige Geest altijd bij je om te troosten. Hij geeft je dat je toch weer zin krijgt in morgen.... de nieuwe dag.

Zie jij wel eens tegen de komende dag/morgen op? En waarom dan wel...zeg het eens tegen de mensen om je heen, maar ook zeker tegen de Heere in gebed.

De Heere belooft een nieuwe dag, dat er alleen maar vreugde en liefde zal zijn. Op die dag, altijd bij Jezus. Weet je dat Jezus nu al bij je wil zijn?

Weet je dat God je kent en dat je van waarde bent?

Zing maar eens: Lied 457 "Weet je dat de Vader je kent uit op Toonhoogte

Waar wil je voor bidden?

Waar wil je voor danken?

