

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 460:

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
straks als Jezus terugkomt.

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
als Jezus komt.

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
straks als Jezus terugkomt.

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
als Jezus komt.

Blijf niet treuren zit niet bij de pakken neer.
Sikkeneuren helpt je toch niet meer.
't Zal gebeuren. Dan komt de Heer, de Heer!

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
straks als Jezus terugkomt.

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan
als Jezus komt.

Blijf niet treuren zit niet bij de pakken neer.
Sikkeneuren helpt je toch niet meer.
't Zal gebeuren. Dan komt de Heer, de Heer!

***Fijn dat je er was, hebt meegeluisterd
vanmorgen!***

- Als je vragen hebt, mag je de dominee mailen:
t.wegman2@gmail.com

Naam : _____

Datum : zondagmorgen 9 augustus 2020

Dominee : Ds. Th. Wegman uit Zeist

Bijbelgedeelte : Openbaring 21 vers 9 tot en met 27



Weet je hoe het laatste Bijbelboek heet en wie het geschreven heeft?

Wie is de Bruid en wie is de Bruidegom?

De engel laat Johannes het nieuwe Jeruzalem zien. Hoe ziet de stad eruit?

Als de Here Jezus terugkomt op de aarde, mogen we opstaan en met Hem meegaan. Verlang je daarnaar of vind je dat moeilijk?

Wat vond je moeilijk en wat vond je makkelijk in de preek?

