

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 310:

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld.

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld 3x

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt
En uw blijdschap wordt vervuld.



Fijn dat je er (online) bij was vanmorgen!

* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een mail sturen, zijn e-mailadres is: jcvtrigt@gmail.com.

*Neem je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee naar de kerk of leg je ze thuis klaar?

Naam : _____

Datum : zondagmorgen 17 januari 2021

Dominee : Ds. J.C. van Trigt

Bijbelgedeelte : Galaten 6:1-10

Thema : 'Draagt elkaars lasten'



Hoe ga jij om met iemand die je niet zo leuk vindt?

Wat bedoelt Paulus met het woord vlees?

Waaraan denkt hij bij het woord Geest?

Hoe kun je iemand die iets verkeerd gedaan heeft helpen om te veranderen?

Wanneer geef jij van je zakgeld aan de diaconie of de zending?

Welke last van jou en mij heeft de Heere Jezus gedragen ?

Waar of voor wie wil je bidden en danken vandaag?



Ziek de y verabilien

