

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 430:

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.



Fijn dat je er (online) bij was vanmorgen!

* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een mail sturen, zijn e-mailadres is: l.hoftijzer87@gmail.com.

*Neem je de volgende keer weer je pen/kleurtjes mee naar de kerk of leg je ze thuis klaar?

Naam : _____

Datum : zondagmorgen 3 januari 2021

Dominee : Ds. L. Hoftijzer

Thema : **'Groot is Uw trouw!'**



We lezen vanmorgen uit het boek Klaagliederen. Wat is klagen volgens jou?

Mag je klagen tegen God?

Iedere dag komt vroeg in de morgen de zon op. Heb je dat wel eens gezien? Of hoe zou dat eruit zien?

In deze tijd kun je niet zomaar naar school. Is dat alleen maar vervelend of zou het ook nog ergens goed voor kunnen zijn?

Je hebt het vast wel eens meegemaakt: je wilt iets heel graag, maar het mag niet van je vader of moeder. Weet je nog wat het was? En weet je ook waarom het niet mocht?

Hoe kan de Here God jou helpen bij verdrietige en moeilijke dingen?

