

We zingen vanmorgen OTH 444:

'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.



Datum : zondagmorgen 21 januari 2021
Dominee : Ds. F. Wijnhorst
Bijbelgedeelte : Markus 5: vers 22 t/m 43



Fijn dat je hier (online) was vanmorgen!

Wat wordt er aan het begin van de preek duidelijk gemaakt aan de hand van het horloge?

Hoe heet de vader van het doodzieke meisje?

Hoeveel jaar is die vrouw al ziek?

Hoe noemt Jezus die vrouw aan het eind van het verhaal?

Waarom mocht ze eigenlijk niet tussen de massa mensen komen?

Wat denkt die vrouw?

Wij hebben geen kleed om Jezus aan te raken, maar wat wel?

Wanneer en waar komen wij in aanraking met Jezus?

Waar lijkt Jezus op volgens de vader van Henkie?

Wat betekent de groet die Jezus uitspreekt?

Wat trekt Jezus naar Zich toe en wat geeft Hij er voor terug?

