

SAMEN GELOVEN IN NAMIBIË



We zijn dankbaar voor de eerste maanden van 2021! Ondanks de Corona-situatie:

- mochten de meiden weer naar school,
- kon Daniëlle starten met een programma voor zwangere vrouwen,
- begon het nieuwe jaar bij het Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS) positief
- en viel er overvloedige regen in dit droge land.

Natuurlijk zijn er zeker ook zorgen: ook hier overlijden er mensen aan corona. En vooral de sociale en economische gevolgen van allerlei maatregelen zijn desastreus voor heel veel mensen.

Maar ook dit jaar vieren we het weer: Jezus is opgestaan! Die hoop die de basis is voor ons werk in Namibië. Hartelijk dank voor het gebed, het meeleven en de financiële steun!

Joram & Daniëlle,
Miriam, Tirza, Joëlle, Elise

Nieuwe studenten voor NETS!

Een mooi moment tijdens het vak Missiologie (over zending), dat Joram geeft op NETS. Alle studenten hadden een bevolkingsgroep uitgekozen, die nog niet of nauwelijks bereikt is met het evangelie. Even later stegen de gebeden op in dit Namibische klaslokaal: voor de Tay in Vietnam, de Mappila in India en de Hijaz in Saudi Arabië. De wereldwijde kerk bidt voor de wereldwijde kerk!

In januari is Joram druk geweest met intake-gesprekken met nieuwe studenten. Prachtig om hun verhalen te horen en hun verlangen te zien om theo-

logie te studeren. Eerlijk gezegd hadden we ons best een beetje zorgen gemaakt over NETS. Zouden er wel nieuwe studenten komen, nu mensen het financieel zo zwaar hebben of bang zijn voor Corona? Wat een zegen: we konden het collegejaar beginnen met meer studenten dan vorig jaar!

Joram is dit jaar nog deel van het NETS-leiderschapsteam en Academic Dean. Dit jaar rust hij zijn Namibische opvolger toe, die deze taak volgend jaar van hem zal overnemen.

Eind maart is er een door Corona afgeslankte diploma-uitreiking in de buitenlucht. Een moment waarop we vieren dat we mensen op NETS mochten toerusten als dienaren van Christus in Namibië.



Foto: Na lange tijd weer samen zingen (op de NETS parkeerplaats): 'Great and mighty is the Lord our God!'



Grow! for young pregnant women

Midden in de lockdown vorig jaar brak in Namibië de discussie weer eens los over het legaliseren van abortus. In gebed had God mij net duidelijk gemaakt dat ik meer werk buitenshuis kon oppakken. Hier begon een reis in gebed en gesprekken met allerlei mensen en organisaties. Mijn grootste vraag was hierin: wat gebeurt er voor die jonge meisjes die zwanger zijn? Wordt er iets aangereikt behalve abortus of adoptie? Op een ochtend las ik Psalm 8 waarin het gaat over de majesteit van de Heer, die zichtbaar is in de schepping, maar ook al in kleine kinderen en zuigelingen. Hoe kunnen we er voor die nu nog ongebooren kinderen zijn en voor hun jonge moeders?

Tijdens mijn zoektocht heb ik veel geleerd. Veel meisjes groeien in moeilijke omstandigheden op. Vaders zijn meestal niet aanwezig, in een aantal culturen worden meisjes door familieleden al op zeer jonge leeftijd seksueel misbruikt, er is armoede, weinig uitzicht en er is een zoektocht naar liefde waarin er van alles mis gaat. Mijn droom was om een holistisch programma aan te bieden. Gezondheidsvoorlichting, counseling en het uitleggen van het evangelie. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als deze vrouwen God leren kennen. Bij mijn droom hoorde een multicultureel team. Nu was er nog de vraag hoe en met wie?

God heeft dat ook heel bijzonder geleid. Het mate-

riaal werd me zomaar aangereikt. Daarnaast was ik twee jaar geleden op bezoek geweest bij een project: Home of Good Hope. Zij geven voedsel aan kinderen die niets anders hebben, hebben een kleuterschool, helpen met het huiswerk en benodigdheden voor school. Monica Imanaga, een Namibische vrouw, is de oprichter en leidster daarvan. Ik herinnerde me haar en besloot bij haar op bezoek te gaan. Ze was net die week in gebed, omdat een van de kinderen die daar altijd al op 14 jarige leeftijd zwanger was. We spraken elkaar een half uur, we baden samen en het was rond. We gingen starten! O ja, en Monica had wel een aantal mensen die wilden helpen.

We hebben nu een aantal bijeenkomsten gehad met het team. We leiden het project met 9 vrouwen die allemaal een andere culturele achtergrond hebben (Herero, Ovambo, Damara, Nama, etc!). We hebben twee bijna afgestudeerde psychologen in het team. Daarna hebben we nu de eerste vier bijeenkomsten gehad met twaalf zwangere vrouwen. Elke bijeenkomst bestaat uit een deel gezondheidsvoorlichting over bijvoorbeeld zwangerschapssymptomen, goed zorgen voor jezelf en je baby, gezonde voeding, borstvoeding en de bevalling. Er zijn heel veel vragen en we merken dat deze kennis veel angst wegneemt. Het tweede deel van de sessies volgen we de cursus 'Road to maturity' of 'Vrij om te zijn'.
(lees verder op pagina 3)

Vervolg: Grow!

Daarin kijken we hoe we kunnen groeien en wat daarvoor in de weg staat. De dingen die in de weg staan kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door trauma of bepaalde gedachten over onszelf en over God. We lopen zo samen een weg van genezing en groei. De eerste bijeenkomsten was iedereen nog erg gesloten, maar we merken dat er steeds meer openheid komt naar elkaar en ook naar God toe. Een vrouw heeft haar leven aan God gegeven en merkt hoeveel verschil dat maakt! Het is mooi om te zien dat in deze tijd dat de wereld zo op zijn kop staat God gewoon doorgaat met Zijn werk en wij daarin mogen meewerken.



De zegen van regen

Namibië is met z'n twee woestijnen normaal gesproken al een erg droog land; maar onze eerste anderhalf jaar hier was het extra droog. Bij bijbelteksten over snakken naar water konden we ons erg veel voorstellen...

Wat een zegen is het dan als het overvloedig regent! Dit regenseizoen is er met name in december en januari veel gevallen in een groot deel van Namibië. Op kurkdroge plaatsen, waar het na jaren voor het eerst weer regende, ging heerlijk groen gras groeien. Lege, stoffige rivierbeddingen veranderden in kolkende stromen. En stuwmeren die bijna leeg waren, stroomden vol.

Door de wijk waarin wij wonen, slingert een brede, droge rivierbedding; op de meeste plekken

Is geen brug maar gaat de weg naar beneden, door de rivierbedding heen. Dat kon nu opeens niet meer (zie foto!), hoewel met name taxi- en vrachtwagenchauffeurs vaak toch een poging waagden: een aanloop, veel gas geven, je adem inhouden en op hoop van zegen het water door. Soms gaat dat goed... Gelukkig konden we zelf omrijden en over een brug toch nog onze wijk uit!



De keerzijde in sommige sloppenwijken was dat er huisjes onder water liepen. Ook zijn er nog steeds gebieden met nauwelijks of helemaal geen neerslag. En in de droogte stierf zo ontzettend veel vee en wild dat het nog wel even duurt voordat dat allemaal hersteld is. Maar de overvloedige regen geeft wel heel veel hoop! Wij danken de God die rivieren maakt in de woestijn!

Gebed

We zijn erg blij met alle mensen die voor ons en Namibië bidden en met ons danken. Via www.gzb.nl/oudshoorninafrika kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse gebedsmail.

Wilt u met ons danken voor

- Kracht en bescherming voor ons gezin.
- Nieuwe studenten op NETS.
- Het Grow!-programma en de vrouwen die er aan meedoen.
- De zegen van overvloedige regen die gevallen is.

Wilt u met ons bidden voor:

- Docenten en studenten op NETS vanuit eenheid in Christus.
- Alle jonge vrouwen en hun ongeboren kinderen die meedoen aan Grow!
- Ons samen als gezin in ons leven en werken in Windhoek.

Het Meidenhoekje



Met de klok mee: vliegende Tirza houdt van turnen, Joëlle en Elise beklimmen een zandduin in de woestijn, Elise voor het eerst naar de kleuterschool, Miriam speelt gitaar in haar schooluniform, Joëlle heeft een watermeloen geogst!

Oudshoorninafrika

Voor meer informatie, aanmelden voor ons weblog of de gebeds-mail, en digitaal geven: www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Wij zijn ook te volgen via sociale media:

Facebook: oudshoorninafrika
Instagram: oudshoorninafrika
Youtube: oudshoorninafrika

Ons postadres is:
Fam. Oudshoorn
NETS
P.O.Box 158
Windhoek
Namibia

Contact met de
thuisfrontcommissie:
tfc.oudshoorninafrika@gmail.com



zending verbindt

Joram en Daniëlle Oudshoorn en hun kinderen Miriam (10), Tirza (9), Joëlle (6) en Elise (3) zijn in de zomer van 2018 door de GZB vanuit de Nieuwe Kerk in Utrecht, in samenwerking met gemeenten in Ameide/Tienhoven en Nijkerkerveen, uitgezonden naar Namibië. De Hervormde Gemeente Valkenburg en Geloofsgemeenschap de Fontein in Apeldoorn zijn Deelgenotengemeenten.

De familie Oudshoorn zet zich in voor de theologische opleiding NETS. Doel is om christenen in Namibië toe te rusten om zelf als discipel van Jezus te leven, de lokale gemeente op te bouwen en het evangelie te delen met anderen.

De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven, uw gebed en uw financiële ondersteuning! Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL91INGB0690762445 tnv GZB Driebergen o.v.v. TFC Joram en Daniëlle Oudshoorn.

Voor adreswijzigingen en overige informatie:
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl