

De Waarheidsvriend

Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond

11

2021

18 maart



Belijdenis doen

Leven in Gods dienst

Laten we bidden om leiding bij alle keuzemomenten in ons leven | p. 4

Waar geloof is, is aanvechting

Alleen omdat Jezus het voor ons volhield, zullen wij het redden | p. 8

Hoop en heiliging

Het hele bestaan is een voorbereiding op grote komst van Christus | p. 12



In deze uitgave:

Artikelen

Leven in Gods dienst betekent dat we Zijn wil voorop stellen bij onze keuzes

Veilig op weg met Jezus 4
P. Nobel

Alleen omdat Jezus het volhield, kunnen wij aan Zijn Vader verbonden blijven

Ongewoon geloven 8
G.M. van Meijeren

Belijdenisgeschenken 11
Redactie

Ds. J.A.W. Verhoeven schrijft over 'leven in de tussentijd', gericht op Jezus' wederkomst

Hoop en heiliging 12
Esther Visser

Herinneringen aan pastorale bezoeken (9b, slot)

Dankzij een alerte ouderling 17
J. Noltes

Rubrieken

Meditatie
Voorbijganger en volgeling 3
W.J. Dekker

Column
Empathie 15
T.T.J. Pleizier

Uit de pers
Verschuivend stemgedrag 18
A.A.A. Prosman

Boekaankondigingen 19
Globaal bekeken 21
Bondsnieuws 22
Agenda 22
Kerksnieuws 23

Colofon

De Waarheidsvriend

Officieel orgaan van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk, 109e jaargang

Hoofdbestuur

Ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen aan den IJssel, eerste voorzitter; ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland, tweede voorzitter; A. Zwerus, Emst, secretaris; L.P. de Wit, Bergambacht, penningmeester; mr. P.C. Knook, Kloetinge; dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen; ds. H. Liefding, Gouda; ds. A.J. Mensink, Elburg; ds. J. Muller, Bleskensgraaf; ds. P. Nobel, Garderen; ds. J.C. Schuurman, Putten; ds. P.H. van Trigt, Ede; prof.dr. M.J. de Vries, Papendrecht; ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam.

Redactie

Drs. P.J. Vergunst (hoofdredacteur); M.M.C. van der Wind-Baauw (eindredacteur); ds. C.H. Hogendoorn; G. Leertouwer LLM-BA; ds. J.A.W. Verhoeven.

Algemeen secretariaat en redactie

Drs. P.J. Vergunst
Bureau: Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, tel. 055-5766660.
E-mail: info@gereformeerdebond.nl
Website: www.gereformeerdebond.nl

Voorlichter

J. Peters, tel. 06-12659808; e-mail: voorlichter@gereformeerdebond.nl

Ledenadministratie

Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn, info@gereformeerdebond.nl tel. 055-5766660.

Advertenties

Voor alle plaatsingen en informatie (uitgezonderd rouwadvertenties): Gert Verweij, tel. 06-50448359. Advertenties worden aangenomen tot tien dagen voor verschijning; mailen naar gertverweij3@gmail.com of verzenden naar A.J. de Graaffstraat 1, 3245 XA Sommelsdijk. Voor advertentiemogelijkheden en tarieven zie ook www.dewaarheidsvriend.nl

Abonnementenadministratie

Voor nieuwe abonnees, adreswijzigingen enz.: Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn. info@gereformeerdebond.nl Prijs € 49,00 per jaar. Bezorgklachten: tel. 055-5766660.

Productie

Opmaak: Reprovinci Creative Industries
Druk: Vellendrukkerij BDU Barneveld.

Gesproken editie

Informatie en opgave: CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, Postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565499.



*Ik ben de Weg,
de Waarheid en
het Leven.*
Johannes 14:6



Vorbijganger en volgeling

En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

Markus 15:21

Tekst: dr. W.J. Dekker

Wat overkomt Simon de vroege morgen van Goede Vrijdag? Hij is op zijn akker in de weer geweest en keert terug naar de stad. Dan kruist Jezus zijn pad. Zomaar ineens. Dichterbij gekomen wordt hij ruw bij de arm gegrepen. 'Dragen, jij!' Romeinse soldaten dwingen hem Jezus' kruis te dragen.

Was dit een spelletje? Het zou kunnen dat de soldaten hun spel met Jezus verder spelen. 'Koninkje' speelden ze met Hem. Maar wat is een koning zonder knecht? Laten ze Hem er een geven! Zo gezegd, zo gedaan. Simon wordt onderdaan van Hem Die de koning noemen. 'Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen,' zei Jezus. Simon is de eerste. 'Hij vertoont het beeld van de duizenden en tienduizenden die dat later ook hebben gedaan.' (Van Ruler) Ik denk aan jullie die ergens in deze maanden belijdenis doen.

Onontkoombaar

Wat Simon overkomt, is meer dan een spel. Het is heel serieus. Ook nu is er meer aan de hand dan we op het eerste gezicht zouden zeggen. Van Hogerhand gegrepen. Zou dat het niet zijn? Zo ook jij die binnenkort belijdenis doet. Een voorbijganger is hij, Simon. En hij komt ook nog eens van ver, verhaalt Markus. Dit is de genade, dat Jezus het pad kruist van de voorbijganger, de mens die aan Hem voorbij leeft. Gaf Simon om Jezus? Nee. Maar God gaf wel om hem, de man van ver. Dat is nu wat de Bijbel verkiezing noemt. Dat God ons vóór is, en Christus ineens ons leven binnenvalt. Onontkoombaar. Simon wordt gedwongen. Maar jij doet belijdenis niet omdat je moet, maar vrijwillig, uit liefde. Maar het is waar: eenmaal gegrepen is er geen ontkomen aan. Je kunt niet anders dan gaan en volgen. Je zou ook niet anders willen. Omdat je erachter bent gekomen Wie Hij is Die ongedacht je leven binnenkam. Was Simon meteen een volgeling van Christus? We hebben aanwijzingen dat hij dat wel geworden is. Daar is ongetwijfeld tijd overheen gegaan. Zo gaat dat. Dat geeft niet. Als er maar van komt! De Geest wil het je gaandeweg leren.

Navolgen

Wat Christus navolgen concreet betekent? Vanuit dit bijbelgedeelte kun je daar het volgende over zeggen. Om te beginnen dat je Zijn onderdaan bent. De Ro-

meinse soldaten hadden gelijk. Alleen is dat geen spelletje, maar bloedserieus. Want dat betekent niets minder dan dat je Hem wilt dienen. Op alle terreinen van je leven, met de gaven jou gegeven. Het houdt in dat Hij je Koning is en het dus voor het zeggen heeft: wat je werk betreft, je studie en studiekeuze, vrije tijd, relaties en ook seksualiteit. Hij mag het zeggen, ook als het jou niet goed uitkomt. Dan ervaar je ineens: Hem navolgen is ook jezelf verloochenen.

.....
*Christus mag het zeggen, ook
als het jou niet goed uitkomt*
.....

Simon kwam van zijn akker. Had hij een stukje land gekocht en was hij nu druk met spitten, zaaien en oogsten? Waar was Jezus in zijn leven? Die had geen plek. Hoe zou dat toch komen? Christus navolgen is ook: je realiseren dat het leven meer is dan werken, ploegen, ploeteren en zien te oogsten. Dat dát leven betekenisvol is waarin wijzelf vruchten dragen. Voor Hem en voor de mensen om ons heen.

Er is nog iets. Christus navolgen is ook, zoals Simon, achter Jezus aan het kruis dragen. Zijn kruis. Dat betekent dat je met Hem lijdt, kwijtraakt, verliest, sterft. Er gaat op zoveel manieren een kruis door je leven. Maar bedenk dan: Simon mocht het kruis even later afleggen. Jij straks ook. Niet het kruis en kruisdragen is het laatste, maar Pasen, de opstanding, leven, met Hem.

Zijn getuige zijn

Hoe het met Simon verder gegaan is? Markus noemt hem de vader van Alexander en Rufus. De lezers van zijn Evangelie, christenen in Rome, kenden hen. Dit kan een aanwijzing ervoor zijn dat de gebeurtenissen van die Goede Vrijdagmorgen veel hebben losgemaakt. Bij Simon zelf, en ook bij zijn vrouw en kinderen (Rom.16:13). Dat ook zij zijn gaan geloven. Ze belandden in Rome, de stad van de soldaten die Simon grepen, en werden daar Zijn getuigen. Ook dat is Christus navolgen: Zijn getuige zijn, waar je ook woont.

Een voorbijganger die volgeling wordt. Het is bij die ene niet gebleven. Christus leeft. ■



Dr. W.J. Dekker
is predikant van de
hervormde wijkge-
meente Sint Joriskerk
te Amersfoort.



Wat gaan we veilig als we met Hem gaan, als we elke dag leven vanuit Zijn Woord. Zo besteden we ons leven werkelijk in Gods dienst.

Veilig op weg met Jezus

‘Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden’, zingen we met Psalm 143:10. Hoe doe je dat nu concreet, je leven besteden in de dienst aan God, als je geen zendeling of predikant wordt?

Tekst: ds. P. Nobel

De genoemde psalm zingen we vaak in een belijdenisdienst als antwoord op de verkondiging of als persoonlijk antwoord van de nieuwe lidmaten. Mijn leven in Uw dienst besteden is een mooie typering van wat belijdenis doen is en ook van de bedoeling van belijdenis doen. Hoe doe je dat als je geen bijzondere roeping hebt, maar ‘gewoon’ christen bent?

Dat is een goede vraag. Ik stel voor om samen een antwoord te zoeken in deze Psalm 143. Want: is je leven in Gods dienst besteden misschien hetzelfde als wat in de onberijmde Psalm 143:10 staat: ‘Leer mij Uw wil (welbehagen) te doen’? En heeft dat toe wijden van je leven aan de dienst van God misschien ook te maken met wat het directe vervolg van Psalm 143:10 zegt: ‘Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land’? Het is daarom belangrijk om eerst eens te kijken naar de context waarin bovenstaande psalmwoorden geschreven staan.

Moeilijke omstandigheden

De dichter van deze psalm, David, heeft het erg moeilijk. Hij heeft vijanden die hem het leven heel moeilijk maken. Deze vijanden vertrappen hem en willen hem het liefst dood hebben (vs.3). David is ten einde raad, geschokt tot diep in zijn hart (vs.4). De problemen groeien hem boven het hoofd. Hij trekt het niet meer. Het is zelfs zo erg dat hij bang is er onderdoor te zullen gaan en gelijk te worden aan doden die al begraven zijn (vs.7).

Over welk conflict in zijn leven heeft David het hier? Het is mogelijk dat Psalm 143 na Psalm 142 geplaatst is, omdat beide psalmen over dezelfde periode in Davids leven gaan. Ook Psalm 143 zou dan over de strijd tussen Saul en David kunnen spreken, waarnaar Psalm 142:1 verwijst. David moet vluchten voor

Waarom nu een belijdenisnummer?

Sinds jaren is het in veel gemeenten een vast gebruik dat op zondag voor Pasen of met Pasen de dienst voor openbare geloofsbelijdenis plaatsvindt. Nu vanwege de coronamaatregelen op veel plaatsen catechisatie online of om de week in kleine groepjes werd gegeven, zullen de nieuwe lidmaten dit jaar meer verspreid over de komende maanden hun ja-woord geven. De redactie heeft ervoor gekozen het belijdenisnummer toch op het gebruikelijke tijdstip uit te brengen, zodat het dit hele seizoen beschikbaar is om uit te delen aan de belijdeniscatechisanten.

Saul en voelt zich net als opgejaagd wild. Nergens is hij veilig.

Welke achtergrond in het leven van David we ook veronderstellen, één ding is duidelijk. Het is niet alleen Davids psalm geweest, het is ook de psalm van gelovigen door de eeuwen heen die in hun moeilijke omstandigheden tot God baden om redding en verlossing.

Hulp zoeken

Daarmee kan het ook zomaar onze psalm worden. Immers, belijdenis doen in 2021 is allesbehalve makkelijk. Belijden is openlijk uitkomen voor Jezus als mijn Heere en Heiland. Niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks op ons werk of op school of binnen onze familie.

Dat belijden van Jezus kan daarbij lijden met zich meebrengen. Want ook in ons land is er weerstand tegen God, tegen het geloof, tegen de kerk. Via de sociale media komt dat elke dag naar ons toe of we merken het aan reacties van mensen om ons heen. »



Het kan ervoor zorgen dat we uit angst onze mond houden. Dat we ervoor terugschrikken om te laten merken dat we Jezus volgen.

Weet dan: ook David wist van strijd, maar hij zocht hulp bij God. Laten wij dat ook doen: in ons gebed heel concreet vertellen waar we tegenaan lopen, wat ons benauwd en bezorgd maakt. De Heere wil ook ons helpen en Zijn nabijheid doen ervaren. Wat mensen ook aandoen: belachelijk maken, vervolgen,



Een roepstem

Sommigen zeggen dat het bijzonder is om als volwassene tot geloof te komen, maar ik ben alleen maar dankbaar. Ik ben dankbaar dat God mij heeft stilgezet toen ik de diagnose MS kreeg en ik Hem nog niet kende. Dat was Zijn roepstem naar mij.

Dankbaar ben ik voor mijn man, dat ik door hem in aanraking met God mocht komen en dat we samen deze reis mogen afleggen, dat we samen nu belijdeniscatechese mogen volgen. Tijdens deze avonden heb ik geleerd wie God echt is en wat geloven is, wat de Heilige Geest doet, waarom we dopen en wat de kerk precies is.

Ik ben zelf niet opgegroeid met Gods Woord. Ik kende het niet. Nu kijk ik uit naar de belijdenisdienst waarin ik mag belijden dat ik geloof en niet meer zonder God kan leven. Ook hoop ik daarna gedoopt te worden samen met onze drie kinderen.

Wat kan je leven veranderen als God in je leven komt en je Zijn hand overal in ziet. Ik voel mezelf niet bijzonder, maar ben heel dankbaar dat God mij is blijven roepen en dat ik Zijn stem gehoord heb.

Tessa den Oudsten, Krimpen aan den IJssel

doden. David weet: dat kunnen ze niet zomaar ongestraft doen. God komt daarop terug, Hij doet recht (zie ook Luk.12:4-5).

Verkeerde keuzes

Nu is het bijzondere in deze psalm dat David juist in deze strijd – in de strijd van het geloof dus – de leiding van de Heilige Geest zo nodig heeft. Midden in zijn gebed bidt hij immers: ‘Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.’ David bidt dat hij de goede weg zal zien en gaan. Hij beseft namelijk heel diep zijn eigen zondigheid en zwakheid (vs.2). David weet dat hij geneigd is om verkeerde keuzes te maken, om niet Gods wil te doen maar wat hij zelf wil. Herkenbaar toch? We kiezen zo snel wat voor ons comfortabel is, wat ons een goed gevoel geeft. ‘Een eigen huis, een plek onder de zon...’ (waar op zichzelf niks mis mee is).

Ik moet denken aan die strijd tussen Saul en David die waarschijnlijk de achtergrond vormt van deze psalm. Op een gegeven moment komt Saul dezelfde grot binnen als waarin David en zijn mannen zijn (1 Sam.24). Als Saul daar gaat slapen, zeggen Davids mannen: ‘Dit is je kans, dood je vijand Saul.’ Maar David zegt: ‘Ik doe het niet, want Saul is de gezalfde van de HEERE en die mag ik niet doden.’

Daarmee kiest David voor een blijvende weg van vluchten en lijden. Hij is liever met God in de zorgen dan dat hij tegen Gods gebod ingaat en zogenaamd ‘geluk heeft’. Daarom bidt hij: ‘Leer mij Uw wil (welbehagen) te doen. Ook al betekent dat voor mijzelf nu nog lijden en vluchten.’

Gods wil voorop

Gods wil staat hier bij David voorop. Anders gezegd: Gods weg, Gods wet, Gods Woord staat voorop. Hij verlangt ernaar de wil van God te doen, de weg van God te gaan, het Woord van God te gehoorzamen. En daarom gaat hij bidden om de Heilige Geest. Hij bidt om Zijn leiding, zodat hij Gods wil niet alleen zal zien, maar ook zal doen, dus concreet in de praktijk zal brengen.

Zo zien we dus dat ‘mijn leven in Gods dienst besteden’ niet allereerst te maken heeft met een bijzondere roeping gaan vervullen, zoals zendeling of predikant worden. Nee, het betekent heel concreet vragen: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal, nu ik voor deze keuze sta? Spreek tot mij door Uw Woord.’

David bidt dat hij goede beslissingen zal nemen onder de leiding van de Heilige Geest. Laten wij ook bidden om die leiding bij alle keuzemomenten in ons leven. Bid als het gaat om het aangaan van een relatie. Bid als het gaat om studie- en beroepskeuze. Bid als het gaat om het kopen of huren van een huis en in welke woonplaats. Bid als het gaat om het kiezen van een passende baan. Laat Gods Woord en Geest onze leidsman zijn. Dan kunnen we zegen verwachten.



Mijn eeuwig huis staat vast

Er is bij mij het verlangen gekomen om belijdenis te doen, omdat ik Jezus heb mogen leren kennen als mijn persoonlijke Redder en Zaligmaker. In welke omstandigheden ik ook verkeer, van vreugde tot verdriet, van geestelijke tot lichamelijke zwakte, ik mag ervan verzekerd zijn dat God me in Christus in genade aanziet. Dankzij de wetenschap dat mijn eeuwig huis vaststaat in Hem, hoeft het geen grip op mij te hebben dat mijn tent die hier op aarde is opgebouwd, wordt afgebroken. Daardoor hoef ik ook geen zwakte te kennen op het gebied van mijn geloven. Overkleed met Jezus, zal ik Hem navolgen tot op de dag waarop ik Hem ontmoeten mag.

Als navolger van Christus is het belangrijk om te weten wat je gelooft en hoe je met Hem leeft. Tijdens het samenkomen met broeders en zusters in het geloof, op de belijdeniscatechisatie, heb ik daarin tot nu veel geleerd wat tot geloofsversterking is geweest. De dag waarop ik samen met hen in Bleskensgraaf ons en mijn geloof belijden mag, is een van mijn meest bijzondere levensdagen om naar toe te leven.

Dick Tuijtel, Oud-Alblas

Een begaanbare weg

David bidt immers: 'Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land.' Dat moeten we lezen tegen de

achtergrond van het landschap in Israël. Daar waren de wegen soms bezaaid met stenen, waarover je zomaar kon struikelen en vallen. Als David bidt om een geëffend land, dan bidt hij om een weg die begaanbaar is. Hij bidt niet allereerst om een makkelijk pad, maar om een begaanbare weg: een weg die niet doodloopt en waarop hij niet struikelt en valt.

Het is een weg waarop de goede Herder, Jezus Christus, voorgaat en meegaat, al is het ook door een dal van diepe duisternis (Ps.23). Hij heeft die weg al lang geleden begaanbaar gemaakt door Zijn kruis en opstanding. Het is een weg waarop de goede Geest leidt, omdat Hij het goede met ons voorheeft.

Wat gaan we veilig als we met Hem gaan, als ik elke dag leef vanuit Zijn Woord en aan Zijn hand ga. Zo besteden we ons leven werkelijk in Gods dienst. Zo belijd ik Jezus als Heere, heel concreet in het leven van elke dag.

Het volgende lied, dat vaak gezongen wordt in een belijdenisdienst, vat het prachtig samen:

*Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga,
Zolang als U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. ■*



Ds. P. Nobel
is predikant van de hervormde gemeente te Garderen en lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

Actuele belijdenisgeschenken



Op weg naar de hemel gebruikt een bijzonder beeld uit het Oude Testament: de tabernakel. Aan de hand van de tabernakel laat Henk Binnendijk zien dat God garant wil staan en dat Hij zijn doel met de mens bereikt. Juist in deze tijd is de tabernakel van grote waarde.

ISBN 9789043535106
€ 16,99



Licht dat leven doet van André Troost en Henk Helmantel bevat 40 schilderijen, gecombineerd met evenveel bijpassende gedichten. Een prachtig geschenk dat de schoonheid van geloof en schepping in woord en beeld laat zien.

ISBN 9789043533546
€ 19,99

#kooplokaalookonline #steunjeboekhandel

 **KokBoekencentrum**
UITGEVERS | UTRECHT

Alleen omdat Jezus het volhield, kunnen wij aan Zijn Vader verbonden blijven

Ongewoon geloven

'Jezus is voor ál mijn zonden gestorven.' Wie belijdenis doet, wil daarom niets liever dan Hem uit dankbaarheid volgen. Maar dan blijkt al snel hoe onmogelijk dat is.

Tekst: ds. G.M. van Meijeren

Recent sprak ik daarover met een leeftijdsgenoot. Hij vertelde: 'Als ik nu terugdenk aan toen ik belijdenis deed, vraag ik me af: Meende ik destijds wel wat ik zei? Want hoe kan het dat ik zo'n slappe christen ben, zo ongelovig en zo ver bij God vandaan, al volg ik de kerkdiensten trouw? Dat zou toch anders moeten zijn als je echt gelooft?' Aan alles proefde ik hoe hij ermee worstelde. Hij begon over 'geloofsafval,' 'het oordeel van God' en 'het bedroeven van de Heilige Geest.' 'Jezus zou mij toch alles waard moeten zijn?' Nee, hij had er nooit op gerekend dat de vanzelfsprekende manier waarop hij destijds zijn geloof had beleden, zo in twijfel getrokken zou kunnen worden.

Alleen belijdenis doen



Op 5 juli 2020 heb ik geloofsbelijdenis afgelegd in de Nieuwe Westerkerk te Capelle aan den IJssel. Dat deed ik m'n eentje, wat bij ons zeldzaam is. Desondanks heeft mij dat niet belemmerd in mijn keuze belijdenis te doen, want het is toch iets persoonlijks. Het draait om de relatie tussen mij en God.

Eigenlijk zou ik eerste paasdag belijdenis doen, maar dat kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. Dat was jammer, want hoe mooi zou het zijn als ik op de dag van Jezus' opstanding mijn geloof in Hem mocht openbaren. Daarentegen realiseerde ik me dat belijdenis doen niet draait om op welke dag je het doet. Je belijdt in principe elke dag dat God je Vader is, Jezus je Redder en dat de Heilige Geest in je hart werkt. Dat laatste heb ik tijdens de catechisatieavonden gemerkt. Ik groeide steeds meer in mijn geloof en wilde dat belijden.

Het was wel spannend, zo alleen. Gelukkig waren mijn familie, vrienden en enkele gemeenteleden bij de dienst aanwezig, wat mij steunde. In de dienst hebben we mogen ervaren dat God onze Vader wil zijn. Hij wil ons vergeven en vernieuwen. Hij heeft de wereld in Zijn hand, inclusief ons leven.

Elianne Hofman, Capelle aan den IJssel

Verwondering

Het deed mij denken aan een preek van ds. H.C. Touw (1903-1972). Hij zegt: 'Er is een tijd in ons leven, dat wij het 'natuurlijk' vinden, dat wij mogen aanbidden, mogen geloven. Natuurlijk helpt Hij ons, natuurlijk verhoort Hij ons, natuurlijk neemt Hij ons in genade aan! Alles doodgewoon! Totdat onze verbaasde ogen ontdekken, hoe groot Gods geduld met ons is. Zodra dit door ons ontdekt wordt, schamen wij ons over onze aanmatiging, onze verwaandheid. Die Heilige - ontfermt zich over mij?'

Tijdens ons gesprek was dat dan ook wat ik mijn leeftijdsgenoot vroeg: 'Wil God je door je ongelooft en ontrouw misschien tot nieuwe verwondering brengen over Zijn eeuwige liefde?'

.....
*Waar Christus verschijnt, neemt
Zijn tegenstander de wapens op*
.....

Verzet

Uiteraard zijn er ook (jonge) mensen die op een veel minder 'natuurlijke' manier tot het doen van geloofsbelijdenis komen. Soms gaat aan het jawoord een periode van openlijk verzet tegen God vooraf. Hoewel iemand is opgegroeid bij de Bijbel, zegt het hem weinig, gaat hij amper naar de kerk, totdat hij wordt stilgezet en Gods liefde in Jezus ontdekt. Een nieuw begin. Van zo'n omkeer zijn bijzondere voorbeelden te geven. De één herkent zich daarbij in de jongste zoon uit de bekende gelijkenis van Jezus, de ander juist in de oudste, maar wat ze delen is de verrassing over de ontferming van de Vader (Luk.15:11-32). Ook wie zó belijdenis doet, stuit vroeg of laat op de ervaring dat het verbonden blijven aan Gods genade vanuit jezelf onmogelijk is. Als tenminste de Heilige Geest in het spel is. Want hoe vreemd het misschien ook klinkt: dááaraan kunnen we Zijn werk herkennen. Aan de macht van de duisternis die wakker wordt in ons leven. Aan de zonde van het ongelooft, onze ongehoorzaamheid en de dwingende wijze waarop zich dat vaak laat gelden. Het lijkt wel een verslaving en soms is het dat ook. Om het met Paulus te zeggen: 'Het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.' (Rom.7:19) Waar Christus verschijnt, daar neemt Zijn tegenstander de wapens op. Waar geloof is, is ook aanvechting.



Jezus volgen is iets anders dan je leven op een hoger level van fatsoen brengen. Het werk van de Geest is niet per se dat je wat behulpzamer wordt voor je burens. Het volgen van Jezus is een beweging tegen jezelf in.

Confrontatie

Laten we onszelf daarom gelukkig prijzen, wanneer we voor of na het doen van geloofsbelijdenis in een strijd verwickeld raken met de zonde. Sterker nog, laten we de hemelse Vader prijzen, Die het ons gunt om daardoor iets te ervaren van de confrontatie die Jezus meemaakte toen Hij stierf aan het kruis. Een confrontatie waarin de vloek van God Hem dodelijk trof, maar waarin Hij Zich tegelijk toevertrouwde aan Gods liefde.

Jezus volgen is delen in die confrontatie. Dat is dus iets anders dan je leven op een hoger level van fatsoen brengen. Het werk van de Geest is niet per se dat je wat aardiger wordt voor je collega's of wat behulpzamer voor je burens. Daar is niets mis mee – integendeel, zie bijvoorbeeld Handelingen 28:2 –

maar het hoort op de keper beschouwd meer bij het 'natuurlijke', vanzelfsprekende, wereldse leven, dan bij het volgen van Jezus.

Uitblinken

Het volgen van Jezus wordt juist getypeerd door een tegennatuurlijke beweging. Een beweging tegen jezelf in. De Geest stelt zich op tegenover een hardnekkig patroon in je leven, 'die mij', zegt Paulus, 'tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is' (Rom.7:23). Als de Geest door je leven waait, dan komt die wet in het licht. De zonde blijkt veel dieper geworteld te zijn dan je dacht. Juist een fatsoenlijk, christelijk leven kan akelig verbloemen dat er op de bodem van ons bestaan een neiging is om met de naam van Jezus op je voorhoofd en lippen tóch gescheiden van Zijn Vader te leven. Voor je »

 **begravenisverzorging Den Hollander**

- Alleen begravenissen
- Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling
- Dag en nacht bereikbaar

🏠 Mozartlaan 13
3131ES Vlaardingen
☎ 010 - 460 05 09
✉ info@tdenh.nl
🌐 www.begravenisverzorgingdenhollander.nl

AVONDMAAL TAFELGOED

- TAFELLAKENS
- NAPPERONS
- SERVETTEN

ABBINK TEXTIEL VRIEZENVEEN

TEL.:
0546 565561

MAIL:
ATV@ABBINK-TEXTIEL.NL

 **Alleen begravenissen**

Christelijke begrafenisonderneming

De Meerwaarde

Groningen, Friesland en Drenthe en op verzoek elders

Maak een vrijblijvende afspraak voor het laatste wensenformulier

Douwe Jan Moesker
Melding overlijden: 06-54 24 80 24
www.de-meerwaarde.nl
uitvaart@de-meerwaarde.nl



VAN STAVEREN
Begravenisverzorging

Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn

Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38

Wij verzorgen alleen begravenissen
www.vanstaverenbegravenisverzorging.nl

het weet is je inzet, stille tijd, missionaire beweging en christelijkheid een manier om zélf uit te blinken, terwijl daardoor juist de hoogmoed zegeviert en de betekenis van Gods genade verbleekt. Super dus, als de Geest daartegen in het verweer komt met het Woord van God, dat zelfs je diepste gedachten uiteenlegt en oordeelt (zie Hebr.4:12). Als Hij mij laat zien dat 'in mij, dat is mijn vlees, geen goed woont' (Rom.7:18a).

Aanvechtingen

De Geest voert dit werk uit midden in de wereld, waar eigen persoonlijke omstandigheden, karakter en levenservaring volop in participeren. En daarmee ben ik terug bij mijn twijfelende leeftijdsgenoot. Hij gaf me aan dat niet alleen de hectiek op zijn werk en zijn prestatie-denken een grote impact hebben op zijn verslachte toewijding aan God, maar ook dat juist zijn pogingen om beter te bidden en nadrukkelijker met de prediking bezig te zijn hem steeds verder van God af lijken te brengen. 'Hoe meer ik dat probeer, hoe groter de deceptie. De zonde lijkt alleen maar meer vat op me te krijgen. Ik wil dat niet, maar hoe kom ik eruit?'

Ja, en stel dat je in die strijd te maken krijgt met bijvoorbeeld een echtscheiding, een depressie of een

verslaving, waardoor je nauwelijks nog durft te geloven wat vroeger zo gewoon was: 'Jezus is voor ál mijn zonden gestorven.' Is dat wel waar, want als ik naar mijzelf kijk, dan ervaar ik er niks van...

Zou het soms de Geest kunnen zijn, Die een mens door al dit soort aanvechtingen heen jaagt om zo - je kunt het je op zo'n moment zelf bijna niet voorstellen - des te dieper te laten merken, wie de Gekruisigde is en wat het betekent om Hem te volgen? De Geest slaat de 'oude mens', je 'vlees', je 'zondige ik' aan het kruis van Christus vast en bij tijden grijpt dat diep in, in je ervaring: 'Ik ben het niet meer waard Uw zoon genoemd te worden' (Luk.15:21b). Maar Jezus is voor ons uit gegaan op die weg en daarom blijft in de aanvechting de troost recht overeind staan: 'Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij; voorzover ik nu in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft prijsgegeven.' (Gal.2:20; Naardense Bijbel)

Geloven is zó ongewoon. Het is jezelf - zo los van God als je bent - toevertrouwen aan het geloof van Jezus. Alleen omdat Hij het voor ons volhield, dwars door de hel, zullen wij het redden om tegen de zonde te strijden én verbonden te blijven aan Zijn Vader. ■



Ds. G.M. van Meijeren
is predikant van
de hervormde
wijkgemeente Pniël
te Zeist.

Deel je geloof!

De GZB en IZB slaan de handen ineen om elk nieuw belijdend lid kennis te laten maken met de wereldkerk. Want daar zijn we allemaal onderdeel van. Als cadeau krijgen de belijdeniscatechisanten een setje kaarten. Dit helpt hen om zelf ook het Evangelie te delen met kennissen, vrienden of familie.

Besteedt u aandacht aan zending tijdens de catecheseavonden? Gebruik dan de filmpjes die de GZB en IZB maakten:
www.gzb.nl/belijdenis of www.izb.nl/belijdenis.

Bestel de kaarten bij de IZB via, www.izb.nl/belijdenis



Het is altijd leuk om een kaartje te krijgen van iemand met een persoonlijk berichtje erop, zeker wanneer je wel een bemoediging kunt gebruiken. Aan belijdeniscatechisanten geven we dit setje kaarten om iemand een hart onder de riem te steken. Een kaart met een Boodschap, een manier om je geloof te delen!



Belijdenisgeschenken

Ook dit jaar zal het jawoord van de nieuwe lidmaten waarschijnlijk niet in een volle kerk klinken. We worden nog steeds geraakt door de coronapandemie. Misschien wel een extra reden om degenen die belijdenis doen, te bemoedigen met een goed boek. Acht tips.



God, waarom? Bijbelstudies over het probleem van het lijden. Bert Schroten, KokBoekencentrum Uitgevers; € 11,99.

Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Wil God daar iets mee zeggen? En waarom treft juist gelovigen soms veel lijden? Zulke vragen kunnen zomaar op je af komen. Zeker in de huidige pandemie worden die eeuwenoude vragen opnieuw

vaak gesteld. Ds. A. Schroten uit Renswoude reikt vanuit de Bijbel 'stukjes antwoord' aan. Het volledige antwoord op de waaromvraag wordt niet gevonden, maar *God, waarom?* biedt wel verdieping aan.



HSV Bijbel in een jaar. 365x vertelling, onderwijs & wijsheid. uitg. Royal Jongbloed; € 27,50.

De *HSV Bijbel in een jaar* biedt een stimulans om regelmatig de hele Bijbel te lezen. Met deze uitgave heb je een complete Bijbel in handen, verdeeld in 365 keer drie passages. Elke dagelijkse lezing bestaat uit een vertellend/verhalend gedeelte (weergegeven in drie kolommen), een

onderwijzend gedeelte (weergegeven in twee kolommen) en een gedeelte uit de poëzie- of wijsheidsboeken (weergegeven in één kolom). Hiermee lees je in één jaar de Bijbel uit.



Struikelblokken. Veertig vragen bij het Oude Testament. Dr. Mart-Jan Paul, uitg. de Banier; € 16,95.

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat levert voor ons allerlei vragen op. Kunnen wij de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren, niet beter overslaan? Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld? In dit

boek behandelt dr. M.J. Paul allerlei vragen om struikelblokken bij het lezen van het Oude Testament uit de weg te ruimen.



Strijd de goede strijd. J.C. Ryle, uitg. Den Hertog; € 13,50.

Strijd en overwinning in het geloof vormen het thema van dit boek. In vier traktaten beschrijft de anglicaanse bisschop Ryle de gang van de christen door dit leven. Daarin klinkt een oproep tot de strijd (Luk.13:24), het strijden van de goede strijd (1 Tim.6:12), het met lijdzaamheid lopen van de loopbaan die is voorgesteld (Hebr.12:1,2)

en de overwinning van de wereld door het geloof (1 Joh.5:4,5).



Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd (Artios-reeks). Ds. J.A.W. Verhoeven, uitg. Groen; € 15,99.

De belangrijkste stelling van *Hoop en heiliging* is dat de hoop op Gods komende Koninkrijk ons leven hier en nu verandert in een tijd van voorbereiding. Christus is onze Hoop, omdat God in Hem de zonde heeft verzoend en de dood

overwonnen. Die vreugdevolle ontdekking ontketent een totale omkeer van levensrichting. Er ontluikt verlangen naar het doen van Gods wil. (Zie ook p.12.)



Toen ongeloof nog heel gewoon was. Op pelgrimage met Abraham in het hier en nu. Paul Visser, KokBoekencentrum Uitgevers; € 14,99.

De parallellen tussen het leven van aartsvader Abraham en die van christenen in de 21e eeuw liggen voor het oprapen. Ds. P.J.

Visser schreef 25 meditaties op basis van zijn levensgeschiedenis. Zodoende laat de predikant uit Rotterdam de verhalen dichtbij komen. Daarnaast geeft hij suggesties voor verdere bijbellezing, zodat het boek een hulp bij het gebruik van de Bijbel is.



Laten wij nu overdenken. Overdenkingen bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Dr. Marc J. de Vries, uitg. Groen; € 14,95.

Dit boekje bevat 32 meditaties die in de loop van een jaar gelezen kunnen worden in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal en de zondag van viering. De gekozen bijbelgedeelten hebben betrekking op verschillende aspecten van het heilig avondmaal, zoals de

drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid, het censura morum, advents- en lijdenstijd en het uitzicht op de toekomst.



De infographic Bijbel. Het Woord van God in een nieuwe dimensie. Karen Sawrey, KokBoekencentrum Uitgevers; € 34,99.

Karen Sawrey geeft in meer dan honderd illustraties (kaarten, tabellen, beslisbomen, diagrammen en wordclouds) inzicht in de grotere context van de Bijbel. De schepping, de maten van de ark van

Noach, de rijkdom van koning Salomo, de gelijkenissen van Jezus, de reizen van Paulus, het komt allemaal aan bod in infographics.

Een boek dat uitnodigt tot studie en onderzoek.

Als de realiteit van de wederkomst van Christus dieper zou inzinken in ons geloofsleven, zou dat een opbloei in heiliging te zien geven. Het hele leven wordt dan een voorbereiding op de grote komst van Christus.

Ds. J.A.W. Verhoeven schrijft over ‘leven in de tussentijd’, gericht op Jezus’ wederkomst

Hoop en heiliging

Speelt de verwachting van Christus’ wederkomst voldoende een rol in ons geloofsleven? Wat betekent leven als pelgrim concreet? Ds. J.A.W. Verhoeven reikt in *Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd* handvatten aan om hierover na te denken.

Tekst: Esther Visser

‘**W**e leven na de eerste komst van Christus en we verwachten Zijn tweede komst; we leven in de tussentijd,’ licht ds. Verhoeven de keuze voor titel en ondertitel toe. ‘Als wij met hoop uitzien naar Zijn komst, bereiden we ons daarop voor. We reinigen en heiligen ons met het oog op de Heere.’

Dubbel

‘Ik heb dit boek allereerst voor mezelf geschreven. Met Christus leven is iets wat je voortdurend moet leren. Christus is onze Hoop. Dat geeft vreugde. Het maakt ons vreugdevolle doortrekkers. Maar het blijft dubbel: ’s zondags verkondig ik het nieuwe, terwijl het oude maar doortreft aan mezelf, aan de mensen in de gemeente, in het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Je roept iets nieuws uit, maar het oude laat zich niet zomaar wegschuiven. Het nieuwe is moeilijk aan te wijzen. De opstanding van Christus is het anker, het springende punt. Daarom begrijp ik ook niets van vrijzinnigheid. Waarom zou je hopen op iets waarvan je gelooft dat het nooit gebeurt is?’

Op een van de eerste bladzijden van het boek schrijft u: ‘Ik merk dat de christelijke toekomst-

verwachting voortdurend vergeten wordt.’ Wat kunnen wij daaraan doen? Wat kunnen predikanten daaraan doen?

‘Het Evangelie verkondigen. Jezus verkondigen als de Komende. De hele Bijbel is gestempeld door het thema van de Komende, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe. Zo ongemerkt sluipt het erin: dat het geloof geen waarde heeft voor het gewone leven. Het is mijn verlangen dat wij als christenen leven bij de realiteit van de wederkomst van Christus. Als dat dieper zou inzinken in ons geloofsleven, zou dat een opbloei in heiliging te zien geven. Het hele leven wordt dan een voorbereiding op de grote komst van Christus.

Tegelijk moet er ook gewaarschuwd worden voor een overspannen toekomstverwachting waarbij de schepping uit het zicht raakt. Je kunt zozeer alle kaarten op de eschatologie zetten dat het werk van de Heilige Geest in de schepping als wijsheid en ordening van God ondergesneeuwd raakt. Ik heb een lans gebroken voor de blijvende betekenis van de Torah. In de schepping en in de scheppingsordeningen is wijsheid verborgen die we door het geloof in Christus hervinden.

Concreet betekent dit dat christenen voorop horen te

lopen in de bescherming van de schepping; dat we Gods scheppingsordeningen hoogachten voor vorming van relaties. Leven in de hoop op Christus' komst mag geen hoogvliegerij worden. Navolging vindt plaats in de weerbarstige realiteit van elke dag. In het pastoraat kom ik soms tegen dat oude mensen aan het leven hangen. Dan zeg ik: we zijn voor het leven geschapen. Ons schepselmatige bestaan is niet het probleem, maar de zonde die er in ingevreten is.'

Consumentisme

'Ons verlangen naar God is ondergesneeuwd. Dat is aangejaagd door het consumentisme. Reclame wil ons verstrooien. Het vreemdelingschap wordt niet sterk beleefd. Ik denk dat ontspullen geen kwaad kan. We moeten veel bewuster nadenken over wat we kopen, wat we echt nodig hebben. Wat halen we onze woning binnen aan meubilair? Mag je als christen rijk zijn? Jezus heeft ons gewaarschuwd tegen het verlangen naar rijkdom. Rijk zijn is moeilijk; het brengt een enorme spanning met zich mee. Jezus moedigt ons aan om schatten in de hemel te verzamelen.'

U roept op om te ontseculariseren. Wat bedoelt u daar precies mee?

'Het woord 'ontseculariseren' komt bij dr. Herman Paul vandaan. Paul verweert zich tegen het consumentisme, tegen het feit dat het verlangen van ons hart afgestompt raakt. We laten ons meetroten in de roes van het hier en nu. Zo raakt de eeuwigheid buiten beeld.

Ik bepleit een zekere afstand van wat West-Europa ons allemaal biedt en zet kritische kanttekeningen bij de ideeën van de Verlichting over vrijheid. Ik ben geraakt door wat dr. Wim Dekker ooit zei: Secularisatie is een oordeel. Wij zijn geen neutraal heidendom, wij zijn een na-christelijk heidendom. We hebben God bewust uit ons leven gebannen. We hebben te maken met een antichristelijk levensgevoel. Wij kiezen er vaak voor om ons hart vol te laten lopen met wat deze wereld te bieden heeft. Maar we kunnen er ook voor kiezen om ons oor te luisteren te leggen bij Christus, om te bidden om een verlangen naar Hem. Dat is ontseculariseren.

Dat betekent niet dat we met onze rug naar de wereld staan. We zijn verbonden met die wereld in een bepaalde solidariteit en hebben daarin onze roeping. Tegelijk zijn we ook geroepen om te leven in het Koninkrijk dat komt – dat is de spanning waarin we staan.'



N.a.v. Ds. J.A.W. Verhoeven, *Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd* (Artios-reeks), uitg. Groen, Heerenveen; 193 blz.; € 15,99.

U zegt dat 'Christus op de dag van het oordeel alle dingen rechtzet voor God. Dat is een enorme troost voor mensen die onrecht is aangedaan.' Hoe zit het nu met zulke mensen wanneer zij Jezus niet kennen als Verlosser?

'Ik laat dat in de handen van Christus. De kwestie van het onrecht heb ik overgehouden aan mijn verblijf in Latijns-Amerika. Daar is het verlangen naar gerechtigheid helemaal verweven met persoonlijke vroomheid. Het kwaad is niet alleen een persoonlijke zonde, maar kan zich ook verschuilen in sociale en maatschappelijke structuren. Dat moet ontmaskerd worden.

Deze aandacht voor recht en onrecht vind je terug in vele psalmen, met name in de zogenoemde 'wraakpsalmen.' Hoe je die kan verbinden met gereformeerde theologie is nog een lastige vraag. Het brengt een heel andere manier van het Evangelie lezen met zich mee. Als je leeft in een situatie van onrecht en onbelemmerde corruptie lees je deze psalmen anders dan wij in het Westen. Je kunt stellen dat het hele Onze Vader een gebed is om de wederkomst en dus om recht. Dat zou meer beseft moet worden, dat zou consequenties hebben voor onze levensstijl. Trouwens, alleen al het feit dat we op zondag naar de kerk gaan, is beoefening van vreemdelingschap. Je zegt daardoor 'nee' tegen de claim van de 24-uurs economie.'

Op welke punten vindt u het nodig dat de kerk profetisch spreekt?

'Om profetisch te kunnen spreken, moet je diep inzicht hebben in de Schriften én in de tijdgeest. Je moet je eigen hart dus kennen. Op een verborgen manier draait het om je eigen 'ik' als het centrum van de wereld. Het geloof is wel persoonlijk, maar niet individualistisch. Je leert in het geloof juist dat God het centrum van alle dingen is. Geloof in Christus brengt verbondenheid aan Zijn kerk. Als je denkt vanuit je eigen ik, kan zelfs het geloof nog een project van jezelf worden. Het kan uitgroeien tot iets om je mee te profileren. Het is dan meer een vorm van postmoderne manifestatie van je eigen geloof dan van navolging van Christus.

Ik beleef altijd veel aan het gezamenlijke belijden van het geloof. Wanneer ik dat doe op de preekstoel, denk ik aan de predikanten die voor mij op diezelfde plek hebben gestaan. En aan mijn opa en oma die in eenvoud hebben geloofd. God gaat Zijn gang door de generaties. Dat te beseffen is ook ontseculariseren. Daarom troost mij de kinderdoop hoe langer hoe meer.

De kerkdienst wil verlangen naar God wekken. De focus ligt buiten ons: in Christus. Dat is vreemd aan het ik-gerichte denken van onze cultuur. De Geest sticht de gemeenschap. Daarom houd ik erg van de gemeente. Ik verheug me heel vaak in de zondagse eredienst. Je wordt opgenomen in de gemeenschap van iets wat groter is dan jijzelf, en wat eeuwig blijft.' ■



Esther Visser
is assistent-
redacteur bij De
Waarheidsvriend.

PredikantFiscaal

Belastingaangifte voor Predikanten

- Specialisatie in predikanten en kandidaten
- Ook voor partner en gezin
- Maximale aftrekposten
- Doe-het-zelf mogelijkheid
- Studiedagen voor predikantpartners
- Hypotheekadvies



033 - 887 1000

www.belastingaangiftevoorpredikanten.nl

Dorst
BEGRAFENISVERZORGING

Tel. 0166 - 69 74 38
begrafenisverzorgingdorst.nl

Vrijblijvende informatie en wilsbeschikking
(geen crematies)

Voor een respect- en stijlvolle begeleiding

Vind een gelovige Partner

www.samen-verder.nl

Al 35 jaar deskundige en
persoonlijke bemiddeling

Tel. 088 130 34 00

Gratis brochure



30 jaar ervaring

SAMEN VERDER

Advies bij kerkgebouw- gerelateerde vragen



Het bezit van kerkelijk onroerend goed kan ingewikkelde vragen opleveren. Sluiten de kerkgebouwen nog aan op de wijze waarop u kerk wilt zijn? Niet alle kerkgebouwen zijn nog nodig voor zondagse vieringen. Besluitvorming hierover roept al gauw emotie op. Soms zijn verkoop, een alternatieve bestemming of ontwikkeling van vastgoed een oplossing. Onze rentmeesters adviseren, bemiddelen bij aankoep en verkoop en taxeren kerkgebouwen en ander kerkelijk vastgoed.

Rentmeesters en makelaars in kerkelijk onroerend goed



KKG Adviseurs

Rentmeesters & Makelaars

www.SilasGroep.nl/kkg-adviseurs

Telefoon 033 - 467 10 10

KKG Adviseurs is onderdeel van de Silas Groep

De Waarheidsvriend

Actie
4 maanden voor €10



Behoeft u aan toerusting en bezinning?

Neem een jaarabonnement voor slechts € 49 en ontvang De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of vraag een cadeau-bon aan en schenk een jaarabonnement.

Ga naar www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee
of bel ons op 055-5766660.

Wij wensen u, mede namens de overige duizenden abonnees,
veel leesgenoegen toe.

Wij zijn een Christelijke Gemeente in Bunde/Meerssen (Limburg), genaamd 'STEM VAN DE GOEDE HERDER'.



Het is ons verlangen dat de mensen in Zuid-Limburg de Heere Jezus mogen leren kennen, zullen volgen en verkondigen. In het evangelisatiewerk zijn wij afhankelijk van Gods onmisbare hulp, MAAR WE KUNNEN OOK DE UWE GOED GEBRUIKEN! We willen u vragen:

**STEUN ONS MET UW GEBEDEN,
EN ZO MOGELIJK MET UW FINANCIËN.**

IBAN NL37INGB0006571783
t.n.v. Chr. Gemeente Bunde/Meerssen

Meer informatie?

BEL: 043-3653082 **MAIL:** stemvandegoedeherder@solcon.nl
OF GA NAAR: WWW.STEMVANDEGOEDEHERDER.NL

Empathie

Een Italiaans spreekwoord zegt: 'vertalen is verraden'. Elke vertaling doet tekort. Kun je werkelijk recht doen aan de woorden van een ander? Een 'neutrale' vertaling bestaat niet. De afgelopen maand waren er twee situaties waarin dit weer eens heel duidelijk bleek.

Het Nederlands Bijbelgenootschap had een aantal jaar geleden al besloten om in de nieuwe editie van de Nieuwe Bijbelvertaling de eerbiedskapitaal weer in te voeren: 'U' en niet langer 'u', als het over God gaat.

Waar bij deze beslissing de ene groep bijbellezers zich herkend weet in de eerbied voor Gods Naam, roept het bij een andere groep lezers veel weerstand op: naast 'U', worden ook 'Hij' en 'Hem' met een hoofdletter geschreven. Benadruk je dan niet veel te veel het mannelijke verwijfswoord? God is immers geen man.

Toen was er het incident bij uitgeverij Meulenhoff over de vertaling van het werk van de Amerikaanse dichteres Amanda Gorman, die tijdens de inauguratie van president Biden het gedicht 'The Hill We Climb' voorlas.

De keuze voor de vertaling was gevallen op de Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld, die recent nog de prestigieuze Booker Prize won. Maar zo luidde de kritiek: de poëzie van een zwarte vrouw moet niet door een wit iemand worden vertaald. Het gaat hier om macht, zo betoogde een columnist in *de Volkskrant*. Vertalen als verraad aan hen die geen stem hebben of krijgen. Je vraagt je overigens nu al af wie straks de recensie moet schrijven van het in het Nederlands vertaalde werk.

Beide voorbeelden laten zien dat vertalen toch vooral een dwarse oefening is in empathie. Echte empathie is een combinatie van nederigheid en gerechtigheid: verder kijken dan je eigen positie en tegelijk recht willen doen aan de prijs die een ander moet betalen. Een duidelijke mening moet gepaard gaan met besef van wat het een ander kost.

Dit lijkt me ook van toepassing op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Elke vertaling van de uitslag zal voor een deel van de kiezers voelen als verraad. Naast wijsheid, bid ik dit jaar ook maar eens om veel empathie bij onze nieuwe politici.

Een duidelijke mening moet gepaard gaan met besef van wat het een ander kost



Dr. T.T.J. Plezier is universitair docent Praktische Theologie aan de PThU, vestiging Groningen.

WERKEN BIJ
Van Kooten
 TUIN & BUITEN LEVEN®

NUMANSDORP:
VERKOOPADVISEUR
SHOWROOM & BINNENDIENST
 BACKOFFICE
 SALESMEDEWERKER

VELDHOVEN:
VERKOOPADVISEUR/LOGISTIEK

BLOKHUTTEN

VERANDA'S

TUINKAMERS

Check al onze **vacatures** op
vankootentuinenbuitenleven.nl/vacature



**Hervormde gemeente Hoevelaken,
 Stoutenburg en Achterveld**

In onze gemeente werkt een voltijds predikant.
 Daarnaast is de kerkenraad nu op zoek naar een

kerkelijk werker 60%
voor 1 jaar met daarna de mogelijkheid
tot een vaste aanstelling

Samengevat liggen de werkzaamheden onder
 andere op het gebied van pastoraat (jonge gezinnen
 en ouderen), catechese en kringwerk.

We verwachten van jou dat je een Hbo-opleiding
 theologie voltooid hebt aan een door de Protestant-
 se Kerk Nederland erkend instituut en ingeschre-
 ven bent in het register van kerkelijk werkers.

Een profielschets en hoe te solliciteren zijn te
 vinden op: www.hervormdhoevelaken.nl/nl/kerkenraad/kerkelijk-werker-vacature/140/



**Je opleiding
 wordt betaald
 door Cedrah!**

**Denk jij na over
 een carrièreswitch?**

Maak de overstap
naar de zorg!

**Wil jij graag van betekenis zijn
 voor de ander? Welkom bij Cedrah!**



Teus



Louise

Oud-baggeaar Teus en voormalig
 kapster Louise gingen je al voor!
 Nieuwsgierig? Scan de QR-codes
 en bekijk de video's!

Meer info? Kijk op
werkenbij.cedrah.nl.

Cedrah
 Wonen · Zorg · Diensten

Dankzij een alerte ouderling

Een paar dagen later bezoek ik meneer K. opnieuw. Zijn vrouw en een schoondochter zijn bij hem. Zijn toestand is kritiek. Hij is te zwak om nog te praten maar wel helder van geest.

Tekst: ds. J. Noltes

Nadat ik een Schriftgedeelte heb gelezen, vraag ik of we samen zullen bidden. Meteen vouwt hij zijn handen. In ons gebed dragen we hem aan de Heere op en bidden of Hij hem in genade wil aanzien om Christus' wil en of meneer K. mag heengaan in vrede. Groot is onze ontroering als we na het 'amen' zien dat hij onder het gebed de laatste adem heeft uitgeblazen. Wat mij daarbij persoonlijk erg raakt: hij is heengegaan met gevouwen handen!

Zaad strooien

Als ik afscheid neem, gebeurt iets wat ik nooit had kunnen denken: mevrouw K. nodigt mij persoonlijk uit om bij de uitvaart van haar man aanwezig te zijn en daar wat te zeggen. De aula is stampvol. De medewerkers van de overledene hebben vrijaf gekregen om het afscheid van hun directeur bij te wonen; merendeels mensen die geen enkele band (meer) met de kerk hebben. Ik lees opnieuw Psalm 130 en verbind die met Johannes 3:16. Zo probeer ik de kernboodschap van de Bijbel zo eenvoudig mogelijk te vertolken. Wat een geweldige kans om het zaad van het Evangelie uit te strooien. Ik kan alleen maar bidden dat de Heilige Geest het vrucht wil laten dragen.

Opmerkzaamheid

Boven deze pastorale herinnering zette ik 'Dankzij een alerte ouderling'. Echter niet om de betreffende man eens even in het zonnetje te zetten (hij zou dat zelf niet willen: 'De Heere heeft mij willen gebruiken'), maar omdat hij in dit hele verhaal wel van cruciale betekenis was. Als hij mij die tip niet had gegeven, zou ik zijn buurman niet hebben bezocht, met als gevolg dat er ook niet de gelegenheid zou zijn geweest om enkele honderden mensen de boodschap van het heil te brengen. Vandaar dus de titel.

Tegelijk heb ik er ook een bedoeling mee: dat we ons als gemeente, maar ook als gemeentelid afvragen hoe het met saamhorigheid, meeleven en opmerk-

zaamheid onder ons gesteld is. Hebben wij oog voor de ander? Zien we hem of haar echt 'staan'? Leven we met hem mee? Gaat zijn welzijn ons ter harte? Jezus was bewogen met het welzijn van alle mensen. In alle opzichten. De Evangelieën zijn er getuigen van.

Ogen goed de kost geven

De Bijbel houdt ons telkens weer voor dat we als mensen verantwoordelijk zijn voor elkaar en naar elkaar moeten omzien. Voorbeelden te over! Ik noem er twee uit Galaten 6: 'Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus' (vs.2) en 'Laten wij dus (...) goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.' (vs.10) De roeping van elke christen is dus om een 'alerte ouderling' te zijn.

.....
*Als een gezin met de
kerkgang dreigt te
verslappen: licht
de wijkouderling in*
.....

Wat dat in de praktijk betekent? Dat we onze ogen goed de kost geven en als we iets signaleren wat aandacht vraagt, ons allereerst afvragen of we er zelf iets aan kunnen doen. Gaat dat niet, dan zijn er de ambtsdragers.

Daarom drie concrete voorbeelden: 1. als we vermoeden dat er ergens armoede is: doorgeven aan een diaken. 2. Als een gezin met de kerkgang dreigt te verslappen: licht de wijkouderling in. 3. Als er ernstige ziekte of moeilijkheden zijn in een gezin of familie: informeer de predikant. (Dit alles natuurlijk in vertrouwen en onder geheimhouding.) Hoe zegenrijk één tip al kan zijn, zien we hierboven. Ook wat wij doen, kan cruciaal zijn.

De wet van Christus is en blijft: elkaars lasten dragen en goed doen aan allen ('allen', dus ook buitenstaanders). Die wet te vervullen vraagt moed, wijsheid, liefde en bovenal gebed: 'O, hoogste Majesteit! Gun door 't geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid.' (Tien geboden des Heeren:9) ■



Ds. J. Noltes
uit Ermelo is emeritus
predikant.

Verschuivend stemgedrag

Tekst: dr. A.A.A. Prosman

De verkiezingen liggen weer achter ons. Nu de relatieve rust is weergekeerd, is het tijd om even terug te blikken. Los van de concrete verkiezingsuitslagen lijkt er in christelijke kringen een en ander verschoven te zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat het *Nederlands Dagblad* en de EO lieten uitvoeren. 'In het onderzoek zegt 43 procent van de kerkgangers op een christelijke partij te gaan stemmen.' Slechts 43 procent!

Kontekstueel

Verschuivingen constateer ik ook in het speciale nummer van *Kontekstueel* 'Als christenen gaan stemmen...'. Bijvoorbeeld in het interview met dr. P.J. Visser.

De gedachten die je zojuist ontvouwde, leiden niet logischerwijze tot deze of gene politieke partij.

Dus: Je wilt discipel van Jezus zijn en gaat naar het stemhokje. Sterkte. Meer is er niet te zeggen.

'Met instemming las ik een betoog van Stefan Paas die bepleit dat je bij de komende verkiezingen moet gaan voor die partij die het meest oog heeft voor een stevige aanpak van de klimaatcrisis. Anders hoeven we, schreef hij, over alle andere dingen over een paar decennia niet eens meer te praten. Zo urgent is het. Daarmee onderstreep ik dat je in verschillende tijden tot verschillende afwegingen kunt komen, al naar gelang de actualiteit. Zomaar zeggen dat je moet kiezen voor deze of gene confessionele partij, omdat die tégen dit en vóór dat is, is mij te oppervlakkig – met alle waardering voor iedereen die actief is in een christelijke partij. Maar in 2021 moeten we geen verloren gevechten blijven voeren.'

Zoals?

'Abortus en euthanasie gelden vaak als sjibbolets. Er is een bepaalde praktijk in de loop van de tijd gelegaliseerd en je weet dat er nooit meer een meerderheid komt om daar iets in te veranderen. Natuurlijk moeten we betrokken blijven op die thema's, maar de verhitte debatten daarover liggen achter ons. Er zijn nu andere brandende issues die van invloed zijn op het uitbrengen van mijn stem. De klimaatcrisis, de vluchtelingenproblematiek; thema's die ook raken aan economische vraagstukken, aan recht en gerechtigheid. Wat is heilzaam, voor alle mensen, ook op langere termijn? Ik weet niet of je bij een beantwoording van die vragen bij een confessionele partij dan altijd de beste antwoorden vindt. Bij andere partijen heb je natuurlijk het probleem van bijvangst: standpunten

op gevoelige items die je niet allemaal onderschrijft. Dat zij zo. Ook voor stemgedrag geldt: soms moet je vuile handen maken.'

De vraag is dan vooral: hoe bepaal je de urgentie van thema's?

'Ik bagatelliseer abortus en euthanasie niet tot verwaarloosbare thema's. Maar ik leef in een samenleving waarin de meerderheid daar inmiddels andere ideeën over heeft. Het maximale waar het Nieuwe Testament dan over spreekt is ruimte om een 'godvruchtig leven' te leiden. Concreet betekent dit, dat er een volwaardige plek blijft voor het gemankeerde leven, vanaf de moederschoot tot in het verzorgingshuis. Dat is urgent, ook in andere zaken, zoals vrijheid van onderwijs of de ethiek over relaties. Want een libertijnse regering is geen garantie voor een tolerante samenleving, met gelijke ruimte voor tegenstelde overtuigingen.'

Heeft de kerk – de landelijke kerk of de plaatselijke kerk – een rol in het 'stemadvies'?

'Zeker. Het gaat over thema's die alles te maken hebben met het burgerschap van het koninkrijk van God. Hoe ga je om met rijk en arm, met de schepping, met werk en vrije tijd, met je geld, met je medemensen dichtbij en ver weg, etc. Je hoort vaak: de kerk doet niet aan politiek, maar dat is natuurlijk onzin. De kerk ontkomt er niet aan om te zeggen wat ze in Godsnaam in deze wereld te zeggen heeft. Dat moet politiek worden doorvertaald, maar dat kan even goed gebeuren door iemand binnen de CU als door iemand binnen de SP. Kijk naar de wijze waarop de Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) in de debatten over de Toeslagenaffaire gezamenlijk optrokken in hun strijd om recht en gerechtigheid. En de nieuwe partijleider van D66 heeft openlijk in haar 'Preek voor de leek' getuigd van haar inspiratie vanuit het evangelie.'

Een opmerkelijk interview. Het klinkt namelijk als een pleidooi voor een nieuwe Doorbraak. Over de Doorbraak na de oorlog schrijft in hetzelfde nummer van *Kontekstueel* dr. K. Blei. In de jaren na de oorlog moesten de oude christelijke partijen verdwijnen. Christenen moesten zich, politiek gesproken, niet in een getto (de christelijke partij) opslui-



Dr. Visser

ten maar breed in de samenleving staan. De Doorbraak stond onder invloed van Karl Barth, die zelf een sociaal-democraat was.

Het betoog van dr. Visser herinnert hieraan. Maar dat roept nu juist vragen op. Want komt zo'n doorbraakgedachte anno 2021 niet een beetje laat? Wat valt er nog door te breken in een seculier politiek landschap? Er is al grote opruiming gehouden onder christelijke partijen. Het CDA heeft een grondslag gekozen waarin ook moslims en hindoes zich kunnen herkennen. Ook dat is doorbraak. Nu moeten alleen nog de kleine christelijke partijen doorbreken... De doorbraak die dr. Visser bepleit, krijgt z'n toespitsing op medisch-ethisch vlak. Dat maakt het nog spannender. Abortus en euthanasie, zo lees ik, zijn sjibbolets. 'De verhitte debatten daarover liggen achter ons.' 'Je weet dat er nooit meer een meerderheid komt om daar iets in te veranderen.'

Nederlands Dagblad

Een soortgelijk standpunt kom ik tegen in een hoofdredactioneel commentaar van het *Nederlands Dagblad* (6 maart).

Ook in Nederland werd, zeker vroeger, bij 'christelijke politiek' het eerst aan abortus en euthanasie gedacht. Maar juist daar blijkt de bewegingsvrijheid van de overheid beperkt. Als de abortuswet zou worden aangescherpt, verplaatst de praktijk zich ondergronds of naar het buitenland. Bij euthanasie zullen artsen niet meer melden. Het is veel belangrijker dat er goede palliatieve zorg is. Dat er artsen en geestelijk verzorgers zijn die 'tevoorschijn luisteren' wat mensen met een euthanasiewens echt voelen. Dat een medisch-ethicus iets verstandigs zegt. Dat ouders van een gehandicapt kind er niet alleen voor staan.

Er zijn andere kwesties, waar de oplossing juist van de overheid moet komen. Asielbeleid en klimaat bijvoorbeeld. Er kunnen christenen zijn die zeggen: bij deze verkiezingen moet hier een beslissende stap gezet worden, ik kies een partij die daarvoor gaat. Voor die zaken, én voor eerlijk delen, voor bescherming van de democratie en voor nog veel meer, hebben christelijke partijen ook aandacht. Zij willen er juist niet voor one issue zijn. (...) ze vragen vertrouwen van hun kiezers in de keuzes die ze van daaruit de komende vier jaar zullen maken.

De politiek moet zich niet meer zo druk maken om die afgesloten items waarvoor toch geen meerderheid te vinden is. Laat abortus en euthanasie vrij (tot welke leeftijd eigenlijk?) Strijd niet meer tegen abortus en euthanasie, betoogt de redacteur. Want, zegt hij, als je het verbiedt, dan verplaatst je het probleem naar het illegale circuit of naar het buitenland. Dat is geen consistente redenering. Je kan met hetzelfde recht zeggen: stop de strijd tegen vrouwenhandel, want met dat gevecht verplaatst je het probleem naar het buitenland. Zullen we ook maar stoppen met de strijd tegen criminaliteit? Die is immers altijd al ondergronds geweest. Wat is er eigenlijk mis met de strijd voor de bescherming van het leven? Mag je die strijd ooit opgeven? Wie zich voor kwetsbaar leven inzet, ook van vluchtelingen, bedrijft mijns inziens op een zeer respectabele manier politiek. Maar er gaan nu dus andere stemmen op: allerlei zaken rond bescherming van het leven worden op het bordje van de hulpverlening gelegd. Slim bedacht: dan is de christelijke politiek ervan af en heeft zij de handen vrij om weer deel te nemen aan een regeringscoalitie.

Welkom in de formatiestrijd. ■



Dr. A.A.A. Prosman
uit Amersfoort is
emeritus predikant.

Boekaankondigingen

Aurelius Augustinus

De Bijbel als spiegel.

Royal Jongbloed, Heerenveen; 385 blz.;

€ 20,99.

Een bloemlezing van passages uit Oude en Nieuwe Testament waarin richtlijnen voor een goed leven staan – Augustinus stelde die aan

het einde van zijn leven samen.

Uit (on)bekende bijbelboeken haalde hij ge- en verboden, waarmee de lezer aangespoord wordt naar perfectie te streven. Prof. Paul van Geest biedt een uitvoerige inleiding.



Han Wilmink

Bijbels Culinair.

KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht;

254 blz.; € 29,99.

Vijfde druk van mooi gebonden boek dat wil

tonen hoe goed de bijbelse en de culinaire wereld samengaan. Elk van de tien hoofdstukken is aan een bepaalde periode uit de Bijbel gelinkt. De auteur is de eerste predikant met een kookeiland in zijn kerk, een pioniersplek in Wezep.

Francine Rivers

Liefde die bevrijdt.

KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 208 blz.; € 19,99.

Het bijbelboek Hosea gaf Francine Rivers zicht op de liefde van God, oneindig en onvoorwaardelijk. In dit dagboek voor veertig dagen behandelt ze thema's die in haar bekende roman *Bevrijdende liefde* voorkomen, zoals redding, verzoening, vernieuwing.

Isaac da Costa

Eeuwig roemen in het kruis.

Uitg. de Banier, Apeldoorn; 104 blz.; € 9,95.

Uit de Bijbelzinnen van Da Costa, de Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, stelde Jannie Kranendonk een boekje met 49 overdenkingen voor de lijdensweken samen. Zijn uitleg zet je aan het denken, raakt je hart.

Justin Whitmel Early

Goede gewoonten. Een praktische leefregel voor een tijd van afleiding.

Uitg. Plateau, Amersfoort; 233 blz.; € 17,99.

De auteur, een Amerikaanse advocaat, wil christenen die leven met tal van gewoonten, leren nieuwe routines te scheppen die horen bij een leven met God. Om te voorkomen dat je lichaam de vrede weigert die je hoofd belijdt. Hij pleit voor kleine, bijbelse gewoonten als krachtige liturgieën.

PJV

DÉ VERRASSING IN JE BRIEVENBUS:



Nu vrolijk setje mokjes cadeau!

Geniet van een abonnement op Terdege. Lees eerlijke interviews en verrassende artikelen. Smul van leuke columns en lekkere recepten. Terdege biedt inspiratie waar je blij van wordt. Nu een vrolijk setje mokjes en cupcake schaaltes van IB Laursen cadeau bij een jaarabonnement!

Ga voor alle aanbiedingen naar terdege.nl/whv



WORD VRIEND
al vanaf 5,- per maand

Vertel Rudra het evangelie met GlobalRize

Miljarden mensen hebben nog nooit van de Here Jezus gehoord



Word vriend en krijg het boek 'Gastarbeider' van Gor Khatchikyan cadeau



Liever telefonisch vriend worden?

globalrize.nl

(0)525 795 002



Hebreeuws en Grieks leren?

Maak kennis met het nieuwe platform waar iedere oefening je verder inleidt in de rijkdom van de brontekst.



DaDEL is een uniek online platform om de grammatica van Bijbels Hebreeuws en Grieks te oefenen.

Als docent kun je gemakkelijk oefeningen aanmaken en delen met studenten. Het aanmaken van een account is voor iedereen gratis.

Probeer het zelf uit op:

www.dadel.org

Powered by



Globaal bekeken



Redactie: J. van der Graaf

In *VolZin* (magazine voor religie en samenleving) geeft Willem van der Meiden in kort bestek een kijkje door 'Het Nieuwe Jeruzalem van Jan van Leiden':

In 1937 verscheen van de Duitse schrijver Friedrich Reck-Malleczewen (1884-1945, meestal: Fritz Reck) een opmerkelijke historische studie. Reck vertelt het verhaal van de apocalyps van Münster: de opkomst, de kortstondige roem en val van het Nieuwe Jeruzalem dat door Duitse en Nederlandse wederdopers in de Duitse stad Münster werd gesticht in 1534. Grondlegger was Jan Matthijsz, een bakker uit Haarlem, die zichzelf 'de profeet Henoeh' noemde. Hij verjoeg de bisschop en na zijn dood in 1534 werd hij opgevolgd door Jan Beukelsz (Duits: Bockelson), een herbergier en toneelspeler uit Leiden (1509-1536). Die riep zichzelf tot koning uit van dit nieuwe Godsrijk, trouwde de weduwe van zijn voorganger en maakte haar koningin. De bisschop kwam terug met zijn leger, gesteund door katholieken en gematigde protestanten, en het koninkrijk hield vijftien maanden stand tegen de belegeraars. Daarna viel 'Jeruzalem' en in januari 1536 stierven de drie belangrijkste leiders van de opstand, onder wie Jan van Leiden, de marteldood. Hun lijken vergingen in ijzeren kooien die nog steeds bungelen aan de toren van de Lambertijkerk.

Het nieuwe Jeruzalem van Jan van Leiden heeft veel schrijvers en historici geïnspireerd. Het apocalyptische einde van de radicale reformatie – die in Münster in bloed werd gesmoord, tien jaar na het even bloedige einde van de Duitse Boerenoorlog – was voor velen onder hen boeiende en leerzame kost. En ook het kortstondige koninkrijk van Jantje van Leiden – met zijn radicale wetgeving: de doodstraf voor alle overtredingen tegen de Tien Geboden, met zijn polygamie en radicale herverdeling van geld en goederen – sprak tot de verbeelding.

Fritz Reck, een productief schrijver, conservatief grootgrondbezitter uit Oost-Pruisen, en allengs feller bestrijder van Hitler en zijn nazi's, schreef in 1937 Bockelson – Geschichte eines Massenwahns. Het boek vermaant de Duitse lezer te midden van het groeiende nazigeweld te leren van de gebeurtenissen in Münster: ook de bende van Münster was 'legaal' aan de macht gekomen door de meerderheid in de gemeenteraad te verwerven, en ook deze aanvankelijk revolutionair klinkende idealen verzandden snel in een schrikbewind.

•••

Een 'dakloos sociaaldemocraat'. Oud-minister Jan Pronk in *Kontekstueel* (tijdschrift voor gereformeerd belijden nú):

Ik ben opgevoed aan de hand van christelijke waarden, zegt Jan Pronk, zoals naastenliefde en respect voor Gods Schepping. Die spoorde met uitgangspunten die mij aanspraken: solidariteit, gelijke rechten voor iedereen, rechtvaardigheid, vrijheid, democratie, en zorg voor de aarde. Ik voelde mij aangetrokken door de sociaaldemocratie, omdat ik vrijheid en gelijkheid als even belangrijk beschouwde. (...) Samenleven verplicht. Die verplichtende verantwoordelijkheid voor elkaar stijgt uit boven individuele vrijheden en persoonlijke verdiensten.



Pronk

Die deels Bijbelse, deels ethische boodschap las ik in geschriften van theologen als Banning, Buskes en Bonhoeffer, in kringen rond Kerk en Wereld en het tijdschrift Wending. Ik leerde dat christenen niet alleen moesten samenwerken met medechristenen, maar met iedereen die dezelfde waarden erkende. In

politiek opzicht moest men door bestaande religieuze scheidslijnen heen breken. Over een dergelijke doorbraak, die haast vanzelfsprekend leidde tot een keuze voor de sociaaldemocratie, werd na 1945 intensief gediscussieerd. Ik voelde mij daartoe aangetrokken. (...)

Het ging om het welzijn van alle mensen, niet alleen witte mensen, niet alleen Nederlanders. Om die drie redenen koos ik niet voor een christelijke, maar voor een sociaaldemocratische partij: de Partij van de Arbeid.

De keuze voor de sociaaldemocratie maak ik nog steeds, maar ik heb na vijftig jaar mijn lidmaatschap van de PvdA opgezegd. Ik kan de PvdA niet langer beschouwen als het huis van de sociaaldemocratie. De PvdA is haar waarden gaan verloochenen: de solidariteit met arme bevolkingsgroepen elders in de wereld is verzwakt, vluchtelingen zijn minder welkom en de verzorgingsstaat binnen eigen land is mede door PvdA-beleid sterk verzwakt. Sinds enkele jaren ben ik politiek partijloos en een zwevende kiezer. Ik vind verkiezingsprogramma's minder belangrijk dan de vraag of men mijn stem verdient, omdat men gedaan heeft wat was beloofd.

Bondsnieuws

G. Leertouwer benoemd tot redactielid De Waarheidsvriend

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft G. (Gijsbert) Leertouwer LLM-BA uit Dordrecht benoemd tot lid van de redactie van *De Waarheidsvriend*. Hiermee is de vacature vervuld die in januari na het terugtreden van mw. Tineke van der Waal ontstond.



Leertouwer

Leertouwer (35) is sinds 2007 werkzaam als beleidsmedewerker van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarvoor studeerde hij Rechtsgeleerdheid en ook Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij volgde een Honours Class 'Het Westen en de wereld' en behaalde de Master 'Encyclopedie en filosofie van het recht'. Over enkele weken hoopt hij te promoveren op de studie 'Democratic legitimacy in governance of education', een thema uit het onderwijsbestuur. Leertouwer is daarnaast onder meer ambtsdrager in de hervormde gemeente van Dordrecht. De redactie heet Leertouwer van harte welkom in haar midden, dankbaar dat hij vanuit

zijn deskundigheid en ervaring onder meer maatschappelijke en politieke thema's kan inbrengen. Tot de redactie behoren verder ds. C.H. Hogendoorn, ds. J.A.W. Verhoeven, eindredacteur mw. M.M.C. van der Wind-Baauw en hoofdredacteur P.J. Vergunst.

Ontvangen giften en collecten

Met dankbaarheid verantwoordt de volgende giften en collecten, die we over de periode 18 februari tot en met 10 maart ontvingen.

Collecten (algemeen werk)

Herv. gem. Werkendam € 300,00; herv. gem. Dinteloord € 22,50; herv. gem. Het Venster, Lekkerkerk € 237,75; herv. gem. Stellendam € 117,95; herv. gem. Goes € 272,05; herv. gem. Renswoude € 474,07; Totaal € 1.424,32.

Leerstoelfonds

Herv. gem. Bethlehemkerk, Den Haag € 300,00; herv. gem. Meerkerk € 151,25; herv. gem. Sommelsdijk € 362,21; herv. gem. Wijk € 58,00; herv. gem. Noordeloos € 353,00; herv. gem. Everdingen € 175,00; herv. gem. Bodegraven € 642,10; herv. gem. Garderen € 435,00; herv. gem. IJsselmuiden-Grafhorst € 978,30; herv. gem. Waddinx-

veen € 1.171,73; Totaal € 4.626,59.

Studiefonds

Herv. gem. Elim Terneuzen € 215,96; herv. gem. De Fontein, Nijkerk € 371,93; herv. gem. Asperen € 185,04; herv. gem. Sirjansland € 112,50; herv. gem. Rijssen € 551,11; herv. gem. Bodegraven € 46,62; herv. Bethelgemeente, Den Bosch € 30,00; herv. gem. Waddinxveen € 254,00; Totaal € 1.767,16.

Steunfonds

Herv. gem. Goedereede € 299,31; herv. gem. Wouterswoude € 100,00; herv. gem. Reeuwijk € 409,55; herv. gem. Veenendaal € 2.757,10; herv. gem. Putten € 1.053,47; herv. gem. Noordwijk € 110,34; herv. gem. IJsselmuiden-Grafhorst € 1.364,94; herv. gem. Middelburg € 551,64; Totaal € 6.646,35.

Giften

Herv. gem. Groot-Amers € 1.150,00. We ontvingen totaal € 15.614,42. Hartelijk dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het werk van de Gereformeerde Bond. Het IBAN-nummer luidt NL98INGB0000138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw bijdrage en woonplaats duidelijk vermelden?

L.P. de Wit

Agenda

NET Foundation belegt zondagsavond

NET Foundation belegt DV zaterdag 20 maart van 20.00-21.00 uur online een zondagsavond. Tineke van der Waal gaat dan in gesprek met voorzitter ds. L.A. den Butter en directeur Raymond Warnaar van NET Foundation over het werk van de organisatie. NET Foundation begeleidt mensen die het Evangelie delen op plaatsen die voor ons onbereikbaar zijn. Dat zijn vaak eenvoudige mannen en vrouwen, arbeiders, vissers

of taxichauffeurs die als evangelist of vooranger eropuit trekken met een brandend hart van liefde voor de Heere Jezus en hun burens. Zij ontvangen toerusting van NET Foundation. Thijs Huijser, Maartje en Lieke Kok zorgen voor een muzikale bijdrage.

Symposium over 'Het priesterschap van alle gelovigen'

Op woensdag 7 april vanaf 10.00 uur houden de Katholieke Vereniging voor Oecumene,

Refo500, Uitgeverij Summum en de Theologische Universiteit Apeldoorn online het symposium 'Priesterlijke zielen gevraagd m/v. Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging'. Alle christenen zijn door de doop met Christus verbonden en delen onder meer in Zijn priesterlijke taak: aan de hele wereld het Evangelie te verkondigen, zielen te redden en het Rijk van God te verbreiden. Centraal staat de vraag wat de noodzakelij-

PAPIEREN ZENDELINGEN VOOR DUITSLAND!

Dat zijn de reformatorische boeken die de stichting probeert te verspreiden.

Zie onze website www.svvhd.org voor informatie. Of bel 05 48 51 57 07, ook voor een presentatie.

Voor giften: NL35 ABNA 0548 9879 20.

BROUWER PSYCHOLOGEN

Ruim dertig jaar zijn we in reformatorische kring actief als Psychologenpraktijk Brouwer. Sinds kort hebben we een andere naam en een vernieuwde huisstijl en website. **We zien er dus anders uit maar zijn niets veranderd.** Wij blijven u betrokken verder helpen bij psychische klachten en in moeilijke situaties. Lees op www.brouwerpsychologen.nl wat we voor u kunnen betekenen. Of bel **0180 - 426955**.

Locaties Ridderkerk, Barneveld en Geldermalsen

ke voorwaarden zijn voor een goed begrip en een goede uitoefening van een betekenisvol christelijk gemeenschappelijk priesterschap midden in de wereld. Hoofdspreker op het symposium is Martijn Pouw, rooms-katholiek priester van het Opus

Dei. Hierop reageren dr. A. Wöhle, predikant van de evangelisch-lutherse gemeente te Amsterdam, dr. W.H.Th. Moehn, hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond aan de PThU, en dr. M. Sarot, hoogleraar fun-

damentele theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Daarna is er een discussieforum onder leiding van dr. H.J. Selderhuis. Meer info en aanmelding: <https://www.tua.nl/nl/agenda/priester>.

Kerknieuws

Beroepen te:

Lopikerkapel, prop. A. van Dalen te Oud-Alblas.

Aangenomen naar:

Ede (De Ark), D. Hoolwerf te Stellendam-Melissant en Dirksland; Katwijk aan den Rijn, M. Roelofse te Loosdrecht.

Ds. J. van Belzen 70 jaar

Zeventig jaar geleden, op 20 maart 1951, werd Jan van Belzen in Middelburg geboren. In 1977 ging hij in Utrecht theologie studeren en in 1983 werd hij hervormd predikant in Langerak. Na Langerak diende ds. Van Belzen de hervormde gemeente in Hattem. Van 2000 tot zijn emeritaat in 2013 stond hij in Maassluis (Grote Kerk). Na zijn emeritaat is hij eerst in Delft gaan wonen. Vanaf maart 2016 tot oktober 2018 verleende hij pastorale bijstand in de hervormde gemeente te Serooskerke (Schouwen). Ds. Van Belzen woont nu weer in Maassluis.

Ds. M.W. Westerink neemt afscheid van Langerak

Ds. M.W. Westerink heeft op zondagmiddag 28 februari afscheid genomen van de hervormde gemeente te Langerak. Er konden door de beperkingen in verband met COVID-19 dertig genodigden in de dienst aanwezig zijn, maar de dienst was ook te volgen via de livestream. Ds. Westerink nam afscheid met woorden uit 1 Petrus 1:25:



Ds. Westerink

‘Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.’

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Westerink toegesproken door burgemeester T.C. Segers namens de burgerlijke gemeente Molenlanden,

ds. C.M. Baan namens de werkgemeenschap en namens buurgemeente Nieuwpoort. De laatste spreker was de preses van de kerkenraad, ouderling A.J. Noorland. Ds. Baan gaf aan ds. Westerink de woorden uit Jesaja 52:7 mee: ‘Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede bood-

schap brengt van het goede, die het heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.’

Ds. Westerink diende de gemeente in Langerak ruim zes jaar. Hij is vertrokken naar de hervormde gemeente te Veenendaal, waar hij 14 maart is bevestigd.

Prop. A.C. Borsje bevestigd in Zwartebroek-Terschuur

Op zondag 7 maart ontving de hervormde gemeente van Zwartebroek-Terschuur



Ds. Borsje

opnieuw een eigen predikant in de persoon van prop. A.C. Borsje uit Ede. De gemeente was 2,5 jaar vacant na het emeritaat van ds. D. van de Streek. De bevestiging vond plaats door zijn vader, ds. K.F.W. Borsje, uit Vriezenveen. In de bevestigingsdienst was de schriftle-

zing uit Deuteronomium 6:4-9. Het thema voor de preek was ‘Eerst luisteren, dan liefhebben en dan spreken’.

Deze woorden zijn zo ongelooflijk belangrijk in de pastorale omgang. God is naar ons toegekomen met Zijn Woord. Naar Zijn Woord luisteren is de basis. Door Gods Geest komt het Woord binnen, wordt het in ons hart gelegd. Als het Woord binnenkomt, is de echo liefhebben: liefde tot God en tot de naaste met als laatste ervan spreken. Dit staat aan het eind van een lang proces. Goede woorden van God spreken. Overal!

Dat geldt in het bijzonder prop. Borsje in zijn ambt als predikant maar ook voor de gehele gemeente.

Aan de handoplegging namen deel ds. G. van Goch (Scherpenzeel), ds. A. Schroten (Renswoude), ds. H. Russcher (Veenendaal), ds. H.J. Donken (Wierden), ds. H.E. Dankers (De Bilt), ds. C. Budding (Goudswaard), ds. J.S. Heutink (Katwijk) en ds. K.F.W. Borsje (Vriezenveen).

In de intrededienst stond Markus 10:21c centraal. Thema voor de verkondiging was: ‘Eendrachtig Jezus volgen’. Ds. Borsje wees zijn hoorders op de straat waaraan de kerk en de pastorie gelegen zijn: de Eendrachtstraat. Het is ook de straat die beide dorpen aan elkaar verbindt. En het is ook de straat waar de predikanten van de plaatselijke gerefor-

meerde kerk en de hersteld hervormde gemeente wonen. Deze naam zou wel eens symbool kunnen staan voor Jezus eendrachtig volgen. Hoe? Door naar Zijn Woord te luisteren, eendrachtig samen te komen rondom dat Woord en Zijn stem te horen.

De familie Borsje werd (via een voorgelezen brief) toegesproken door burgemeester J.J. Luteijn (namens de burgerlijke gemeente van Barneveld) en door ds. L. Plug (als consulent en namens de werkgemeenschap en classis). De gemeente vertolkte haar dankbaarheid via een opgenomen video van gemeenteleden die het lied zongen: ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid.’ Tot slot sprak ouderling H. van Rijn namens de gemeente. Enkele zangers zongen de familie Borsje Psalm 84:3 toe.

Online toerustingsplatform ‘Goed in vorm’ gelanceerd

Het digitale, interkerkelijke toerustingsplatform ‘Goed in vorm’ is onlangs gelanceerd. Dit platform is bedoeld voor ambtsdragers, leidinggevenden, catecheten, evangelisatiemedewerkers en iedereen die betrokken is op kinderen en jongeren in de gemeente. De website www.goedinvorm.nu biedt een online leeromgeving met toerusting, interactieve cursussen, artikelen, opnames van lezingen, materiaal en verwerkingen voor al deze doelgroepen. Het is een omgeving met werkvormen die inspiratie biedt voor het kinder- en jeugdwerk in de gemeente. Het platform biedt ook een overzicht aan van alle bestaande methoden.

Op het plein is aanbod van verschillende organisaties bij elkaar gebracht, onder andere van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), het Hervormd Jeugdwerk (HJW), de Bond van Hervormde Zondagsscholen, Evangeliestek en ABC van het geloof.

Tegelijkertijd lanceerde het HJW een nieuwe website. Hierop wordt duidelijker dan voorheen in beeld gebracht wat het werk van de jongerenorganisatie inhoudt. Informatie is voortaan makkelijker vindbaar. De website heeft een directe verbinding met het nieuwe interkerkelijke toerustingsplatform ‘Goed in vorm’. Op deze manier wil het HJW ambtsdragers, leidinggevenden, kinderwerkers en evangelisatiemedewerkers maximaal ondersteunen.



WELKOM OP DE CHE

De CHE is een christelijke hogeschool. We laten ons inspireren door de Bijbel, het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. Je ziet het christelijk geloof duidelijk terug in de manier waarop we met elkaar omgaan, in onze visie op opleiden en natuurlijk de opleidingen zelf.



De CHE biedt voltijd- en deeltijdopleidingen op het gebied van Technologie, Media en Organisatie, Zorg & Welzijn, Educatie en Theologie. Kies voor een opleiding die bij jou past: associate degree, bachelor, masters, post-hbo's, cursussen en trainingen. In 2021 is de CHE voor de 14e keer uitgeroepen tot beste middelgrote hogeschool van Nederland.

Wil jij meer weten over een van onze **voltijdopleidingen**? Je bent welkom:

VOLG EEN ONLINE VOORLICHTING TIJDENS DE STUDIEKEUZEWEEK: 22 T/M 27 MAART.

**ONLINE MEET AND GREET
& ONLINE PROEFSTUDEREN**

 **INSTA LIVE @DEHOOGESCHOOLEDE**
/ ma 12 t/m vrij 16 april

ONLINE OPEN AVOND
/ vrij 9 april 2021

Wil jij verder groeien binnen je eigen vakgebied of wil jij een carrièreswitch maken?
Oriënteer je dan op een van onze **deeltijdopleidingen**!

**VOLG EEN ONLINE
VOORLICHTING**

**MELD JE AAN VOOR EEN STUDIEADVIESGESPREK
OF EEN ONLINE MEET AND GREET**

LIVE Q&A



Meld je aan voor onze online voorlichtingen! Check www.che.nl/welkom