

We zingen vanmorgen Op Toonhoogte 428:

In de herfst verdort het gras.  
De bloemen vallen af.  
En de vogels die er waren,  
vliegen naar een ander land.

Refrein

Maar 't woord van onze God,  
het woord van onze God,  
het woord van onze God  
Houdt eeuwig stand.  
Het woord van onze God,  
het woord van onze God,  
het woord van onze God  
houdt eeuwig stand

De hemel en de aarde,  
het licht van zon en maan,  
alles wat er is geschapen,  
zal op een dag vergaan.

Refrein

't Is de rots waarop wij bouwen  
wij bouwen niet op zand.  
Wie het woord van God vertrouwen,  
zijn veilig in Zijn hand, want....

Het woord van onze God,  
het woord van onze God,  
het woord van onze God )  
houdt eeuwig stand ) 2x

***Fijn dat je er was vanmorgen!***

\* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een mail sturen. Het e-mailadres van dominee Molenaar is:  
dspmolenaar@live.nl

\* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee naar de kerk?

**Naam** : \_\_\_\_\_

**Datum** : zondagmorgen 16 mei 2021

**Dominee** : Ds. P. Molenaar

**Thema** : 'Een boekrol in Gods rechterhand!'

**Bijbelgedeelte** : Openbaring 5



Welke discipel van de Heere Jezus is op het eiland Patmos?

---

Wat ziet hij in de rechterhand van God?

---

Huil jij wel eens? Waarom?

---

Waarom huilt Johannes?

---

Wie gaat de gesloten boekrol open maken?

---

De Heere Jezus krijgt in het visioen de naam van twee verschillende dieren. Welke twee dieren zijn dat?

---

---

Wat is het verschil tussen deze twee dieren, als je kijkt naar hun kracht? Maar waardoor is het zwakste dier toch ook heel sterk?

---

---

Voor wie wil je bidden vandaag?

---

---

Voor wie of wat zou je willen danken?

---

---

