

We zingen vanmorgen OTH 491:

een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede in mijn hart!

een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede
een rivier vol van vrede in mijn hart!

een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap

een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap
een fontein vol van blijdschap in mijn hart

Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus
Ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart

Een rivier vol van vrede
een fontein vol van blijdschap
ik heb lief als mijn jesus in mijn hart

Een rivier vol van vrede
een fontein vol van blijdschap
ik heb lief als mijn jesus in mijn hart

Fijn dat je er (online) was vanmorgen!

* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een mail sturen. Het e-mailadres van dominee Oudshoorn is:

joramoudshoorn@gmail.com.

* Als je de dominee en zijn gezin wil volgen in Afrika:

www.gzb.nl/oudshoorninafrika

Facebook: oudshoorninafrika

Insta: oudshoorninafrika

* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee naar de kerk of doe je online mee?

Naam : _____
Datum : zondagmorgen 19 december 2021
Dominee : Ds. J. Oudshoorn
Thema : 'Waterstromen in de woestijn'
Bijbelgedeelte : Jesaja 35



We hebben Jesaja 35 gelezen. Probeer eens te tekenen wat we daar gezien hebben: de woestijn, de bloeiende bloemen, het water dat gaat struimen, de blinden die gaan zien, de rechte weg en nog veel meer!

Wat zijn de vier lessen uit Jesaja 35?

1. God geeft onverwachte _____
2. God _____
3. God _____
4. God plaatst ons op _____

Luister goed naar de verhalen uit Namibië. Welke 2 vond je het Mooiste?

Wat heeft de Heere Jezus gezegd over levend water?

Zoek het op in:

- Johannes 4 vers 14
- Johannes 7 vers 37
- Johannes 19 vers 28

Dit is mijn tekening over Jesaja 35

