

We zingen vanmorgen OTH 403: 'k Heb Jezus nodig

D	N	E	B	B	E	H	F	E	I	L	O	X	N	O
O	H	G	N	E	O	D	D	E	O	G	M	G	E	I
X	S	S	C	R	V	V	L	N	G	N	R	Z	N	L
A	J	O	M	P	E	L	O	N	O	C	B	Z	E	I
N	O	H	U	N	N	S	S	O	E	Y	K	O	L	V
Z	E	N	V	A	Q	Z	L	O	D	N	Y	N	T	L
M	Q	G	A	J	Y	Y	A	R	E	E	V	D	I	V
A	T	S	N	E	F	U	T	D	R	D	B	A	U	N
L	T	H	O	A	N	G	E	E	T	N	N	A	W	O
E	B	T	S	H	V	N	N	L	I	A	Q	R	B	O
N	G	V	P	B	Y	T	H	E	E	J	R	S	D	L
W	Y	R	F	S	A	C	N	N	R	I	C	T	P	C
N	E	K	K	A	P	F	A	O	E	V	B	P	Q	R
S	H	D	W	A	N	G	V	H	N	O	X	F	H	G
N	D	R	B	A	R	M	H	A	R	T	I	G	M	H

VIJANDEN	LIEFHEBBEN	WANG
AFPAKKEN	ZONDAARS	GOEDDOEN
UITLEENEN	ONTVANGEN	LOON
GOEDERTIEREN	BARMHARTIG	OORDELEN
LOSLATEN	NAASTE	



Fijn dat je er (online) bij was vanmorgen!

Als je de dominee nog wat wilt vragen over de preek, kun je hem een mailtje sturen: adewit@solcon.nl.

Datum : Zondagmorgen 6 februari 2022
Dominee : Ds. A. de Wit
Bijbelgedeelte : Lucas 6 vers 27-38



Hoe reageer jij als iemand iets onaardigs tegen jou zegt of onaardig doet? Is het moeilijk om dan zelf wel aardig te zijn? Waarom wel of waarom niet?

Wat moet je volgens Jezus doen? (tip: lees Lukas 6 vers 27 en 28).

Waarom zou jij naar Jezus luisteren?

Jezus zegt: "Geef, en aan u zal gegeven worden." Kun je een voorbeeld noemen hoe je door te geven zelf veel krijgt?

Wat heeft dit met Gods Koninkrijk (Gods nieuwe wereld) te maken?

Denk eens na over de volgende stellingen en bedenk of je het ermee eens bent of niet:

1. God heeft het allermeest gegeven.
2. Ik veroordeel niemand.
3. Je vijand liefhebben is onmogelijk.

Kun jij de rebus oplossen?



-D



-S



H=Z

K=G



LO=JU



K=B



AS=E



T=VIJ



D=L



PA=E



AL=ID



+V



-L



+J

IL=LLIE



-F



M=V

+GEN



T=ALL



EUR=AN



O=IJ



LO=JU



K=W

+ELJK



+DEREN



AS=N



AS=E



BL=V



-EN



-SP



-N



D=EL

Dit vond ik vandaag mooi in de preek:

Deze woorden uit de preek vond ik moeilijk/begreep ik niet:

Wat snap je niet goed en ga je thuis nog vragen?

