

We zingen vanmorgen OTH 356:

Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
op de wolken, op de wolken.  
Elk oog zal Hem zien als Hij komt  
met macht en majesteit.

Refrein

Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.  
Hij is bij ons, Hij is bij ons.  
Halleluja, zingt de Here een nieuw lied.  
Hij is bij ons voor altijd.

Hij brengt al zijn kinderen thuis  
op de wolken, op de wolken.  
Hij brengt al zijn kinderen thuis  
met macht en majesteit.

Refrein



**Fijn dat je er bij was vanmorgen!**

**Naam** : \_\_\_\_\_

**Datum** : Zondagmorgen 24 april 2022

**Dominee** : Ds. J. van Holten uit Nunspeet

**Thema** : 'Zien, soms even!'

**Bijbelgedeelten** : 1. Joh. 20: 11 - 18 en 2. Luc. 24: 28 - 35



Als de dominee het aangeeft mogen de kinderen naar voren komen voor het kindermoment. Groep 4, 5 en 6 gaan dan naar 't JOT voor de kindernevendienst

God geeft jou het mooiste wat Hij heeft: Zijn eigen Zoon.  
De Here Jezus stierf in jouw plaats  
en Hij geeft jou al Zijn zegeningen.

Welke woorden horen op de stippen? 2 Korinthiers 8:9

Want je kent de . . . . . van onze Heere Jezus Christus,  
dat Hij omwille van jou . . . is geworden, terwijl Hij . . . was,  
opdat jij door Zijn armoede . . . zou worden. (NBV)



g k t g e l u k g g l a z  
 e r r a a d g l e e e a e  
 d a o v e r w i n n i n g  
 u c o e e u i j e e a d v e  
 l h s n n s s f z d i a n  
 d t t a d t h d i e n a v  
 l e v e n e e e n v g r r  
 v e r g e v i n g a n d i j  
 v r e d e g d h o o p i h  
 h r u t o e k o m s t n e  
 u u g o e d h e i d o g i  
 l s d n i e u w h a r t d  
 p t e e u w i g h e i d d

Zoek de woorden in de woordzoeker en ontdek wat Hij geeft.

gebed	vergeving	overwinning	troost
geluk	vreugde	aanvaarding	zegen
goedheid	vrede	eeuwigheid	leiding
gemezng	vrijheid	nieuw hart	geen
genade	wijsheid	hulp	toekomst
rust	rust	hoop	kracht
			leven

Het kostte Jezus alles om jou zo rijk te zegenen.  
Heb je dat verdiend? Nee, het is:  
.....  
schijf naar de letters die overblijven

www.bijbelidee.nl



**Twee vrienden**  
Twee vrienden van Jezus lopen van Jeruzalem naar Emmaüs. Terwijl ze druk met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus bij hen lopen. Maar zij wisten niet dat Hij het was, want zij dachten dat Jezus gestorven was. Later in huis merkten zij dat Jezus was opgestaan!



Zoek 20 verschillen, en kleur de platen.  
Kun jij beide platen dezelfde kleuren geven?

Wie ziet Maria in de tuin?  
Komt daar de tuinman aan?  
Hij noemt haar naam, dan ziet ze het:  
De Heer is opgestaan!

Maria huilt, ze heeft verdriet.  
Waar moet ze Jezus zoeken?  
Het graf is leeg, daar ligt Hij niet,  
daar liggen een paar doeken.