

We zingen vanmorgen OTH 379:

In een scheepje over zee,  
vaar je mee, vaar je mee?  
In een scheepje over zee,  
vaar je mee?

Oei, daar komt een wilde storm,  
't is enorm, 't is enorm.  
Oei, daar komt een wilde storm,  
't is enorm.

Maar ook Jezus is aan boord,  
met Zijn woord, met Zijn woord.  
Maar ook Jezus is aan boord,  
met Zijn woord.

En precies zoals Hij wil,  
wordt het stil, wordt het stil.  
En precies zoals Hij wil,  
wordt het stil.



Naam : \_\_\_\_\_

Datum : Zondagmorgen 28 augustus 2022

Dominee : Ds. W. Koelewijn

Bijbelgedeelte : Marcus 4: 35-41



***Fijn dat je er bij was vanmorgen!***

Heb je wel eens een storm meegemaakt?

---

---

Hoe was dat? Vind je dat leuk of eng?

---

---

Waar ben jij bang voor?

---

---

Wat doe je als je bang bent?

---

---

Wat helpt jou om minder bang te zijn?

---

---

Wil je dan graag alleen zijn of met iemand anders?

---

---

Wie heb je het liefst bij je als je bang bent?

---

---

Het gaat vandaag over de storm op het meer

De leerlingen zijn verbaasd en diep onder de indruk. Ze zeggen tegen elkaar: 'Wat is Jezus toch voor iemand? Hij was helemaal niet bang. Zelfs de storm en het water luisteren naar hem.'

# Zelfs de wind en de zee gehoorzamen Hem

**Woordzoeker**

BOOT	OEVER
GAAN	SLAAP
GEHOORZAMEN	STIL
GELOOF	STORM
GOLF	WIND
JEZUS	
KALM	
MEER	

Jezus zei, laten wij.....naar de overkant. Het antwoord lees je in de overgebleven letters

**Kleur de plaatjes van dingen die je op het strand kunt vinden**

