
De Koning komt!



LITURGIEËN VOOR DE BIJEENKOMSTEN IN DE ADVENTSTIJD 2022
HERVORMD AMEIDE & TIENHOVEN

Op weg naar... Kerst!

30 november 2022

We zijn stil bij binnenkomst in de kerk

Muzikale inleiding

Inleidende woorden over het thema

Zingen: Geef vrede Heer geef vrede. (OTH 195: 1 en 2)

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd
Al wordt het recht beleden,
De sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
De leugen triomfeert,
Ontluistert elke waarde,
O red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen!

BIJBELLEZING:

Zacharias 9: 9-17 (HSV)

9. Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

11. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond

heb Ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is.

12. Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt! Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden,

13. als Ik Mij Juda zal hebben gespannen, en Ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd,

en Ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet tegen uw zonen, Griekenland, en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held.

14. De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten.

De Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen.

15. De HEERE van de legermachten zal hen beschermen; zij zullen eten en de slingerstenen vertrappen, zij zullen drinken en feestgedruis maken als van wijn, zij zullen vol worden als het sprengbekken, als de hoeken van het altaar.

16. Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land,

17. want hoe groot is Zijn geluk, en hoe groot Zijn schoonheid!

Het koren zal de mond van de jongemannen,
en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen.

STILTE

*In stilte kunt u de bijbeltekst overdenken of nog eens
rustig doorlezen.*

ZINGEN: Psalm 98: 1 en 4

1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond'ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,

De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

OVERDENKING

GEBED

Tijdens het gebed is er ook ruimte om persoonlijk te bidden tot God in een moment van stilte.

ZINGEN: Blaas de bazuin en sla de trom (OTH 62: 2 en 4)

2. Blaas de bazuin, de loftrumpet
en richt hoog op uw hoofd.
De toekomst staat in deze ster,
nu is de vrede niet meer ver.
De dag die God belooft,
de dag die God belooft.
Hosanna, de dag,
die God belooft.

4. Blaas de bazuin en sla de trom
en roep "Victoria".

Geen leven is nu zonder zin,
gegeven is een nieuw begin.

O zing halleluja,

o zing halleluja.

Hosanna, hosanna,

halleluja.

Gebed om zegen

We verlaten de kerk in stilte.

Op weg naar... Kerst!

14 december 2022

We zijn stil bij binnenkomst

Muzikale inleiding

Inleidende woorden

ZINGEN: O, kom, o kom, Immanuël (OTH 82: 1, 4 en 5)

1. O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
4. O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israë!

Hij is nabij, Immanuël!

5. O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuel!

BIJBELLEZING:

Jeremia 23: 1-8 (HSV)

1. Wee de herders die de schapen van Mijn weide ombrengen en overal verspreiden, spreekt de HEERE.
2. Daarom, zo zegt de HEERE, de God van Israë!, van de herders die Mijn volk weiden: Ú hebt Mijn schapen overal verspreid en verdreven, en u hebt niet naar ze omgezien. Zie, Ik ga u uw slechte daden vergelden, spreekt de HEERE.
3. Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven

heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.

4. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.

5. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.

Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen.

Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

7. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte,

8. maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

STILTE EN MUZIKAAL MOMENT

In stilte kunt u de bijbeltekst overdenken of nog eens rustig doorlezen.

Zingen: Psalm 23: 1

1. De God des heils wil mij ten Herder wezen;
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

OVERDENKING

Luisterlied – Jezus is Messias

GEBED

Tijdens het bidden zal er ook ruimte zijn voor persoonlijk stil gebed.

Zingen: Lof zij de God van Israël (vers 1 en 5)

1. Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeggebracht;
Een hoorn des heils heeft opgericht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaders verbond.

5. Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.

Gebed om zegen

We verlaten de kerk in stilte

Op weg naar... Kerst!

21 december 2022

We zijn stil bij binnenkomst.

Muzikale inleiding

Inleidende woorden

ZINGEN: Weerklank 106: 1 en 2

1. Ga, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet.
De intocht is op handen
van Hem die wond'ren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

2. Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,

daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

BIJBELLEZING

Lucas 1: 26-38 (HSV)

26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27. naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.

31. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

32. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

33. en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

34. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?

35. En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwten. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

36. En zie, uw nicht Elizabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

37. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

38. Maria zei: Zie, de dienaar van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Muzikaal moment / stilte

Overdenking

Zingen: OTH 207: 1 en 3

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor u open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aard' en hemel zingen,

verkwik mij met uw heil'ge gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!

3. Vervul, o Heiland, het verlangen,

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

GEBED

Er zal tijdens het gebed ruimte gegeven worden voor persoonlijk stil gebed.

Zingen: Zo is het beloofd (Sela)

Jezus als kind aan de wereld beloofd,
Komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
De Verlosser wordt mens zoals wij.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een lied over vrede aan herders gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Jezus de hoop voor een wereld in nood,
Komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond?
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd;
Een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop!
Gloria, gloria klinkt in de nacht.
Een boodschap van vrede op aarde gebracht.
Gloria zingt heel het engelenkoor;
Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door

Heer, ik ben dankbaar voor wat u mij geeft.
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.
Leven oneindig is wat U mij geeft;
U bent meer dan ik ooit had verwacht.

Gebed om zegen

We verlaten de kerk in stilte