

Vanmorgen zingen we Op Toonhoogte 430:

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.



**Fijn dat je er (online) was
vanmorgen!**

* Als je nog wat wilt vragen over de preek, kun je de dominee een berichtje sturen. Het e-mailadres van dominee Van Wijk is:
dsevanwijk@gmail.com

* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee naar de kerk of leg je ze klaar?

Naam : _____

Datum : zondagmorgen 11 december 2022

Dominee : Ds. E. van Wijk

Bijbelgedeelte : Efeze 6: 10-12, Openbaringen 12



We hopen dat de tijd zal komen, dat alles goed zal zijn. De Bijbel zegt dat we dan geen tranen of pijn meer zullen hebben. Die tijd komt als Jezus komt uit de hemel. Nu is die goede tijd er nog niet. Er gebeuren veel verdrietige dingen. Praat je hier wel eens over met de Heere God, door te bidden?

Wij geloven dat de HEERE onze God het heel erg vindt dat er zoveel verdrietige dingen zijn in de wereld. Als wij proberen er iets aan te doen, wat doet de Heere God dan volgens jou?

Volgens de Bijbel heeft Jezus alles wat verdrietig maakt en pijn geeft al verslagen. Als we bij Jezus horen, dan horen we bij de winnaar. Kan jij daar blij mee zijn?



Voor wie of wat wil je bidden en danken?

Dit is mijn tekening over de preek

A large, empty rectangular box with a black border, intended for a drawing related to the sermon.