

# NIEUWSBRIEF

uit de pastorie – december 2022

Nr. 4



## EEN UPDATE AAN HET EINDE VAN 2022 + KERSTGEBED + KERSTWENSEN + TEKENINGEN

### ONDERWIJS EN WERK

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat het onderwijs grotendeels was geregeld in Vianen. Inmiddels gaan de kinderen sinds 12 december naar een school in IJsselstein, omdat voor Vianen niet voldoende geschoolde leerkrachten zijn. Het taxivervoer loopt erg stroef, waardoor afgelopen week de keuze gemaakt moest worden: of stoppen met het onderwijs of (hopelijk tijdelijk) via vrijwilligers. Wat was het goed om te merken dat we weer op een aantal van jullie mochten rekenen! Ook fijn dat een van de planners binnen een dag een rijschema voor elkaar heeft gekregen. Deze week zal er nog onderwijs worden gegeven en is er ook een kerstviering. Daarna is er 2 weken geen school in verband met de kerstvakantie.

Ook voor de bewoonster van de pastorie die een onderwijstaak had gekregen in Vianen was er een teleurstelling. Zij kon niet mee naar de school in IJsselstein. Er wordt momenteel gekeken wat de mogelijkheden voor haar zijn.

Voor de andere twee vrouwelijke bewoonsters wordt ook nog verder gezocht. AVRES is via de gemeente Vijfheerenlanden betrokken en kan bemiddelen rondom werk vinden, maar het loopt allemaal nog niet echt. Ondertussen zoeken een aantal kernteamleden naar mogelijke vacatures, passend bij het werk dat ze in de Oekraïne hebben gedaan. Belemmerende factoren hierbij zijn helaas vaak wel de taal en ook gaat er veel tijd zitten in vertalingen van diploma's, aanvragen van diplomawaardering en uitzoekwerk rondom bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag. Ondertussen proberen de bewoners ook zelf verschillende opties, zoals mogelijkheden van werken in een schoonheidssalon.

### HUISVESTING

In de Zaaier is onlangs een bericht geplaatst rondom de zoektocht voor huisvesting. De pastorie wordt nu sinds 27 april 2022 bewoond, maar het beroepingswerk rondom een dominee gaat door. Er is nog geen zicht op een nieuwe dominee, maar we moeten wel hard op zoek naar een alternatieve woonruimte. De bewoners hebben aangegeven dat ze het liefste in Ameide (of omgeving) willen blijven. Indien u beschikt over een woning/woonruimte voor de bewoners van de pastorie of u weet een woning die te huur komt...Wij horen graag van u. Ook kan er contact worden opgenomen met de kerkrentmeesters.

**KERNTEAM** mail: [samenkerk@pkn-ameide-tienhoven.nl](mailto:samenkerk@pkn-ameide-tienhoven.nl)

Om privacy redenen kunnen de namen van de leden van het kernteam niet worden genoemd in deze openbare nieuwsbrief. De vrijwilligers hebben een nieuwsbrief gekregen waar wel de namen in genoemd zijn. Via het emailadres [samenkerk@pkn-ameide-tienhoven.nl](mailto:samenkerk@pkn-ameide-tienhoven.nl) is het kernteam bereikbaar en worden indien nodig verdere gegevens verstrekt.

**KERST...EEN TIJD VAN VREDE!?**

Op de site van Kerk in Actie staat een gebed van voorganger Father Pavlo om vrede, waardigheid en leven in een verwoest Oekraïne. Zullen we met hem meebidden in deze tijd waarin wij zingen van 'Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen?', maar ondertussen het geweld in de Oekraïne zo hard doorgaat?

'Vrede zij met jullie!' waren de eerste woorden die U tot uw discipelen sprak na uw opstanding.

Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde vrede, liefde en de mensen om ons heen zijn.

We nemen ze voor lief - alsof ze bij ons leven horen omdat het altijd al zo geweest is.

God, wij weten deze kostbare geschenken, die U ons zo overvloedig geeft, vaak niet op de juiste waarde te schatten.

Alleen als we ze verliezen - gaan we ze opnieuw proberen te vinden.

Ook vandaag staan wij voor U en vragen U -

geef ons vrede, liefde, en wijsheid om dit leven waardig te leven.

Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,

Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,

Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken.

We zijn op weg naar Bethlehem om het kindje Jezus te ontmoeten, geboren in een schamele stal, tussen het vee.

Zijn komst werd slechts verlicht door de opkomende zon en de bescheiden cadeaus die de herders brachten.

Oekraïense kinderen worden geboren in verwoeste ziekenhuizen en kelders, slechts verlicht door een kaars of zaklamp, en hun kraamcadeaus zijn erg onbeduidend.

Maria en Jozef zochten met baby Jezus in Egypte een schuilplaats voor het gevaar,

Oekraïense kinderen schuilen in kelders voor het oorlogsgeweld.

Heer, wij bidden U om vrede,

de vrede die U ook gaf aan Uw discipelen die over de hele wereld werden uitgezonden.

Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,

zodat Oekraïense kinderen weer in vrede kunnen leven, en

hun vaders en moeders - die nu vechten aan de frontlinie - weer in de armen kunnen sluiten.

We bidden U vandaag om vrede, waardigheid en leven.

Dat dood en verderf mogen plaatsmaken voor uw vrede in ons midden.

Amen

*Hoe zeg je Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar in het Russisch, want de bewoners in de pastorie spreken namelijk Russisch*

**S nastupaiushchim**

**Novym godom i s**

**Rozhdestvom**

**Khristovym!**

*Maar in het Nederlands begrijpen ze het ook heel goed! Stuur gerust een (kerst)kaartje naar Molenstraat 2a en ook dit mag gewoon in het Nederlands.*

**Wist je dat...**

- Kerst in de Oekraïne eigenlijk niet op 25 en 26 december wordt gevierd, maar vanaf 6/7 januari?
- Dat familie en samen zijn tijdens deze dagen ook erg belangrijk is?
- Dat Oekraïense kinderen dan liedjes zingen en vaak snoepgoed krijgen?
- Dat de bewoners in de pastorie nu – net als ons – kerst vieren in december?



- Dat de kinderen ook meedoen aan de activiteiten van de Lichtweek? Zie bijvoorbeeld de lampions hierboven.



Magie heerst buiten de ramen. 🪄 Er komt een heldere, heerlijke vakantie aan, die vreugde, gratie en goedheid in huis brengt. 🙏 Op deze geweldige dag wil ik je oprecht welzijn, vrede en harmonie, gemoedsrust, helderheid en idylle wensen. Mogen de sterren gunstig zijn, en de magie van Kerstmis zal je dromen helpen uitkomen. Vrolijk kerstfeest, blijf geloven in wonderen!

groetjes, Daria 🧡💙



Ik feliciteer iedereen met de komende Kerst! 🎉🌟

Ik dank jullie uit de grond van mijn hart voor alles wat jullie hebt gedaan en blijf helpen.

Ik wens je een goede gezondheid, geluk, een uitstekend humeur! 😊🙏



Ik wil je een vrolijk kerstfeest wensen. Goede gezondheid voor je familie en al je dierbaren. Bedankt voor alles wat je dit jaar voor mij en mijn Oekraïense vrienden hebt gedaan sinds we hier zijn. Laat alles in orde zijn, en alle problemen omzeilen je, en er zal succes zijn in alles. Fijne vakantie! 🎄🙏🧡🧡💙💙🧡💙

