

We zingen vanmorgen OTH 388 vers 1 en 4:

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

refrein: Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.(2x)

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Refrein



Fijn dat je er was vanmorgen!

* Neem je de volgende keer weer je kleurtjes en/of pen mee
naar de kerk?

Naam : _____

Datum : zondagmorgen 21 april 2021

Dominee : Ds. G. van den Brink uit Woerden

Bijbelgedeelte : Hooglied 8:5-7 en Hand. 2:22-32



Weet jij wat een complimentje is?

Geef jij wel eens iemand een complimentje? Zoja, wie heb je het laatst een compliment gegeven?

Heb jij vandaag al een compliment gehad van iemand en zoja waarvoor?

Weet jij dat er waarom het leuk is om een complimentje te krijgen?

Ook de Here God is blij als we blij zijn met elkaar en trots zijn op elkaar. De Heere God is ook trots op ons. Hij houdt heel veel veel van ons. Zelfs zoveel dat (vul maar aan):

Waar wil je vandaag voor danken?

En waar zou je voor willen bidden?

